



**EVANGELISCHE
BROEDERGEMEENTE UTRECHT
MAANDBRIEF**

Oktober / November 2016/ NR. 6

VAN OOGSTFEEST OP 2 OKTOBER



NAAR 1^E ADVENT



OVERDENKING:

Woord voor de maand oktober:

“Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid” 2 Korintiërs 3:17

Aan het begin van deze tijd, de tijd van het Oogstfeest, de tijd van dankbaarheid voor wat de Heer ons schenkt kan het niet anders of je gedachten dwalen af naar wie dat lijkt te ontberen. Mensen op andere plekken op de wereld waar de zegen van de Heer ver weg lijkt. Waar God niet zichtbaar lijkt in het leven van alle dag. Voor mensen in zulke plaatsen van gevaar en angst zijn de woorden van de Psalmen sinds mensenheugenis een grote bron van troost geweest. Een bron van kracht en inspiratie, ja van hoop. Voor deze Maandbrief heb ik voor u een moderne versie van Psalm 37, geschreven door Frei Betto uit Brazilië

“Het geluk is bij de Heer” (Psalm 37)

Hoop op de Heer van gerechtigheid
en zoek het recht van de arme,
want niemand kan hem beletten
in vrede op aarde te wonen.

Leg al je blijdschap op de Heer
en Hij zal je verlangens vervullen,
die niet met betaalcheques worden bevredigd
noch met het miljoen van de loterij.

Leg je geluk in de hand van de Heer
en wacht op Hem met vertrouwen,
want Hij zal je hoop niet beschamen.

Rechtvaardigheid zal Hij doen blinken
als rode Coca-Cola reclames
's avonds in de grote steden.
Oplichten zullen mensenrechten
als stadions bij een kampioenschap.

Lees verder op pagina 4 ->

K E R K D I E N S T E N T E U T R E C H T

Aanvang zondag 12.00 uur in de Jeruëlkapel, tenzij anders vermeld!

2 oktober OOGSTFEEST

Voorganger: Br. M. de Vos

9 oktober PREEKDIENTST

Voorganger: Gastpredikant

16 oktober PREEKDIENTST / HEILIG AVONDMAAL

Voorganger: Br. M. de Vos

23 oktober PREEKDIENTST

Voorganger: Br. M. de Vos

30 oktober PREEKDIENTST m.m.v. Bijbelgespreksgroep

Voorganger: Br. M. de Vos en leden Bijbelgespreksgroep

6 november PREEKDIENTST

Voorganger: Br. M. de Vos

13 november PREEKDIENTST / DOOPDIENST

Voorganger: Br. M. de Vos

20 november PREEKDIENTST / VIERING “SREFI DENSI”

Voorganger: Br. M. de Vos

27 november PREEKDIENTST EERSTE ADVENT

Hosiannadienst

Voorganger: Br. M. de Vos

Elke zondagse dienst KIDZ en Crèche

> vervolg overdenking pagina 2.

Benijd niet de bazen van multinationals
noch hen die zich door anderen verrijken.
Hou je ver van gevoelens van wraak
en kwel je folteraars niet.

Want er zullen geen gevangenen of bewakers zijn,
wapendepots worden scholen,
concentratiekampen pleinen vol bloemen.
De rechtvaardigen bezitten de aarde,
uitbundig zullen ze ervan genieten.

Dictaturen spannen samen tegen de rechtvaardige,
ze bedreigen hem met structuren van onderdrukking.
Maar de Heer lacht erom, want hij weet,
dat het hen zal vergaan als de nazi's.

De zondaar verzamelt geld in zijn banken,
en leent slechts aan wie al bezit.
Maar de arme, hij weet te geven,
van het weinige dat hij bezit.

De Heer laat de rechtvaardigen niet wankelen
als pyramides bevestigt Hij hen.
Hun paden trekt Hij als rivieren,
op weg naar de immense zee.

Zelfs als de rechtvaardige verzwakt
door de voortdurende propaganda,
zal hij nooit zo diep zinken
als een miljonair die failliet gaat.
Want de Heer ondersteunt hem op een wijze
die geen aandeel op de Beurs hem kan geven.

Verenig je niet met kapitalisten,
maar verdedig steeds de verdrukte,
zodat je blijft leven als zij worden vernietigd.
Want de Heer heeft gerechtigheid lief;
wie Hem trouw is, laat Hij niet in de steek,
zoals een politicus zijn kiezers.

De mond van de rechtvaardige houdt geen verkiezingsreces,
maar dient de wijsheid.
Zijn taal is geen lofzang op buitenlands kapitaal,
maar spreekt rechtvaardig.
In zijn hart, waar de tv niet doordringt,
is Gods wil aan het woord.
Niet onzeker is hij als een politicus
onder de druk van de harde lijn.

Let op de mens, die zich met het kwade niet ophoudt,
hij zal je versterken in deze tijd,
en je bemoedigen in sombere dagen.
De Heer doet de rechtvaardigen volharden,
Hij bevrijdt hen van al wat verdrukt;
Hij redt hen van de moordenaarshand.
Ze vertrouwen op wie de farao overwon.



FINANCIËN

Offeranden (alle bedragen zijn in Euro's)

Datum	EBGU	2e offerande	Doel	Onderhouds fonds	Koffie	Totaal
17-07	84,65	60,27	Synode 2016	58,77	5,92	209,61
24-07	123,85	88,90	Raad van Kerken	87,00	6,55	306,30
31-07	110,95	103,01	Diaconaal fonds EBGN	70,13	8,50	292,59
07-08	64,86	57,74	Diaspora Nederland	49,73	9,80	182,13
14-08	114,35	112,00	Theolog.sem.Suriname	113,02	0,00	339,37
21-08	72,70	55,70	Opl.predikanten EBGN	47,60	0,00	176,00
28-08	67,30	60,60	Tafeltje dekje, Jamaica	41,33	0,00	169,23
04-09	72,40	86,26	Kinderkerk EBG Utrecht	44,43	0,00	203,09
11-09	123,38	155,40	Onderhoudsfonds Utrecht	0,00	12,30	291,08

Onderhoud kerkgebouw

Fam.Oosthuizen	20,00
Verlotingen fijadoe	84,00
Verloting Surinaamse groente	52,00
NN giften	1,580,00
Manspasi afwikkeling	3,491,00



DOOPDIENST 13 NOVEMBER

Op zondag 13 november vindt de bediening van de doop plaats. Wanneer u op deze dag uw kind wil laten dopen, kunt u zich bij onze predikant, br. Mark de Vos, aanmelden. Dat kan tot uiterlijk 23 oktober. Een aanvraagformulier kunt u na een zondagse dienst bij de consistorie ophalen, of via email of telefoon vragen om op te sturen. Na aanmelding volgt een gesprek met de predikant waarin wordt gesproken over uw motivatie en wordt het sacrament verder toegelicht. Volgens de kerkorde dient ten minste één van de doopouders belijdend lid te zijn van de Broedergemeente. Ook de peetouders dienen belijdend lid te zijn, van de Evangelische Broedergemeente, of van een andere Christelijke kerk. Wanneer u hierover vragen heeft, schroomt u niet om navraag te doen bij één van de Oudstenraadsleden of de dominee. Wanneer de kinderen ouder zijn dan 5 jaar is het gebruikelijk hen dooponderricht te geven. Dit zijn doorgaans drie bijeenkomsten met de dominee. Wanneer uw kind ouder dan 5 jaar is, wilt u zich dan tijdig aanmelden? Dan kunnen deze bijeenkomsten worden ingepland.

ENQUÊTE

Uitstel is zeker niet altijd afstel. Zo bewijst de groep enquêteurs. Gestart in het voorjaar, met een frisse doorstart direct na de zomer. Op het moment van schrijven (begin september) zijn er ruim 40 enquetes afgenomen. Het streven is minstens het dubbele aantal. Uit alle geledingen van onze kerk worden mensen geïnterviewd: zowel jong als oud, broeders als zusters. Zowel zij die wekelijks onze diensten bezoeken als zij die voornamelijk met hoogtijdagen komen, of zelfs helemaal niet. Het levert interessante gesprekken op, zo weten we inmiddels van de enquêteurs. Meer dan dat, het zal de nodige stof geven tot nadenken voor onze gemeente en haar leiding, de Oudstenraad. Vragen als: “wat is volgens u goed in onze kerk?” en “wat kan volgens u beter anders?” maar ook: “wilt u zelf een steentje bijdragen?” geven voldoende gesprekstof, zo blijkt. Alle gegeven antwoorden worden anoniem verwerkt en gebundeld. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en hopen aan het einde van dit jaar een presentatie te geven van onze bevindingen.

DIENST DOOR BIJBELGESPREKSGROEP

Het is een oude traditie: de dienst dichtbij 31 oktober wordt verzorgd door de Bijbelgespreksgroep. Waarom 31 oktober? Kijkt u in het dagtekstenboekje: het is “hervormingsdag”. De dag waarop we herdenken dat in 1517 de kerkhervormer Maarten Luther in het Duitse plaatsje Wittenberg een papier op de kerkdeur spijkerde met 95 stellingen. Die stellingen stelde het scheefgegroeide machtsmisbruik binnen de katholieke kerk ter sprake. Het heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe kerkstroming: het Protestantisme (inderdaad, het komt van het woord “protesteren”) Wij als evangelische broedergemeente zijn een protestantse kerk. Hoewel onze wortels nog verder terug gaan in de tijd, naar de martelaarsdood van Jan Hus in Praag, Tsjechië in 1415, heeft de broedergemeente zich altijd sterk verbonden gevoeld met de andere grote protestantse kerken, de Lutherse kerk in Duitsland en de Hervormde en Gereformeerde kerken in Nederland (deze laatste twee zijn nu verenigd in het kerkgenootschap “De Protestantse Kerk in Nederland”- ook wel PKN).

Een belangrijk speerpunt van Maarten Luther was de Bijbel in volkstaal. Hij vertaalde de Bijbel in zijn geheel eigenhandig vanuit het Hebreeuws (Oude Testament) en het Grieks (Nieuwe Testament) in het Duits dat in zijn tijd door de mensen werd gesproken, zodat de mensen zelf de Bijbel konden lezen en begrijpen.



“Zelf de Bijbel lezen en leren begrijpen” is een belangrijke motivatie voor de deelnemers aan onze Bijbelgespreksgroep. Op 30 oktober verzorgen zij de kerkdienst, van harte welkom! Mocht u graag een keer een avond van deze groep willen bijwonen, dan kunt u gewoon langskomen. We zijn elke derde donderdagavond van de maand bij elkaar in de kapel vanaf 19.30 uur.

BERICHTEN UIT DE OUDSTENRAAD

Gran Tangi, hartelijk dank

Wij beginnen een nieuw seizoen. Het seizoen 2016/2017.

Wij kunnen dit nieuwe seizoen pas echt full swing starten met vereende krachten en goede moed nadat wij een ieder, maar dan ook iedereen, die een bijdrage heeft geleverd aan alles wat het afgelopen seizoen is gedaan. Het maakt niet uit wat is gedaan, het is gedaan want wij zijn samen één gemeente. Daarom wan gran tangi, een hartelijk dank.

Een nieuw seizoen

Op zaterdag 15 oktober a.s. komen de voorzitters en andere leden van de functionele groepen bij elkaar om het afgelopen seizoen te evalueren en het jaarplan met de begroting 2017 voor te bereiden. Het inleveren van een begroting is een verplichting aan twee organen. Aan het PB van de EBG én aan de bank die onze gemeente het geld heeft geleend om de kapel te kopen.

Opbrengst van de keukenploeg Martha's & Martho.

De Martha's en Martho hebben goede zaken gedaan in de periode tot 12 september van dit jaar. De opbrengst is groot.

Deze opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds.

Blijft u de hapjes en drankjes kopen!; u helpt daarmee onze gemeente.

De aanschaf van de beamer.

Het lijkt alsof het er altijd heeft gehangen, de beamer. We weten allen dat dit niet zo is. Om de beamer aan te kunnen schaffen heeft een onbekende onze gemeente een gift verstrekt. Wij zijn daar heel dankbaar voor. Een projectgroep bestaande uit zeven broeders onder leiding van br. Engbert van Faassen heeft het hele traject van het bepalen van de keuze van het soort apparaat, het opvragen van offertes, de definitieve aanschaf en het plaatsen ervan, voor haar rekening genomen. Dankbaar en verheugd zijn wij dat dit traject professioneel is uitgevoerd. De projectgroep heeft een verslag van de werkzaamheden opgeleverd waarin aanbevelingen zijn gedaan. Eén van de aanbevelingen, namelijk het aanschaffen van een nieuwe laptop, is door de Oudstenraad overgenomen. De laptops die door de gemeente werden

gebruikt waren altijd tweede hands-jes. En een dergelijke nieuwe beamer vraagt om een goede laptop.

Namens ons allen, gemeenteleden, danken wij de leden van de projectgroep voor de geleverde inspanning.

TV in de hal

U hebt het vast gezien als u in september naar de Jeruëlkapel bent geweest. In de hal, de koffieruimte, hangt een grote TV die als beeld scherm kan worden gebruikt voor presentaties. De kapel kan op deze manier intensiever en doelmatiger worden gebruikt. De verhuur mogelijkheden worden zo ook groter. De zr. en br. die de TV hebben geschonken dank namens de gemeente.

Informatie-avond over bevrijdingspastoraat op 28 september, om 19.00 uur in de Jeruëlkapel

De broeders Pansa en Peerwijk zijn momenteel op verzoek van het ZZg op werkbezoek in Nederland. Bedoeling is dat ze in verschillende EBG-gemeenten iets zullen vertellen over het bevrijdingspastoraat. U bent allen van harte welkom op de informatieavond (eventueel met introducee).

Reiscommissie EBGU

Het blijkt dat er behoefte is aan dagtripjes of een meerdaagse reis in gemeenteverband. Wij willen meewerken aan de realisatie van dit plan, maar vragen hiervoor uw medewerking, omdat het organiseren van groepsreizen nogal wat tijd in beslag neemt.

Lijkt het u leuk om samen met anderen na te denken over het bezoeken van bezienswaardige c.q. historische plaatsen? In Nederland of in het buitenland; over dag tripjes of meerdaagse reizen. Bij voldoende aanmeldingen zal er een reiscommissie worden ingesteld, die de opdracht krijgt om na te denken over- en het organiseren van groepsreizen voor onze gemeenteleden. Als het idee u aanspreekt, kunt u zich opgeven bij de Oudstenraad.

Een ervaring, rijker. Een inbraak.

In de vroege ochtend van zaterdag 17 september jl.

werd door br. Lisand ontdekt dat er was

ingebroken in de kapel. Alle kasten zijn

opengebroken, de inhoud is eruit gehaald en

rondgestrooid door de kerk. De ravage was op het

oog groots. Een chaos was het zoals de broeders het vertelde. Pas nadat

de politie was langs geweest om onderzoek te plegen, mocht worden

begonnen met het opruimen. Een snelle inventarisatie leerde dat alle

apparatuur, ook onze spik splinter nieuwe laptop, was ontvreemd.

Een domper. Bijzonder is dat er ook een nieuwe Bijbel, de Bijbel in

gewone taal, en een oud koraal boek weg is. Dat laatste is jammer,

want het is een uitgave van voor 1960.

Omdat de hal verhuurd was aan SKIN voor het verzorgen van hun

cursusdag, moest deze eerst worden opgeruimd. Een opgave. Gelukkig

had één van de cursisten een losse beamer en laptop bij zich. Dus de

cursus kon doorgaan. Br. Vrede heeft stoïcijns, alle chaos buiten

sluitend, die dag de catering voor de cursus verzorgd.

Br. van Ommeren heeft zo goed als het kon de ruit, gelukkig niet van glas, weer in het profiel gedaan en iets steviger vastgezet.

De zrs. van de Oudstenraad namen het stokje over van br. Ad en zr.

Joke Vermeulen van de V.E.G. ,die de opruimwerkzaamheden waren

begonnen. Er was een doel: zondag samen de eredienst vieren en

danken dat er niemand gewond was en dat er slechts sprake was van

materiële schade. Schade die kan worden hersteld en materialen die

vervangen kunnen worden.

Over tot *business as usual*? Nou neen. Het gebouw moet beter worden

beveiligd. De Oudstenraad heeft besloten om de ramen aan de halkant te

beveiligen met “dievenijzer”.

Maar ... ondanks alles zijn we dankbaar dat het gebouw niet grondig is

vernield en dat er veerkracht blijkt in de gemeente om met een

dergelijke situatie om te gaan. Laten wij Onze Heer daar voor danken.



TERUGBLIK

Heugelijke tijding, bron van hartverblijding, Evangeliewoord!
Woord van God gegeven, Woord van eeuwig leven, zalig die u hoort!
Zalig hij, wiens harte gij met een onverwikt vertrouwen
leert op God te bouwen!

Zalig die 't geloven! Troost, hun nooit te ontroven,
wekt hen steeds tot vreugd. Kracht tot goede werken
voelen ze in zich sterken, kracht tot liefde en deugd.
Door Gods kracht, in hen volbracht,
komen zij gedurig nader 't beeld van hunnen Vader.

Heerlijk vakantie, dus zongen wij opgewekt en blij op zondag 24 juli “heugelijke tijding”. Vakantietijd is ook “vrije preekthema tijd”. Wat betekent dat gemeenteleden een thema voor een preek door mogen geven aan de predikant. Daarom was het thema van de preek op deze zondag “De bijbel is/lijkt niet eerlijk”. De gelijkenissen die Jezus verteld heeft lijken niet eerlijk. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon die nadat hij de beest heeft uitgehangen en dus blut is, want feesten kost geld weer naar huis gaat. En als hij weer thuis komt viert zijn vader een groot feest. De zoon die thuis bleef en hard gewerkt heeft, viel stijl achterover. Toen die verhaal ging halen vertelde de vader hem dat hij niet jaloers moest zijn want zo zei hij; alles wat van mij is, is van jou.

En niet alleen de gelijkenis van de Verloren Zoon lijkt iets oneerlijks in zich te dragen. Wat te denken van de gelijkenis van de vijf dwaze meisjes die naar het bruiloftsfeest gingen en waarvan de bruidegom tegen hen zei: *Ik ken jullie niet, je mag niet naar binnen.* Of de gelijkenis van de werkers in de wijngaard die allen hetzelfde loonbedrag krijgen op het eind van de dag. Ongeacht het aantal uren dat is gewerkt. Gelovigen worden het zelfde behandeld als mensen die later tot het geloof komen. Het gaat om eerlijkheid en het Koninkrijk van God. En vanuit ons mensen gevoel lijkt dit oneerlijk. Daarom neemt Jezus ons bij de hand om het uit te leggen.

In de gelijkenis van de verloren zoon maakt Jezus ons duidelijk dat wij gelovigen geen feest nodig hebben omdat wij terug keren naar huis. Wat van de vader is dat is van ons en dat blijft zo.

De tien meisjes die naar de bruiloft gingen hebben genoeg olie. Zij wachten op de bruidegom (Jezus). Dat duurt lang en vijf blijven geloven dat de bruidegom zal komen. Hun lamp blijft branden. En vijf verliezen het geloof in de komst van de bruidegom en hun lamp houdt op te branden. Maar Jezus geeft aan dat je altijd terug kunt keren tot Hem. Je kunt steeds opnieuw beginnen. Weest daarom waakzaam, houdt vol en wees trouw.

Met het verhaal van de werkers in de wijngaard geeft Jezus aan dat er met meer factoren rekening moet worden gehouden. Stel dat de mensen die later in de wijngaard kwamen om te werken de hele dag naar werk hebben gezocht? Ook de tijd van zoeken moet worden meegeteld en worden gezien. Dat doet onze Heer. Hij ziet onze moeite en zorg.

God is de eigenaar van de wijngaard en de werkers zijn de gelovigen. De dag van werken is als het leven en ook iemand die een uur gelooft is waardevol in de ogen van God. En het is God die bepaalt wie in Zijn Koninkrijk mag binnen gaan. Laten wij daarom nadenken ons eigen leven en niet oordelen over een ander. God is rechtvaardig en Hij weet wat Hij doet. Laten we erop vertrouwen dat Hij weet wat goed is voor iedereen samen én afzonderlijk. Wij hoeven slechts vol te houden, waakzaam en trouw te zijn.

Bij de grens van leven en dood.
Heeft de Heiland uw paspoort getekend?
Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot.
Nog is het tijd, de Heer geeft gena, De toegang is vrij door Golgotha.
Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens.
Is uw paspoort getekend, o mens?

Gij kunt zelf de tol niet betalen. Zilve'r en goud verliest daar zijn macht.
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang
Tot het land waar de Heiland u wacht.

Het is nu het uur der beslissing. Bij de grens begint het gericht.

O geloof in de Heiland uw Redder

En Hij voert u naar 't eeuwige licht.

Het verhaal van de aardsvader Abraham en zijn twee zonen werd op zondag 31 juli verteld en overdacht door br. De Vos. Het is het verhaal van Izaäk en Ismaël, die samen één vader hebben en elk een eigen moeder. De bijbel is geen boek dat handelt over heiligen. Het zijn geen succes verhalen. De bijbel gaat over gewone mensen. Gewone mensen zoals wij.

Het verhaal begint met een droom waarin God aan Abraham belooft dat hij de (stam)vader van een groot volk zal zijn. Ook had God aan Abraham gevraagd te verhuizen en dat had Abraham gedaan. Omdat Sara, de vrouw van Abraham, al op leeftijd is en haast onmogelijk meer kinderen kan krijgen, twijfelt Abraham aan de uitkomst van Gods belofte. Dan denkt Sara een handje te helpen en stelt Abraham voor om een kind bij Hagar, hun Egyptische slavin, te verwekken. Het plan lukte en Hagar werd zwanger en baarde een zoon, Ismaël. Sara ging ervan uit dat de zoon van Hagar, haar zoon zou zijn. Met andere woorden, Sara had zich Hagar voorgesteld als een draagmoeder. Maar ja, Hagar zag zich niet zo en deed dus niet mee aan het plan van Sara. En omdat niets menselijks de vrouwen vreemd was, begon Hagar trots als ze was om haar prestatie Sara belachelijk te maken en Sara begon Abraham te beschuldigen en Hagar te pesten. Zo erg dat Hagar weg liep. In een droom zendt God Hagar terug en belooft haar dat haar zoon machtig wordt en de leider van een groot volk. Ook krijgt Hagar de opdracht Sara niet meer te pesten. En dan wordt Izaak, de zoon van Sara geboren. Ook Izaak draagt de belofte met zich mee de leider van een groot volk te worden. En dan begint de strijd om het erfgenaam schap. Hagar is van mening dat Ismaël de erfgenaam is en Sara gaat er gewoon vanuit dat de erfgenaam Izaak is. De situatie dreigt uit de hand te lopen en vader Abraham stuurt Hagar samen met Ismaël weg uit zijn huis. En zo hebben mensen zich bemoeit met de uitvoering van de belofte van God. Dat vertroebelt ook onze blik als de dingen niet snel genoeg gaan. Maar ook nu houdt God zijn belofte. Hij laat Hagar niet los en Hij laat Sara

niet los. Hun zonen worden groot en machtig. De les die geleerd wordt uit deze geschiedenis is het gegeven dat Onze Heer niemand zal loslaten, want wij of ieder van ons Zijn het werk dat Zijn handen eens begon. Hij blijft met ons meegaan. Telkens weer!

Komt, laat ons zingen al te saam; God is goed!
Hemel en aarde, prijst Zijn naam, God is goed!
Laat ieder naad'ren tot Zijn troon,
Zingen met ons op blijde toon,
In melodieën rein en schoon:

O, zegt het voort tot 't verste strand: God is goed!
Voor elk is plaats in 't Vaderland, God is goed!
Van zonde maakt ons: Christus vrij,
Licht in duist're nacht bracht Hij;
Als Zijn verlost en juichen wij: God is goed!

O, dat nu ieder hart getuig': God is goed!
Dat iedere knie voor Hem zich buig'! God is goed!
O, Hem te kennen is zaligheid. 't Leven tot in eeuwigheid;
laat ons 't vermelden wijd en zijd: God is goed!
God is goed! God is goed!
In melodieën rein en schoon: God is goed!

Zondag 7 augustus was het derde en laatste thema dat br. de Vos in de preek overdacht. Het thema was “wedergeboorte”. De broeder haastte zich erbij te vertellen dat het woord verstaan moest worden als “bekering”. De broeder vertelde dat je een nieuw mens bent als je je niet laat leiden door demonen. De start van het “geloven” wordt ook wel de wedergeboorte genoemd. Want wie in Christus is, vernieuwd zich. Het oude is immers voorbij gegaan. David heeft overspel gepleegd met de buurvrouw en bidt tot God om hem nieuw te maken. Een leven na vernieuwing is een leven dicht naast God. Maar we vergeten en houden onze belofte niet. En toch schenkt God steeds vergeving. Maar je mag met Gods gulheid geen loopje nemen. Als nieuw mens gedraag je er dan

ook naar. Paulus roept ons op om de nieuwe mens te zijn. Maar de moed ontbreekt ons daartoe. Want we durven niet te geloven dat we echt zijn vergeten. We durven niet te geloven dat we echt vrij zijn. Het is onze zwakheid die ons doet twijfelen. Durven wij het aan om echt vrij te zijn? Te geloven dat wat is geweest is geweest. God maakt ons vrij van zonden, maar wij geloven dat vaak niet echt.

Maar het leven met God oppakken wil zeggen dat je de kracht en moed hebt om echt vrij te zijn. Durven wij te geloven dat wij geheiligd zijn door God en wat geweest is achter ons te laten? Denk daarom niet na over de zonden van vroeger. Wees niet steeds bang om in fouten te vervallen. God biedt een schone lei. Wordt daarom niet wakker met een gevoel van ontevredenheid. Leef met God, Hij tilt je op en maakt je tot een nieuw mens . Leef daarom in vrijheid, want het oude is voorbij gegaan.

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen,
liefhebben door uw kracht!

Hemelse vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan.

Halleluya!

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.

Halleluya!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze Koning zijn.

Halleluya!

Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in u weten,
dat wij God's kindren zijn.

Halleluya!

Br. Gemerts vertelde ons op zondag 14 augustus dat je als mens wilskrachtig moet zijn en een ijzeren wil moet hebben om je doel te bereiken. Een doel dat samen hangt met het werken in Gods wijngaard. Wij moeten daarbij voor ogen houden dat het een uitverkiezing is om dat te mogen doen. Daarom moeten wij ons niet laten ontmoedigen maar de Here dienen.

Na de preek vierden wij samen het Avondmaal in deze Augustusmaand 2016 die werd bediend, zoals dat in Suriname wordt gezegd, door br. de Vos.

Het liefdemaal vierden wij samen op zondag 21 augustus. Het was gezellig druk vooral omdat velen weer terug waren van vakantie. De scholen begonnen weer op 22 augustus. De liefde was het thema van de preek. br. de Vos vroeg ons aan het begin van de overdenking of wij weten waarom een baby huilt als de moeder of een ander die het vertrouwt uit het zicht verdwijnt? De baby denkt dat je er niet meer bent en deze snapt niet dat als je uit het zicht bent, je er nog steeds bent. Pas later snapt het kind dat er meer is dan je kan zien. Dat de moeder terug komt. Dan leert het vertrouwen. Zo is het ook met ons. Wij hebben God ook niet gezien en de grote namen uit de bijbel ook niet. Hoe groot is ons vertrouwen. Als dat van een baby?

Net als de baby op de liefde van de moeder vertrouwd, moeten wij op de liefde van Onze heer vertrouwen. God heeft ons eerst lief en wij moeten ook liefhebben. Pas in de liefde die wij voor elkaar hebben wordt Gods liefde zichtbaar. Je moet delen om meer te krijgen. Gedeelde liefde is groeiende liefde en het gaat nooit op. En dat is met materie nu eenmaal niet zo. Laten we daarom niet (alleen) nemen maar vooral geven. Liefde werkt zonder woorden maar met een gebaar. Onze opdracht is immer "heb de ander lief!" Laat je dan ook inspireren als een klein onschuldig kind.

Liefdevol gingen wij de kerkzaal door om onze mede gemeenteleden een stukje van onze krentenbol te bieden. Pingi pingi boru. Tijdens het Liefdemaal deed br. Jeremy Jonas enthousiast en professioneel verslag van zijn belevenissen tijdens een religieus jongerenkamp waar hij aan had deelgenomen in de vakantie in Spanje.

Uit z'n verhalen kun je alleen maar opmaken dat hij het heel erg naar zijn zin heeft gehad.

“Mijn doel voor het nieuwe schooljaar”. De jongeren vertelden ons dat op zondag 28 augustus. Het was fijn te horen wat ze zich allemaal hebben voorgenomen te realiseren. Laten wij samen voor ze bidden dat het waarheid mag worden en dat ze volharden in het halen van de voorgenomen doelen. Br. Clarence Breeveld die deze dienst muzikaal begeleidde heeft ons het volgende lied geleerd.

King of kings and Lord of lords, glory haleluya (2x).

Jesus, prince of peace, glory, haleluya (2x).

Zondag 4 september was het thema van de preek gehaald uit 1 Petrus 5 vers 5. “Wees met nederigheid bekleed”.

Br. de Vos vertelde dat een zuster hem wat jaren geleden op de vingers had getikt omdat deze vond dat hij zich behoorlijk moest kleden als je naar de kerk gaat. Je kleedt je niet voor je comfort als je naar de kerk gaat. Dikke punt. Je kleedt je netjes aan want God is de hoogste koning die je moet eren. Maar bij God gaat het niet om je kleren maar om je houding als christen. Het draait niet allemaal om jou. Nederigheid daar gaat het om. Maar we mogen ook laten zien wie we zijn in het besef dat mooi zijn van God komt. Met een nederig hart heb je een jasje aan van bescheidenheid om een ander tot z'n recht te laten komen. Hier in de kerk moet je jezelf kunnen zijn. Er is geen ruimte voor eigen belang. De strijd van ego's moet buiten blijven zodat de jas niet van gewapend beton hoeft te zijn. Hier in de kapel ben je veilig en mag je zijn wie je bent en doe je er toe. Je bent op vertrouwd gebied waar je niet voor jezelf hoeft op te komen, omdat God dat zal doen.

De singikerki geleid door zuster Laatst, met op het orgel br. Bos (uit Zeist) op 11 september bracht ons weer liederen die lang niet gezongen zijn. De zuster beloofde dat we deze singi's weer gaan zingen in een dienst totdat we het goed kunnen. Vele gemeenteleden, jonge en ouderen, hebben een bijdrage geleverd aan de dienst. We kunnen daar slechts blij om en blij mee zijn.

Wan dei kerki sa kruderi, Fu A moksi Gadoleri
 Ondrosuku, nono dat` no kan, Sortu bribi de da retiwan
 We, luku dan: Wàn Yepiman! W` ala de kari te nowtu e bari
 Te wan yepi no de, nowan enkri pe.
 Nowan prakseri tra sani n` e teri
 Soso wàn Edeman wi e suku dan.

Te wi ala moksi bribi, Wi sa fir` leki wan famiri
 Prisiri nanga eri at, di wi tron tru bribimati
 We, luku dan: Wàn Yepiman, Now wi de begi èn singi makandra
 Aleluya, wi ala ab` wan Tata. Weti èn dyeri, èn blaka èn redi
 Wani lobi èn prèise En sondro k` ba.

En zo kwamen wij de zomer door daar in de Jeruëlkapel. Het weer was best prachtig en dat gedurende lange tijd. Het was zo heerlijk druk gedurende de vakantieweken. Wij hebben samen gezongen en gebeden en geluisterd. Het was toeven.

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT	
Kerkdiensten	JERUËLKAPEL, Ivoordreef 2 te Utrecht-Overvecht te bereiken met o.a. bus 3 vanaf het CS Utrecht Jaarbeursplein telefoon Jeruëlkapel (030) 2613473
Predikant	Ds. M. de Vos, Sjanghaidreef 17, 3564 JN Utrecht Tel. 06-39565643 email: markdevos@ebg.nl Iedere maandag tussen 16.00 en 17.00 uur telefonisch spreekuur
Voorzitter OR	Zr. N. Cambridge, p.a. Ivoordreef 2, 3564 AK Utrecht Email: nellique54@gmail.com
Penningmeester	Br. H. Harar, Hoefbladhof 26, 3991 GH Houten tel. (030) 273 45 64, e-mail penningmeester@ebgu.nl
ING bank-Nr.	NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht
Kopij maandbrief	graag naar maandbrief@ebgu.nl tot uiterlijk 15 november a.s.
GROEPEN	
Oudstenraad	laatste zaterdagmorgen van de maand, Jeruëlkapel.
Gebedsgroep	om de twee weken op donderdagmorgen, 10.00 uur, Jeruëlkapel.
Bijbelgespreksgroep	derde donderdag van de maand, 19.30 uur, Jeruëlkapel.
Vrouwengroep Tirsa	eerste donderdag van de maand, 20.00 uur, Jeruëlkapel.
Mannengroep Gideon	eerste donderdag van de maand, 20.00 uur Jeruëlkapel.
Jong EBGU	eerste vrijdag van de maand 20.00 uur Jeruëlkapel.
Koorrepetitie	elke maandag, 19.30 uur, Jeruëlkapel.
Club Moria (55+)	elke dinsdag, 14.00 uur, Oase, Cartesiusweg 11.
voor meer informatie ook over alle groepen: www.ebgu.nl	

Uitnodiging

Landelijke Contactdag
Centrale Vrouwenraad EBGN

Thema: Am I my sister's keeper? Ben ik mijn zusters hoedster?



Zaterdag 8 oktober 2016

**Programma van 10:30 – 16:00 uur Inloop v.a. 10:00 uur
Jeruelkapel, Ivoordreef 2, Utrecht**

Toegang is gratis. De collecte is bestemd voor de Europese vrouwenconferentie 2018 in Nederland.

Een deskundige op het gebied van Gezondheid en Educatie zal een inleiding verzorgen en zusterkringen zullen presentaties houden over maatschappelijke zaken die spelen in het leven van (EBG)vrouwen en -jongeren. Met de uitkomsten van de inleiding en de presentaties wil de CVR beter zicht krijgen in de huidige situatie en wat anders of beter kan, met het oog op de toekomst van haar (jongere) zusters en hun omgeving.

Programma:

10.30 uur Opening

11.00 uur Inleiding gevolgd door presentaties zustergruppen

13.15 uur Lunch

14.15 uur Vervolg presentaties

15.15 uur Liefdemaal / Sluiting

U bent van harte welkom