



**EVANGELISCHE  
BROEDERGEMEENTE UTRECHT  
MAANDBRIEF**

**Juni / Juli 2015/ NR. 4**



**JAN1415  
HUS2015**

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE

***“Zoek de waarheid, luister naar de waarheid, leer de waarheid kennen, heb de waarheid lief, spreek de waarheid, houd aan de waarheid vast, verdedig de waarheid tot de dood toe, want de waarheid bevrijdt je van de zonde, van de duivel, van de dood van de ziel en tenslotte van de eeuwige dood, die het eeuwige afscheid van Gods genade betekent”.***

***Jan Hus, 1412***

## **OVERDENKING: “Ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent.”**

**Gen.32 : 27**

Het zijn woorden die Jakob spreekt, aan de Jabbok. En het is een bijzonder ongewone nacht geweest voor Jakob. Het is een bijzonder ongewone situatie. Hij is al wat ouder, wat verder in zijn leven. Het verhaal met de soep is in het verleden, de linzensoep, de soep waarmee hij zijn hongerige broer Esau omkoopt en zijn geboorterecht verkrijgt. Het verhaal van het bedrog van zijn vader, met de huid van een bokje over zijn armen. Het is al even geleden, maar het is wél die geschiedenis die hem heeft gebracht aan die rivier, de Jabbok. Want hij is op de vlucht. Hij, zijn vrouw, zijn bijvrouwen, de kinderen van zijn vrouw, de kinderen van zijn bijvrouwen. De slaven van zijn vrouw, bijvrouwen en kinderen, de kamelen, ossen schapen etc. Goed, een hele karavaan waarmee hij op de vlucht is voor zijn broer. Want hoewel er zoveel tijd voorbij is gegaan, toch heeft Jakob nog steeds het idee dat hij alles wat hem in het leven geschonken is, dat hij alles niet zelf heeft verdient, maar dat het gestolen is. Dat die rijkdom, die zegeningen, allemaal het gevolg zijn van die eerste diefstal, de diefstal van het eerstgeboorterecht, eerst bij zijn broer en later bij zijn vader. Alsof hij niets van dat alles verdient heeft. Jakob ziet het niet als zegen. Hij ervaart het niet als zegen, hij kan niet over zijn misdaad heen stappen en genieten van alles wat hij heeft, er dankbaar voor zijn. Want zijn zonde knaagt, zijn diefstal vreet aan hem, het geeft hem niet het genot van wat hem is geschonken.

De schrijver Khaled Hosseini laat in zijn roman “de Vliegeraar” het hoofdpersonage vertellen hoe hij geleerd heeft wat een samenvatting is van de tien geboden: het is het woord “diefstal”. Als je God niet eert zoals hij geëerd moet worden, berooft je Hem van dat recht.

Als je iemand doodt, dan steel je zijn leven. Als je vreemd gaat, dan steel je iemands vrouw of man.

En zo gaat het op voor elk van de tien geboden, gaat u maar na. En het is die diefstal die Jakob dwarszit, tot hij bij de Jabbok komt.

En hij stuurt zijn gevolg, de hele karavaan, naar de overkant en blijft zelf achter, hij is nog niet overgestoken. Er is die grote last die op hem drukt, waardoor hij niet verder kan.

Lees verder op pagina 4 ->

## **K E R K D I E N S T E N T E U T R E C H T**

**Aanvang zondag 12.00 uur in de Jeruëlkapel, tenzij anders vermeld!**

**7 juni PREEKDIENTST/**

Voorganger: Br. J. Welschen

**14 juni PREEKDIENTST**

Voorganger: Zr. P. Terborg en Br. M. de Vos

**21 juni PREEKDIENTST / Vaderdag**

Voorganger: Br. M. de Vos

**28 juni KETI-KOTI**

**Gezamenlijke dienst met RK Parochie  
Hooggraven in de RK Kerk Hooggraven.  
Geen dienst in de Jeruëlkapel**

Voorganger: Br. M. de Vos en Pater Kleinwee

**5 juli JONGERENDIENTST**

Voorganger: CIA jongeren en Br. M. de Vos

**12 juli DOOPDIENST**

Voorganger: Br. M. de Vos

**19 juli PREEKDIENTST**

Voorganger: Gastpredikant

**26 juli THEMADIENST**

Voorganger: Br. M. de Vos

Bij alle zondagse diensten is er zondagsschool KIDZ en Crèche

➔ Vervolg Overdenking van pagina 2

Hij, de latere leider van het volk, de aardsvader uit wie een grote natie geboren zal worden, hij is zelf nog niet zo ver, iets knaagt aan zijn leven. En het is God zelf die dat opmerkt en naar hem toe komt. Het is God zelf die met hem strijdt. En de strijd vindt fysiek plaats: er is een man met wie hij vecht. Maar de strijd gaat dieper, de strijd heeft te maken met vergeving. Het is Jakob

die in zijn gevecht zegt: ik verdien de vergeving niet. Ik ben het niet waard, niets van dat alles wat mij gegeven is: de rijkdommen, de kinderen, de vrouwen. Niets daarvan is werkelijk van mij, het is alles het gevolg van een diefstal, dus niet rechtmatig verkregen, dus niet verdiend en niet van mij. En het is Gods



tegenargument: ja, maar ik wil je vergeven. Ja, maar de zegen die je hebt ontvangen krijg je niet omdat je hem verdient, maar omdat ik hem je wil geven.

En weet u wat het bijzondere is, leest u vers 25: “Toen deze zag, dat hij hem niet overmocht”. God zag, dat hij het niet van Jakob kon winnen. Dat is vreemd. De Heer van hemel en aarde, de schepper zelf, die het niet van een mens kan winnen? En toch staat het er. En het heeft te maken met de innerlijke strijd van Jakob: Uiteindelijk heeft Jakob gelijk. Hij heeft het niet verdiend. Uiteindelijk moet God hem ook zelfs gelijk geven: het klopt, Jakob, je hebt het niet verdiend, het was diefstal. Je hebt mijn zegen, mijn genade niet verdiend. En toch krijg je die. Ik herhaal: en toch krijg je die. En om het kracht bij te zetten, brengt hij Jakob bij de les, hij breekt zijn heup. Hij zet hem even stil, om na te denken. En Jakob begrijpt het: zegen mij, ik laat je niet gaan, voordat je me zegent. Ik heb het eindelijk gehoord, na al die jaren, eindelijk begrepen, ik verdien het niet, maar mag het wel ontvangen. Zegen mij.

Broeders en zusters in onze Heer. Laat het voorbeeld van Jakob tot ons voorbeeld zijn. Wanneer er iets is in uw verleden is dat op uw geweten drukt. Iets dat u teneer drukt, iets dat u zwaar belast. Iets waardoor u, wat u in het heden hebt mogen ontvangen en nog steeds ontvangt, niet kan zien als zegen. Een zonde die u in alles in de weg zit. Als dat voor u geldt, weet dan dit: God geeft u gelijk. U bent verkeerd geweest, u hebt de genade niet verdiend. En toch krijgt u die. Ik herhaal: en toch krijgt u de genade. Ik herhaal nogmaals: u krijgt de genade van de Heer. Hij vergeeft het u! Zoals hij Jakob die diefstal vergaf, vergeeft hij u de diefstal die u bent begaan, welke vorm dit ook heeft gehad. Laat u dit tot u doordringen. Er is niets ergers dan leven in de veronderstelling dat de genade van God niet voor u bestemd is. Het is de manier waarop u wordt misleid, waarop het kwaad, in welke vorm ook, vat op u krijgt. De genade van de Heer is voor u, punt uit. Wat er ook was of is dat u bezwaart in het leven, welke last u ook meedraagt, U krijgt de genade van de Heer. En misschien is er een strijd voor nodig. Misschien moet u, net als Jakob, de stilte, de rust opzoeken. Misschien zelfs de strijd opzoeken, ja zelfs God uitdagen om het u te laten zien. Om het u duidelijk te maken. En misschien is het nodig dat u door God op de vingers wordt getikt, net als Jakob wiens heup werd ontwricht. Even stil gezet, misschien wel op een hardhandige manier. Maar laat het u gebeuren, broeder en zuster, gun het uzelf om stil gezet te worden door God, aan het denken gezet. Maar bovenal: gun het uzelf om door God vergeven te worden. Want Hij wil het zo graag. Gun het uzelf om tegen God te zeggen: Ik ga niet weg voordat U mij zegent!

### **KETI KOTI VIERING OP 28 JUNI; RK KAPEL HOOGRAVEN**

Het is een traditie van een aantal jaren; de gezamenlijke diensten met de RK Hoograven, de geloofsgemeenschap van Surinamers en Antillianen in Hoograven, Utrecht. Met de twee Surinaamse gedenkdagen, rond 1 juli en rond 25 november houden we samen dienst, om-en-om in de RK-kerk en in de Jeruëlkapel. Vanwege praktische planning lukte het vorig jaar niet deze diensten gezamenlijk te vieren. Maar voor dit jaar zijn de afspraken gemaakt: De viering van Keti Koti zal plaatsvinden op zondag 28 juni, in de kerk van de RK Hoograven. In de Jeruëlkapel zal deze zondag geen EBG dienst zijn. “Srefidensi” zullen we vieren op zondag 22 november, in de Jeruëlkapel.

## **BELIJDENISDIENST**

Op zondag 29 maart hebben we samen een bijzonder feestelijke Palmzondag mogen vieren en mochten we getuigen zijn van drie mensen die een belangrijke stap in hun leven hebben gezet, zij hebben openbare belijdenis van hun geloof afgelegd, voor God en Zijn gemeente en zijn daarin bevestigd. Deze drie mensen waren: Brian Hugo Sparendam, Gerda Gladys Mavis Tilborg en Simone Daniëlle Sparendam. We feliciteren hen hartelijk. En we verwelkomen hen in ons midden als nieuwe lidmaten. Dat de Heer hun keuze mag blijven bevestigen, iedere dag en hun leven mag leiden en begeleiden, zodat ze mogen blijven groeien in Zijn liefde!

## **DOOPDIENST 12 JULI**

Op zondag 12 juli vindt de bediening van de doop plaats. Wanneer u op deze dag uw kind wil laten dopen, kunt u zich aanmelden bij onze predikant, br. Mark de Vos, tot uiterlijk 1 juli. Een aanvraagformulier kunt u na een zondagse dienst bij de consistorie ophalen, of via e-mail of telefoon vragen om op te sturen. Na aanmelding volgt een gesprek met de predikant waarin wordt gesproken over uw motivatie, en wordt het sacrament verder toegelicht. Volgens de kerkorde dienen de doopouders belijdend lid te zijn van de Broedergemeente. Ook de peetouders dienen belijdend lid te zijn, van de Evangelische Broedergemeente of van een andere Christelijke kerk. Wanneer u hierover vragen heeft, schroomt u niet om navraag te doen bij één van de Oudstenraadsleden of de dominee.

## **THEMADIENSTEN ZOMERMAANDEN – OVER WELK THEMA ZOU U EEN PREEK WILLEN HOREN?**

Voor drie diensten in de zomermaanden heb ik een themadienst ingepland – 26 juli, 2 augustus en 9 augustus. Het leek mij aardig om het thema van deze diensten niet zelf te bepalen, maar door u te laten bepalen. Wanneer u een thema hebt dat geschikt is voor een preekdienst in onze gemeente, hoor ik dat graag van u. Het kan zijn dat u graag een keer over een bepaalde Bijbeltekst een preek zou willen horen, zoals een bepaalde gelijkenis, of een verhaal, of over een bepaalde Bijbelse figuur zoals David, of Jozef, of Paulus. Of dat u bijvoorbeeld graag wat meer zou willen horen over een Bijbels onderwerp, zoals de tien geboden, of de geloofsbelijdenis van Israël, of ... wel, vult u zelf maar in. Wanneer u een goed thema heeft, vraag ik u het aan mij via e-mail kenbaar te maken. Wanneer u daar niet over beschikt, kunt u mij 's zondags na de dienst een briefje overhandigen, of telefonisch contact met mij opnemen.

Br. Mark de Vos

## **CATECHISATIE**

Het is nog vroeg. Maar u kunt zich al aanmelden voor de nieuwe groep catechisanten. De groep zal van start gaan in september, na de zomervakantie. De planning is om de maandagavond als vaste avond te hanteren. Maar, indien gewenst, is een andere dag in overleg mogelijk. U / je kunt zich / kan je aanmelden bij de dominee, br. Mark de Vos. Een aanmeldingsformulier is te verkrijgen in de consistorie, na de diensten, of op te vragen via mail of telefoon. Wanneer u/je nog meer informatie vooraf zou willen ben ik graag tot een gesprek bereid.

Br. Mark de Vos

## **BERICHTEN UIT DE OUDSTENRAAD**

### **Gemeentevergadering 26 april jl.**

Op zondag 26 april jl. is een gemeentevergadering gehouden gelijk na de dienst. Het was verheugend te zien dat er zoveel gemeenteleden aanwezig waren. Het definitieve concept verslag van de vergadering wordt ruim voor de volgende vergadering verspreid. Maar het is goed om nu wat aan de orde is geweest te delen, omdat er een paar acties uit volgen waar de hulp of medewerking van gemeenteleden bij nodig is.

Wat is zoal aan de orde geweest.

### *De werkgroepen / commissies.*

Er is een overzicht van de toen 21 getelde werkgroepen gepresenteerd met de namen of voorzitters én de contactpersoon van de oudstenraad. Toen waren het er 21 omdat een heel belangrijke, namelijk de financiële interne controle commissie (de zogenaamde kascommissie) niet op het overzicht stond vermeld. Br. Vivian Chocolaad is de voorzitter en br. Harar de contactpersoon van de oudstenraad.

Verder was in het overzicht van acoliëten ten onrechte de naam van zr. Christien Polanen niet opgenomen.

### *De beheerscommissie van de Jeruelkapel*

Br. Vrede is voorzitter van deze commissie en na de leden te hebben voorgesteld gaf hij een toelichting op de bouwkundige staat van het gebouw. Deze is niet rooskleurig. Er moet groot onderhoud plaatsvinden aan de gevel van het pand en een deel van het dak. De commissie heeft besloten om deze werkzaamheden door een extern bedrijf uit te laten voeren. Dat geldt ook voor het schilderwerk aan de binnenkant van het gebouw. De kosten zijn op basis van de eerste offerte, die nog niet definitief is, ruim € 10.000,-. Er wordt daarom het verzoek gedaan aan de gemeenteleden om naast de kerkelijke bijdrage ook incidenteel een bijdrage te leveren aan de kosten van deze werkzaamheden. Na de aankoop van het gebouw waar wij allen aan hebben bijgedragen, is ook het onderhoud van groot belang. Samen met de leden van de beheercommissie hopen wij als Oudstenraad dat u als gemeente daar gul voor zult geven. Een ieder die een bijdrage wil geven kan het bedrag storten op de bankrekening van de EBGU (NL07INGB0002664678). Het is ook mogelijk om de bijdrage te overhandigen aan de broeders van de beheercommissie en br. Clarence Breeveld. Deze laatste broeder heeft zich aangesloten om een bijdrage te leveren aan de voorbereiding en uitvoering voor het groot onderhoud.



### Schoonmaakonderhoud

Het schoonmaakonderhoud is ook ter sprake gekomen. Het plan is om een aantal schoonmaakploegen samen te stellen zodat niet elke week of per twee weken dezelfde personen dit voor hun rekening hoeven te nemen. Gegadigden kunnen zich daarvoor melden bij zr. Lia Rozenblad - van Ommeren.

### BHV (bedrijfshulpverlening)

Omdat wij nu de eigenaar zijn van de Jeruëlkapel moet er volgens de wet een uitvoeringsplan zijn over hoe om te gaan met calamiteiten. Denkt u aan een brand of iemand die onverwacht niet goed wordt tijdens de dienst of anders. Daarvoor zijn BHV'ers (bedrijfshulpverleners) nodig.

Het is verheugend dat zes zusters zich hebben gemeld voor deze taak. Zr. Christine Polanen, Zr. Ester Lieveld-Oleander, Zr. Gerda Power, Zr. Jane Peiter-Barnwell, Zr. Mirella de Vos-Hardeman en Zr. Patricia Creeburg-Walden.

Br. Franklin van Ommeren zal samen met deze zusters een uitvoeringsplan opstellen en een planning van de werkzaamheden en de nascholing.

### De website van de EBGU

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe of vernieuwde website. Deze materie en de uitvoering is weerbarstiger dan voorzien. De eerlijkheid gebied te melden dat wij de eerder geplande invoeringsdatum niet halen. Daarom is een oproep gedaan voor gemeenteleden die zich hiervoor interesseren en willen inzetten zich te melden bij br. Franklin van Ommeren.

### 45 jarig jubileum van de EBGU

Op 1 februari 1970 werd de eerste kerkdienst gehouden van wat nu de EBGU is. Dit jubileum willen wij bescheiden vieren in het najaar nadat het groot onderhoud aan het gebouw is afgerond. In de kerkdiensten zullen wij de gemeente op de hoogte houden van de plannen.

### Een weekend voor de KIDZ en/of CIA

Het plan is geopperd om met onze kinderen een weekend of een midweek weg te gaan. De plannen verkeren in een pril stadium, maar het lijkt een goed idee om de kinderen van vandaag de gelegenheid te geven om als kinderen van de zondagschool de ervaring te laten proeven die vele ouderen hebben met de jeugdkampen die jaarlijks werden georganiseerd voor de jongeren door de Centrale Jeugdraad van de EBG. Het waren mooie tijden om met leeftijdsgenoten die dezelfde geloofsbasis delen op pad te zijn.

Zr. Naarda Sporkslede is hiervoor de contactpersoon en degene die samen met de leidsters van de KIDZ en CIA de voorbereiding en uitvoering zal verzorgen. De bedoeling is om een kinder weekend in het seizoen 2015/2016 te houden.

### Een reünie van (oud) catechisanten.

Het ligt in de bedoeling om in de periode tussen de herfstvakantie (oktober) en advent 2015 een reünie te organiseren voor oud catechisanten. Het lijkt een grote opgave om deze catechisanten allemaal te achterhalen. Maar we hebben goede moed. Zr. Monique Lisand zal u hierover informeren. Het tijdsfad dat wij ons ten doel hebben gesteld, biedt de ruimte om deze bijeenkomst zes maanden later te houden. Het is beter een goed georganiseerde bijeenkomst te houden dan een haastig in elkaar gezette bijeenkomst. Ruim 75% van de oud catechisanten komt niet meer (regelmatig) naar de kerk. Daarom is het zinvol om de reünie goed te organiseren.

### Uit de oecumene

Zr. Patricia Terborg heeft de Pinksterdienst in het park Watertoren toegelicht en de vragen die er zijn beantwoord. Er zijn genoeg maatregelen genomen om bij slecht weer uit te wijken naar de kerkzaal. Ook zullen er vlonders worden gelegd op het terrein zodat bij drassige ondergrond zich geen problemen voor zullen doen zoals het wegzakken van stoelpoten en dergelijke.

### Een liederenschat van de EBGN

De synode heeft opdracht gegeven om een liederenschat van de EBGN te ontwikkelen. Het PB heeft alle EBG-gemeenten in Nederland verzocht daaraan mee te werken. Dit verzoek is toegelicht door zr. Nelly Cambridge. Ook wordt de brief van het PB met het enquêteformulier en de 100 liederen waarvan er 50 moeten worden geschraapt toegelicht en uitgereikt aan 20 leden die hun medewerking hebben toegezegd. Uiterlijk 27 mei a.s. moeten deze formulieren weer worden ingeleverd bij één van de oudstenraadsleden.

### Een logo voor onze EBGU

In onze EBGU wordt het kerkzegel als logo gebruikt voor brochures of andere communicatie documenten van de gemeente. Eigenlijk is dit niet zoals het echt hoort. Omdat met een 'zegel' de echtheid van iets kenbaar wordt gemaakt. Denkt u maar aan de logo's die het PB gebruikt. Voor brochures gebruikt de EBGU nu een foto van de Jeruëlkapel en deze foto is eigenlijk ongeschikt. Daarom heeft de Oudstenraad besloten een (soort van) prijsvraag of wedstrijd te houden. Wij roepen daarom leden of anderen op om een mooi logo te ontwikkelen dat geschikt is om te gebruiken voor brochures en brieven van de

EBGU. Wij verzoeken u dit ontwerp uiterlijk 15 oktober a.s. in te dienen bij één van de leden van de oudstenraad. De leden van de gemeente zullen bepalen met welk logo er zal worden gewerkt. De keuze zal in de gemeentevergadering in het najaar worden gemaakt. De gemeente krijgt de ontwerpen voorgelegd zonder de namen van degene die het hebben ingeleverd. Dat maakt een dergelijke verkiezing objectiever. Wij hopen van harte dat veel leden zich geroepen voelen hieraan deel te nemen.

### Oudstenraadsverkiezingen

De Oudstenraad telt nu zeven leden en is dus niet voltallig. Ook is het nemen van rechtsgeldige besluiten alleen mogelijk bij aanwezigheid van zes leden in een Oudstenraad vergadering. Door de ervaringen in mei 2015 is de noodzaak aanwezig om de Oudstenraad uit te breiden met twee leden. Er wordt wel gewerkt, maar het gemis van de rechtsgeldigheid van besluiten is niet goed. Daarom worden in oktober (na de herfstvakantie) verkiezingen gehouden. Een oproep aan alle gemeenteleden om kandidaten voor te dragen én de namen door te geven aan de Oudstenraad. De Oudstenraad zal zelf ook niet stil zitten. Wij zullen gemeenteleden aanspreken om deze te vragen een kandidatuur in overweging te nemen.

### De kaswerkgroep

In de vorige maandbrief hebben wij gemeld dat br. Ricardo Creeburg benoemd is tot vice – penningmeester en dat er een kaswerkgroep is geformeerd bestaande uit de zusters Gloria Power en Marianne Cambridge en de brs. Ricardo Creeburg en Herman Lisand.

Zr. Gloria Power heeft ontheffing verzocht van haar taak. In haar plaats is aangetreden br. Rudi Leeuwin.

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het tellen en opmaken van de kas van de dag na een (kerk)dienst of bijeenkomst.

### Financiën (Baten & Laten 2014)

De jaarrekening 2014 met een overzicht van alle baten min alle lasten is negatief en blijft negatief. De voorlopige cijfers zijn gepresenteerd aan de gemeente.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de jaarrekening én dan wordt br. Chocolaad, voorzitter van de interne controlecommissie, verzocht onze boeken te controleren. Vervolgens moet de Oudstenraad er nog één keer over spreken aan de hand van de opmerkingen van de controlecommissie. Tenslotte wordt het aan het PB gezonden waar het op 30 juni a.s. moet zijn ontvangen.

Wij hebben met elkaar (alle gemeenteleden samen) afgesproken dat de verhoging van de inkomsten top prioriteit heeft. Ieder plan of idee om de inkomsten van onze gemeente te verhogen zal worden omarmd en nader onderzocht.

De tarieven van de aan te bieden diensten (doop, belijdenis, dankdiensten, huwelijksinzegeningen en uitvaartdiensten) zijn bevestigd. Omdat het PB heeft besloten tot het landelijk vaststellen van deze tarieven, wordt op het PB besluit gewacht. Verwacht wordt dat dit besluit in het najaar wordt genomen.

### Pastorale zaken

Er is een dringend beroep gedaan op alle gemeenteleden om de namen van een ieder die pastorale zorg nodig heeft te melden bij één van de leden van de oudstenraad of br. Mark de Vos.

Br. Mark de Vos, ondersteund door zr. Patricia Terborg, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het pastoraal werk. Er is een werkgroep om deze twee mensen te ondersteunen. Alvorens zij definitief aan de slag gaan zullen er gesprekken worden gevoerd met een ieder. Omdat de aanwezige gemeenteleden hechten aan een geheimhoudingsclausule zal dat één van de onderdelen van de scholing zijn. Aangezien br. Mark de Vos verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze taak wordt op zijn terugkeer uit Suriname gewacht, voordat er een definitieve planning wordt gemaakt voor deze werkgroep.

### Doop en belijdenis

Meegedeeld is dat de leden die zich op willen geven voor de catechisatie die na de komende zomer begint zich kunnen melden bij zr. Patricia Terborg en de dominee. De deelnemers aan deze catechisatie bijeenkomsten zullen op Palmzondag 2016 belijdenis van hun geloof afleggen en worden bevestigd als lidmaat van de (grote) EBG.

Als u een kind wilt laten dopen kunt u dat melden bij de zrs. Monique Lisand en Naarda Sporkslede.

### **Overige zaken**

Een beknopte weergave (geen vergaderverslag) van wat besproken is tijdens de gemeentevergadering is natuurlijk niet alles wat er gebeurd of gedaan is in of door onze gemeente en haar leden.

- Zo hebben de Martha's & Martho, aangevuld met leden van de beheerscommissie, de keuken een grote schoonmaakbeurt gegeven.

- Br. Lisand verzorgt de hortensia's in de perken voor het kerkgebouw. En ... ze doen het. Het wachten is op de eerste bloemen. Dank aan de gevers en de broeder.
- Gideon en de Martha's & Martho hebben de landelijke broederdag van de Centrale Broederraad van de EBGU perfect verzorgd op 23 mei jl.

Zoals het hoort is een slotgesprek gevoerd met de voorzitter van de Centrale broederraad. Gevraagd naar: "Hebt u aandachtspunten of verbeterpunten voor ons hier in de EBGU" keek hij mij verbaasd aan. "Zuster uw gemeente heeft het prima gedaan, ik zou niet weten welke verbeterpunten ik moest opgeven. Volgend jaar zijn we er weer. Tot dan!", was zijn reactie. Ik was trots.

Er is veel werk verzet om de afwezigheid van onze dominee zo goed mogelijk op te vangen. Dat stemt dankbaar.

Tenslotte worden hierna de werkgroepen met de voorzitters en Oudstenraad contactpersonen weergegeven.

<b>Nr.</b>	<b>Groepen en voorzitter</b>	<b>OR - contact</b>
1.	<b>Acolieten:</b> Br. Mark de Vos	Br. Mark de Vos
2.	<b>Zaaldienaren</b> Br. Herman Esajas	Br. Franklin van Ommeren & Br. Mark de Vos
3.	<b>KidZ en CIA</b> Zr. Shirley Vrede	Zr. Monique Lisand
4.	<b>Beheercommissie</b> Br. Kensly Vrede	Zr. Nelly Cambridge & Br. Hugo Harar
5.	<b>Martha's &amp; Martho (M&amp;M)</b> Zr. Jane Peiter	Zr. Naarda Sporkslede
6.	<b>Kerkkoor</b> Zr. Machteld Cambridge	Br. Hugo Harar
7.	<b>Tirza</b> Zr. Lia Rozenblad - van Ommeren	Zr. Monique Lisand
8.	<b>Gideon</b> Br. Engbert van Faassen	Zr. Nelly Cambridge
9.	<b>Kerstcommissie</b> Br. Ludwig Piqué	Zr. Nelly Cambridge
10.	<b>Oogstfeest werkgroep</b> Br. Ricardo Creebsburg & Br. Herman Lisand	Zr. Naarda Sporkslede

11.	<b>Redactiecommissie Maandbrief</b> Br. Engbert van Faassen	Br. Mark de Vos en Zr. Nelly Cambridge
12.	<b>Pastorale zorg</b> Br. Mark de Vos	Br. Mark de Vos & Zr. Patricia Terborg
13.	<b>Bijbelgespreksgroep</b> Zr. Sieglie Prosetiko	Br. Mark de Vos
14.	<b>Gebedsgroep</b> Br. Mark de Vos	Br. Mark de Vos
15.	<b>Catechisatie</b> Br. Mark de Vos	Br. Mark de Vos & Zr. Patricia Terborg
16.	<b>Dopen</b> Br. Mark de Vos	Zr. Naarda Sporkslede & Zr. Monique Lisand
17.	<b>Moria</b> Br. Ludwig Piqué	Br. Mark de Vos
18.	<b>Commissie vernieuwing</b> Br. Kensly Vrede	Br. Mark de Vos
19.	<b>Contact in de Oecumene</b> Zr. Patricia Terborg	Br. Mark de Vos
20.	<b>Bigi Sma Kresneti</b> Zr. Naarda Sporkslede	De Oudstenraad
20.	<b>Website beheergroep</b> Zr. Yvonne Griffith	Br. Franklin van Ommeren
21.	<b>Wrokomandei</b> Br. Kensley Vrede & Br. Herman Lisand	Zr. Naarda Sporkslede
22.	<b>Interne Controle Jaarrekening</b> Br. Vivian Chocolaad	Br. Hugo Harar

## TERUGBLIK

*Dominee, de Heer ga met je mee  
naar Sranan, wi switi kondre,  
waar men zingt: "wi no sa frede,  
bika Gado de wi Fesiman.."  
Neem nu met je mee onze bêe:  
voor contacten, goede reis, succes!  
Samen EBG....U en S,  
Werk, gezellig, druk...., maar kom terug*

*Met gemeentewerk gaan wij hier door  
Tot je ons weer komt verblijden  
Met je ega aan je zijde.  
Ha, weer lekker thuis, klinkt het in koor.  
Ja, wat vond je dan van die reis,  
vol van kennis en ook vol van spijs?  
Wat zegt domri dan: "Un no span,  
Tru, tru, Gado de wi Fesiman!"*

Dat zongen wij op 12 april onze dominee Mark de Vos toe omdat hij op 13 april in het vliegtuig zou stappen om voor zes weken op stage te gaan naar Suriname. En daaraan vastgekoppeld twee weken vakantie. Niet alleen voor hem en zijn vrouw, maar ook voor ons als gemeente een spannende gebeurtenis en zaak. Wat zou hij vinden van het land dat wij Swit' Sranan noemen en ons warm welkom en thuis weten.

Wat zou hij vinden van het tempo. Wat zou hij vinden van de diversiteit, de geuren en gewoon het klimaat.

Inmiddels weten en kennen wij zijn belevenissen, die hij heeft gedeeld in zijn blog. En heel veel gemeenteleden én niet leden hebben zijn blog gelezen. Oudere leden en jongere leden hebben daarvoor de weg naar en via het internet gevonden.

Br. Oliveira stond op 19 april op de kansel. Hij vertelde ons in de preek (tekst uit Johannes 10: verzen 11 - 19) dat Jezus van ageers torie's (gelijkenissen) hield. En deze gelijkenis ging over de Goede Herder die geen geld of loon of betaling nodig had om goed voor zijn kudde te zorgen. Hij vertelde ons dat wij als Zijn kinderen Hem, de Goede Herder, moeten volgen en Zijn Liefde door moeten geven. Br. Oliveira nam één van de vier koren mee uit zijn gemeente EBG Amsterdam zuid Oost; X-expression of Joy Amsterdam. Hun bijdrage was een aangename verrassing en vooral het laatste lied dat is gezongen, Born again, ontlokte de gemeente een daverend applaus.

Op 26 april ging zr. Rita Harry voor in de dienst. In haar preek, handelt over de "ware wijnstok" die door de landman was meegenomen uit Egypte. Deze wijnstok met ranken werd goed onderhouden; zo werden dorre bladeren en ranken verwijderd of gesnoeid. Want als dat niet gebeurde zou het geen vrucht dragen. Ook onze God snoeit soms bewust om vrucht te laten dragen. Ze gaf aan dat de EBGU in dit verhaal als een tros druiven is. Een tros die vrucht kan en zal dragen als er goed voor wordt gezorgd. Zie de opdracht! De opdracht om de EBGU tot bloei te brengen en te houden.

*Laat m' in U blijven groeien bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt.  
Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd.  
Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.*

*Ik kan mijzelf geen wasdom geven, niets kan ik zonder U, o Heer.  
In uw gemeente kiemt er leven en levensvolheid meer en meer.  
Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt verdort.*

*Neen, Heer ik wil van U niet scheiden,  
'k blijf d' uwe altijd, blijft Gij de mijn! Uw liefde moet alom mij leiden, uw leven  
moet mijn leven zijn. Uw licht moet schijnen in mijn huis,  
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.*

Singikerki op 3 mei. Br. Griffioen zat achter het orgel en zr. Laatst op de kansel. De schriftlezingen werden door Zr. Lisand en br. Alvares in het Surinaams gelezen en br. Oosthuizen las Psalm 96 in het Nederlands. De gemeente zong heerlijk de liturgie en br. Griffioen volgend. En ineens leek het wel alsof br. Griffioen dacht; “kom op gemeente; zingen uit je hart. Opletten én naar mij luisteren graag”. En dat moesten we, want hij liet ons van het derde lied (Aria 82) alle drie de coupletten op een verschillende melodie zingen. Chapeau, want subtiel heeft hij de gemeente weer rechtop doen zitten.

*Wi abi wan bun Yepiman, di yepi wi fu tru  
Den swaty en mofinawan, den pôti suma tu  
Den disi hebi moro den, di miti trobi alape  
Di pina eri libiten, den disi dyeme bari krei  
A kari den, fu den mu kon na En.*

*Èn te den kon, a teki den, A no de yagi wan,  
Alwasi fa san trobi den: A tron den Yepiman,  
A trowstu den, di dyeme, krei,  
A meki sari mu gowe; den pôti èn mofinawan:  
A meki den tron guduman, A langa an gi ala swatywan*



Moederdag, 10 mei, vertelde zr. Saskia Delvendahl het verhaal van Sara, de vrouw van Abraham en de moeder van Jacob. Mooi verteld en toepasselijk voor de dag omdat het verhaald over de belofte die Onze heer Abraham heeft gedaan. Hij zou de vader zijn van een groot (na)geslacht. En zo geschiedde. Christenen, Joden en Moslims kennen het verhaal.

De broeders lieten zich die dag van hun allerbeste zijde zien. Behalve de bloemen en het lied voor de vrouwen, namen zij die dag de keuken over. De hele catering hebben zij verzorgd en dat hebben zij TOP gedaan. Gelukkig hebben de zusters zich bedwongen om toch een handje te helpen of om zich op de één of andere manier te bemoeien met de manier waarop de broeders hebben gedaan. Ook dat laatste is een kunst.

Op 17 mei ging br. Hessen voor in de dienst. Een feestelijke dienst omdat ons kerkkoor en br. en zr. Breeveld een mooie sfeervolle bijdrage hebben geleverd. Zo heerlijk. Br. Hessen preekte aan de hand van de naam van de zondag EXAUDI; Hoor Here, hoe ik luide roep. Hoor Heer mijn stem (psalm 27 vers 7 en 9). Het gaat om de roep van de gelovige om gehoor te vinden én om de angst dat God niet zal luisteren. De gemeente riep dit uit op de zesde zondag na Pasen, de Wezenzondag. Jezus was nl. naar de hemel opgevaren en de Heilige geest had zich nog niet geopenbaard. Maar wij hebben niets te vrezen want wij weten dat Jezus onze pleitbezorger is. Laten we blijven bidden, dat mag of misschien moet ook zingend gebeuren. Zingen is dubbel bidden. Laten wij blijven vertrouwen op de ondersteuning in de strijd want Hij tilt ons op en houdt ons hoog zodat wij mogen leven. Het is aan ons om die gemeenschap met Onze vader en Jezus zijn Zoon en onze Heiland te ervaren.

In antwoord op de preek zong het kerkkoor ontroerend mooi “Op adelaarsvleugelen gedragen”.

Een mooie sfeervolle oecumenisch samenzijn was het op Pinksterzondag, 24 mei, in het park bij de Watertoren in Overvecht. Het leek wel alsof de weergoden goede zin hadden. Het weer was stralend en warm. De dienst was mooi. De bijdrage van Clarence en Yvonne Breeveld was een schot in de roos en helemaal passend bij de dag. De picknick een blijge gebeurtenis. En ja een perfecte manier om samen de “uitstorting van de Heilige Geest” te vieren.

En ja, onze dominee is afwezig vanwege stage verplichtingen én verlof. Maar zoals wij zongen op 12 april zijn wij zoals gebruikelijk doorgedaan met het gemeentewerk. Wij hebben als gemeente met elkaar vergaderd en op de zondagen kwamen wij met elkaar luisteren naar gast predikanten of de bisschop (hij is immers voor ons geen gast). Zr. Patricia Terborg heeft de leden bezocht die wel wat pastorale aandacht konden gebruiken. Br. Harar heeft zich zoals gewoonlijk druk gemaakt over de staat van de gemeente financiën. De brs. Breeveld, Creebsburg, Esajas, Lisand én Vrede en zr. Rozenblad - van Ommeren hebben zich zorgelijk gezet aan de planning en de manier van de noodzakelijke groot onderhoudswerkzaamheden.

Zr. Monique Lisand heeft wel -tig keer een conceptplanning gemaakt voor de reünie van oud catechisanten. Br. Franklin van Ommeren is druk met de invulling nieuwe website en de planning van de BHV activiteiten. De Marha's & Martho hebben gastvrij en klantvriendelijk een ieder welkom geheten met een drankje en waar nodig een hapje erbij. Er zijn en worden elke zondag kerkdiensten gehouden. Het is goed gegaan de afgelopen weken, maanden.

Het zal beter gaan met de hulp van Onze Heer. Wij kijken vooruit en zullen het heel fijn vinden als u ook (eens) komt op de zondag daar in de Jeruelkapel om met ons te vieren en te danken. Om te zingen en te bidden. Of ... als gauw om op 14 juni a.s. br. Mark de Vos weer gebruind op het kansel te zien staan en samen te zingen: Tru, tru, Gado de wi Fesiman!

Nelly Cambridge

## **UITNODIGING CHOIRFESTIVAL OP 5 JUNI**

Op 5 juni wordt in de Triumfatorkerk een Choirfestival gehouden. Koren en zanggroepen uit verschillende kerken en culturele achtergronden zullen tijdens het festival optreden. De toegang is gratis. Aanvang 19.00 uur  
Adres: Marco pololaan 185, Utrecht.

## ACHTERGRONDINFORMATIE JAN HUS

Op 6 juli 2015 is het 600 jaar geleden dat Jan Hus op de brandstapel in Konstanz als ketter werd verbrand.

Jan Hus was kritisch over de leer en praktijk van de kerk in zijn tijd en zette zich in voor verandering. Met zijn leven en werk heeft hij een impuls

gegeven aan de Reformatie van de kerk in Bohemen en in andere delen van Europa. Tal van kerken kennen Jan Hus als één van hun stichters, onder meer de Evangelische Broedergemeente (Hernhutters).



Jan Hus werd in 1369 of 1370 in Husinec (Bohemen) geboren. Tijdens zijn studie in Praag kwam hij in aanraking met de gedachten van John Wicliff, een Engelse theoloog. Later als rector van de Karlsuniversiteit in Praag en predikant aan de Bethlehemkapel in dezelfde stad droeg hij de ideeën van de reformatie uit.

Zijn volgelingen hebben zijn ideeën na zijn dood in vier punten samengevat:

- de Bijbelse boodschap moet in de taal van het volk verkondigd worden, en niet enkel in het Latijn;
- alle gelovigen dienen bij het Hl. Avondmaal het brood en de beker te ontvangen, en niet alleen het brood, zoals toen gebruikelijk;
- alle geestelijken dienen zich te houden aan de wetten en regels van hun land - zij staan niet boven de wet;
- de geestelijken mogen enkel bezig zijn met geestelijke en pastorale zaken - de regering van een land of het beheer van materiele bezittingen horen niet bij hun taken.

Met zijn inzet voor een kerk die dicht bij het volk staat en zuiver vanuit het evangelie handelt kwam hij in botsing met de kerkelijke politiek van zijn tijd. Hij werd geëxcommuniceerd en op het concilie in Konstanz ondervraagt. Uiteindelijk werd Jan Hus terechtgesteld.

## HET GEBED VAN JEROEL

In deze voorstelling wordt gezinspeeld op een toestand, waarin kleine Jeruël, ook Jeroel genoemd, eenmaal een groot man geworden nu zijn verhaal doet.

Jeruël, die hier in de omgeving opgegroeid is en van zijn ouders gehoord, dat dit gebied open land was toen de gemeente Utrecht – na enige strijd - hier een woonwijk wilde opzetten en daartoe verworven grond heeft uitgegeven aan de kerkgemeenschap, waartoe zijn ouders behoorde. Nu volwassen geworden, is hij heel blij te zien, dat de kerk waarin hij opgegroeid, kerk is gebleven en nu in handen is van de Evangelische Broedergemeente Utrecht, nog wel met behoud van naam, zijn naam. Jeruël.

Op deze aan de bijbel ontleende naam is hij zeer trots, omdat hij, nu volwassen en afgestudeerd, er in gelooft, dat namen duidende werking (kunnen) hebben in het leven van een mens. Jeruël betekent volgens the Metaphysical Bible Dictionary, uitgegeven door de Unity School of Christianity, Montana, USA, o.m.” Foundation of God; Founded of God; God points the way; Vision of God “even when one seems to be in a wilderness of conflicting, undisciplined thoughts . Thus spiritual inspiration (God points the way, vision of God) is realized and victory is gained” n.a.v. 2 Chron.20:16. Hij hoopt dat zijn leven ook die inhoud zal blijven uitdragen en wenst dat zelfde de kerk ook toe, in het bijzonder dat Ivoordreef 2 als bron van beleving en bevestiging van godsvrucht en voorspoed zal zijn en blijven.

Gevraagd te bidden voor die kerk, bedacht hij dit gebed, alsof hij zondag in de kerk zou zijn:

Heer, reinig ons hoofd en hart en versterk ons geloof in U en in de kracht van het woord. Wij zijn dankbaar dat wij als geloofsgemeenschap hier bijeen mogen zijn.

Geef, dat wij als mens onze schuld telkens ongeveinsd willen belijden en door en van U genade, vergeving en bevrijding mogen voelen en daarvoor onze dank willen betuigen in de samenkomsten.

Geef, dat wij in rust en vrede als kerk in deze wijk mogen arbeiden om u naam te verheerlijken. Geef ons jongelingen, die wij kunnen bijstaan om in godsvrucht op te groeien en bloeien.

Doordrenk onze arbeid van een geest, die naar voorspoed en eensgezindheid in Christus leidt. Laat ons trots zijn op onze werkers en leiders, hen steeds kunnen bemoedigen als zij evenzeer dankbaar en blij zijn met ons.

Heer, versterk het besef om uit vrije wil het beste van onze kracht, tijd en talenten aan U willen geven en dat de beheerders van onze gemeente de gaven wijs besteden en in blijheid verantwoording afleggen.

Heer, behoed ons voor brand, inbraak, diefstal en vernielingen.

Laat ons als godshuis een lichtpunt zijn in de wijde omtrek en een plek waar wij bezoekers en nieuwelingen steeds hartelijk welkom heten. Zo, dat zij graag weer willen komen.

Onze overleden broeders en zusters en hun werk niet te vergeten en ze steeds gedenken.

Dank u Jehova, dat wij mogen streven in alles goed te zijn en geef ons daartoe wijsheid, kracht, gezondheid en geluk. Dank U, Algoede Grote God, dat wij mogen uitzien naar de volgende samenkomst. Dit alles vragen wij u, ook uit naam van Uw zoon Jezus Christus. Amen.

Br. Johan D.C. Strijk, Zoetermeer.

### **Vrijheid van Sean**, geschreven voor de Dodenherdenking op 4 mei.

*In de oorlog vielen veel doden,*

*Voor de joden*

*Dat was niet fijn,*

*Om daar bij te zijn*

*Gelukkig werd Nederland vrij*

*Toen waren alle mensen weer blij*

*Hitler was niet goed. hij zei tegen de soldaten dood de joden dat moet.*

*gelukkig ging hij dood. toen kwam er een einde aan de nood.*

*Ik vind het stom en ook dom,*

*Wat Hitler heeft gedaan*

*Toen is het misgegaan*

*Daarom schrijf ik dit gedicht*

*Toen was alles weer licht*

*Ik heb nog een wens*

*wees lief voor de mens.*

*Sean Esseboom, 8 jaar*

## **EBG ROTTERDAM: BAZAAR 2015 OP 6 JUNI**

Op zaterdag 6 juni wordt de jaarlijkse Bazaar gehouden, in de tuin van het kerkelijk centrum Avenue Concordia 111, van 10:00 - 18:00 uur. Het wordt weer een gezellige dag voor iedereen met: lekker eten, muziek, souveniertafel, rommelmarkt, het rad van fortuin en aantrekkelijke loterijprijzen o.a. een 1e prijs – 400 €, 2e prijs – juwelierbon, 3e prijs—wellnessbon en nog veel meer.

Bezoek de Bazaar en neem gerust familie, vrienden en kennissen mee voor een dagje uit. De baten zijn ten behoeve van de kerk van de EBGR en bijbehorende gebouwen. Kortom kom langs en geniet ervan!

## **EENS KOMT DE GROTE ZOMER**

Een tentoonstelling over de Godsakker van de Hernhutters en hun gebruiken bij de begrafenis.

Wie door de poort van de oude Hernhutter begraafplaats in Zeist loopt, betreedt een tuin van vrede, waar, onder de hoge linden, de zegen van God voelbaar aanwezig is. Zijn zegen is het, die deze kleine plek op aarde gedurende meer dan 250 jaar bewaard en behoed heeft. Hier hebben broeders en zusters uit bijna veertig landen der aarde hun rustplaats gevonden. De Godsakker wordt deze begraafplaats genoemd: onder eenvoudige platte stenen zijn de doden als zaad in de aarde gelegd, dat wil zeggen: als vergankelijke schepselen, die wachten op de onvergankelijkheid waartoe God de Heer hen eens zal opwekken. Stichting Museum Het Hernhutter Huis presenteert een expositie waarin u nader kennis maakt met de Godsakker van de Broedergemeente, in Zeist en wereldwijd. U komt meer te weten over de achtergronden van onze begrafenis-liturgie en over de Hernhutter gebruiken rond heengaan en begraven. Het is een tentoonstelling in het licht van Pasen: de blijde boodschap van de Opstanding kan ook verkondigd worden aan de hand van foto's, schilderijen en documenten!

Openingstijden: van 19 april tot en met 11 oktober, zaterdag van 14-17 uur, zondag van 11- 17 uur en voorts op afspraak:

Telefonisch 030 – 6922213 of 06-1383 6456.

Plaats: Museum Het Hernhutter Huis, Zusterplein 20 in Zeist.

Entree gratis.

## **CENTRALE VROUWENRAAD NEDERLAND:**

### **11e Europese Vrouwen - conferentie in Drumalis, Noord Ierland**

Van 4 t/m 8 juni 2015 vindt de 11e Europese Vrouwen - conferentie plaats in Drumalis, Larne in Noord Ierland. Het thema voor deze conferentie is Building Bridges. Uit Nederland gaan 15 zusters er naartoe. Er zullen o.a. Bijbelstudies, workshops en groepsdiscussies plaatsvinden. Verder zullen alle zusters uit de verschillende Europese landen iets meenemen dat verkocht zal worden, tijdens de bazaar. Zo probeert men geld te genereren voor de zusters die het wat moeilijk hebben. Het doel van de conferentie gaat er vooral ook om, om zusters uit de andere landen te ontmoeten, het gevoel te krijgen dat we allemaal één zijn in de Heer.

Na de conferentie is er facultatief een 3 daagse tour.

Contactgegevens voor de conferentie in Noord Ierland:

zr. Nadra Echteld (voorzitter Centrale Vrouwenraad)

n.r.echteld@kpnmail.nl

zr. Conchita Landbrug (coördinatrice) conchitalandbrug@gmail.com

Van 18 t/m 25 februari 2016 zal de 4e Women's Consultation van de Unity Women's Desk plaatsvinden in het Krasnapolsky Hotel, Paramaribo, Suriname. Uit Nederland wordt één zuster afgevaardigd door het Provinciaal Bestuur. Belangstellenden voor deze conferentie mogen zich als waarnemer opgeven bij Reverend Patricia Garner, coördinatrice UnityWomen's Desk. Email: unitywomen2011@gmail.com

## **REORGANISATIE ZZG**

Al eerder is bekend gemaakt dat het ZZg, als gevolg van verminderde inkomsten, zal moeten bezuinigen op zijn organisatiekosten.

Het bestuur van het ZZg heeft inmiddels besloten om de afdeling Beleid, Projecten & Programma's, met Dinie Donze en Aart Schalkwijk, op te heffen. Concreet betekent dit dat Dinie m.i.v. 1 juli 2015 uit dienst zal gaan en Aart naar verwachting in het voorjaar van 2016, na afhandeling van alle rapportage m.b.t. de door de Nederlandse overheid gefinancierde MFS-projecten voor het Onderwijs in het Binnenland van Suriname.



## **VREDE**

*Om vrede in de wereld te hebben,  
moeten de volken in vrede leven.  
Om tussen de volken vrede te hebben,  
moeten de steden niet tegen elkaar opstaan.  
Om vrede in de steden te hebben,  
moeten de burens elkaar verstaan.  
Om vrede tussen de burens te hebben,  
moet er vrede heersen in huis.  
Om thuis vrede te hebben,  
moet je hem vinden in je eigen hart*



LAO TSE (604 – 507 v.Chr.)  
Chinese filosoof en stichter van het Taoïsme

### **Inleveren kopij voor de volgende maandbrief tot 15 juli a.s.**

Via het email adres [maandbrief@ebgu.nl](mailto:maandbrief@ebgu.nl) of bij de predikant of leden van de redactiecommissie.

<b>EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT</b>	
Kerkdiensten	JERUËLKAPEL, Ivoordreef 2 te Utrecht-Overvecht te bereiken met o.a. bus 9 vanaf het CS Utrecht centrumzijde telefoon Jeruëlkapel (030) 2613473
Predikant	Ds. M. de Vos, Sjanghaidreef 17, 3564 JN Utrecht Tel. 06-39565643 email: <a href="mailto:markdevos@ebg.nl">markdevos@ebg.nl</a> Iedere maandag tussen 16.00 en 17.00 uur telefonisch spreekuur
Voorzitter OR	Zr. N. Cambridge, p.a. Ivoordreef 2, 3564 AK Utrecht Email: <a href="mailto:nellique54@gmail.com">nellique54@gmail.com</a>
Penningmeester	Br. H. Harar, Hoefbladhof 26, 3991 GH Houten tel. (030) 273 45 64, e-mail <a href="mailto:penningmeester@ebgu.nl">penningmeester@ebgu.nl</a>
ING bank-Nr.	NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht
Kopij maandbrief	graag naar <a href="mailto:maandbrief@ebgu.nl">maandbrief@ebgu.nl</a> tot uiterlijk 15 juli a.s.

### **GROEPEN**

Oudstenraad	laatste zaterdagmorgen van de maand, Jeruëlkapel.
Gebedsgroep	om de twee weken op donderdagmorgen, 10.00 uur, Jeruëlkapel.
Bijbelgespreksgroep	derde donderdag van de maand.
Vrouwengroep Tirsa	eerste donderdag van de maand, 20.00 uur, Jeruëlkapel.
Mannengroep Gideon	eerste donderdag van de maand, 20.00 uur Jeruëlkapel.
Koorrepetitie	elke maandag, 19.30 uur, Jeruëlkapel.
Club Moria (55+)	elke dinsdag, 14.00 uur, Oase, Cartesiusweg 11.

**VOOR MEER INFORMATIE** [www.ebgu.nl](http://www.ebgu.nl)