



EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF

Februari / Maart 2017/ NR. 2

Thema Wereldgebedsdag 3 maart : Eerlijk



De orde van dienst voor de wereldgebedsdag 2017 is gemaakt door het Wereldgebedsdagcomité uit de Filippijnen.

Bovenstaande tekening is gemaakt door de Filipijnse Rowena 'Apol' Laxamana - Santa Rosa en geeft de draagkracht van vrouwen weer, maar ook de taken waar zij iedere dag opnieuw weer voor komen te staan. De kerk heet alle mensen welkom en laat hen voelen dat iedereen welkom is in het koninkrijk van God: dat wordt door de lange tafel met voedsel, gedragen door de vrouwen, gesymboliseerd.

OVERDENKING:

Woord voor de maand februari:

“Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “vrede voor dit huis!”

Lukas 10:5

Dat is mooi toch? Dat advies van Jezus: als je een huis binnengaat, zeg dan eerst: “vrede voor dit huis!”. Een prachtig advies en praktisch ook. Telkens als je bij iemand over de drempel stapt, wens je de vrede toe: “Vrede voor dit huis!”. Dit is natuurlijk niet bedoeld voor de stenen, het glas in de ramen of het beton in de vloer. Vrede wens je voor de mensen die er wonen. Een huis is pas een huis als het bewoond wordt. Dat merk je als je in een huis komt dat lang leeg heeft gestaan, om welke reden ook. Dan is de ziel uit het huis. Het voelt ook echt leeg, zelfs als het gemeubileerd is om eventuele kopers over de drempel te halen. Als het huis niet iemand toebehoort, is het leeg, is de ziel eruit. De mensen die een woning bewonen maken het tot een huis. En het zijn ook de mensen die je de vrede toewenst als je zo binnenkomt: vrede voor dit huis.

Mooi, praktisch en goed voor te stellen. Maar misschien ook niet al te moeilijk. Want ga maar na: de huizen waar je binnenkomt, dat zijn vaak huizen van mensen die je kent. Een woning waar je al eerder bent geweest. Om met de woorden van zangeres Corry Brokken te spreken:

Een deur is maar een deur
Ook al is 't een vertrouwde deur
Want 'ie hoort wel bij een huis
Maar een huis is nog geen thuis
Als daar niemand is die jou begroet
En blij die deur voor jou opendoet

Een huis waar je binnenkomt en weet dat je warm begroet wordt is eenvoudig binnen te gaan met de vredeswens.

Maar wat nu bij een huis dat onbekend is. Bij mensen die vreemden zijn, bij onbekenden? Zomaar iemand de vrede wensen is iets dat we wat minder snel zullen doen.

Lees verder op pagina 4 ->

K E R K D I E N S T E N T E U T R E C H T

Aanvang zondag 12.00 uur in de Jeruëlkapel, tenzij anders vermeld!

5 februari PREEKDIENTST

Voorganger: Br. M. de Vos

12 februari PREEKDIENTST

Voorganger: Br. M. Gill

19 februari PREEKDIENTST / DOOPDIENST

Voorganger: Br. M. de Vos

26 februari PREEKDIENTST / HEILIG AVONDMAAL

Voorganger: Br. M. de Vos

5 maart PREEKDIENTST

Voorganger: Br. M. de Vos

12 maart PREEKDIENTST

Voorganger: Br. M. de Vos

19 maart PREEKDIENTST m.m.v. mannengroep GIDEON

Voorganger: Gideon broeders en Br. M. de Vos

26 maart ZANGDIENST

Voorganger: Br. M. de Vos

Elke zondagse dienst is er KIDZ en Crèche



> vervolg overdenking pagina 2.

Onwillekeurig vraag je je toch af of de ander het wel zal waarderen, of het geen “paar’len voor de zwijnen” is. En we vergeten dan gemakshalve even dat die inschatting niet aan ons is. Dat het niet onze taak is te beoordelen of de ander de vredeswens waard is of zal waarderen. Of de ander de wens niet zal afwimpelen, je niet serieus nemen. Allemaal zorgen die niet de onze zijn.

Deze tekst komt uit de “zending van de 70”. Jezus stuurt zeventig van zijn leerlingen het land in. Ga, met de kleding die je aanhebt, neem geen geld mee, geen extra schoenen. Vertrouw op wat je tegenkomt onder de mensen. Zo is de opdracht. De huizen die deze leerlingen binnengingen, waren huizen van mensen die ze niet kennen. Huizen van vreemden. “Nog voor je iets anders zegt,” zo luidt de boodschap van Jezus “groet met vrede”. Ongeacht wat je tegenkomt.

Uit hoe je ontvangen wordt, zul je merken of je welkom bent, zo niet, schudt het stof van je kleding en ga naar de volgende stad. Een bijzonder praktische opdracht. Een opdracht om de wereld in te gaan met de boodschap van het evangelie, de boodschap van de vrede. Treedt de mensen open tegemoet, genees de zieken die er zijn. Breng de vrede en als je niet welkom wordt ontvangen, wordt niet boos, ga niet in discussie, maar ga eenvoudig naar het volgende huis.

Broeders en zusters, het is niet de vraag óf deze tekst actueel is in deze tijd. Het is de vraag in hoeverre wijzélft dit ons laten aanspreken. In hoeverre wij deze opdracht ons aantrekken. Gaan we de ander tegemoet met een vredeswens? Treden we op de ander af met een open vizier, niet met wantrouwen? Natuurlijk is het niet eenvoudig. Niet in een wereld waar het nieuws bol staat van mensen die het vertrouwen niet waard zijn, mensen die de ander niet respecteren, diens bezit niet respecteren, niet op zoek zijn naar de vrede, of enkel onder hun eigen voorwaarden. Mensen die eerst voor eigen belang, voor eigen ideologie strijden.

Maar toch. Wat is het beste wapen tegen iemand die alleen aan zichzelf denkt? Iemand die aan de ander denkt.

Wat is het beste wapen tegen egoïsme? Vrijgevigheid! Het beste wapen tegen haat is de liefde, het beste wapen tegen “ik eerst” is “jij eerst”!

Mooi verwoord is dit in een vredeswens uit Tanzania:

Alleen de rijst die we samen delen, voedt.
Alleen het water dat we samen drinken, lest onze dorst.
Alleen de strijd die we samen voeren, brengt bevrijding.
Alleen de kleuren die we samen delen, zullen schitteren.
Alleen de woorden die we samen vinden, zijn verstaanbaar.
Alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel.
Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar.
Alleen de vrede die we zelf maken, wordt wereldwijd.

Alleen de vrede die wij zelf maken wordt wereldwijde vrede. We wensen wereldvrede, maar omdat het toch wat te hoog gegrepen is zorgen we eerst voor dat wat onszelf dierbaar is. En voor we het weten slokt dat al onze tijd op en komen we aan werken aan de vrede niet meer toe. Dus moeten we er niet pas mee beginnen als al het andere gedaan is. Nee, we moeten het belangrijkste eerst doen: werken aan vrede. Laat het eerste, als je een vreemde ontmoet, niet de voorzichtigheid zijn, maar de openheid. Niet de achterdocht maar de gulheid. De vrede die onbaatzuchtig geschonken wordt, die onvoorwaardelijk toegewenst wordt, dat is de vrede waar het hier om gaat. Niet de veilige vrede met de buurman, of in de familie (ook al zijn beide te vaak niet “veilig”). Het gaat om schenken zonder te verwachten te ontvangen.

Eenvoudig? Nee! maar wel bevredigend want het levert je een ander wereldbeeld op. Eng? Ja! maar ook uitdagend, je doet wat de ander niet verwacht, het levert een bijzonder gesprek op. En meer dan dat: je brengt zo een klein beetje meer hoop in de wereld.



Een gezegende lijdenstijd toegewenst!

Mark de Vos

SAMEN BIDDEN, WERELDWIJD

Thema : Eerlijk!?

Wereldgebedsdag

Viering Wereldgebedsdag op
3 maart 2017, om 15.00 uur
in Zuylenstede, Perudreef 8,
3563 VA Utrecht



Iedere eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, elk jaar opnieuw, al bijna 100 jaar lang. Steeds bereidt een andere groep christenen de viering voor. Dit jaar nodigen vrouwen uit de Filippijnen ons uit. Zij maakten de liturgie met als thema: Eerlijk!?

De viering van Wereldgebedsdag 2017 wordt gehouden op vrijdag 3 maart.

De organisatie en uitvoering is in handen van verschillende geloofsgemeenschappen zoals de Vrije Evangelische Gemeente, de Evangelische Broedergemeente, de (PKN-) Wijkgemeente Overvecht, St. Rafaëlkerk, het Leger des Heils en de huisgemeente in Zuylenstede.

Wat deze dag zo speciaal maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld vieringen zijn waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de datum van de dag ervoor schrijven. Uur na uur breekt voor mensen een nieuwe dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Gelovigen uit 173 landen weten zich verbonden en bemoedigd door gebed. Door de bijeenkomsten op Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Uiteraard is iedereen welkom op vrijdag 3 maart om 15.00 uur, in Zuylenstede, Perudreef 8, Utrecht Overvecht!

FINANCIËN

Alle bedragen zijn in Euro's

Offerandes

Datum	EBGU	2e offerande	Doel tweede offerande	Onderhouds-fonds	Koffie	Totaal
02-10-2016	123,39	83,97	Diaconie Utrecht	107,50	3,60	318,46
09-10-2016	66,80	61,56	Samen kerken in Nederland	53,30	11,30	192,96
16-10-2016	80,00	46,40	Werk EBG Finland	41,55	0,00	167,95
23-10-2016	91,52	222,25	Haïti	197,95	0,00	511,72
30-10-2016	97,39	109,37	Volw. Educatie binnenl.Suriname	81,54	0,00	288,30
06-11-2016	104,91	55,82	Centrale Vrouwenraad	52,55	7,20	220,48
13-11-2016	72,38	50,92	Nederlandse Bijbelgenootschap	49,42	8,45	181,17
20-11-2016	74,25	47,30	Jeugdwerk Utrecht	42,40	12,05	176,00
27-11-2016	135,70	128,65	Kinderkanker	95,63	10,00	369,98
04-12-2016	87,45	84,00	Bigisma kerst	70,30	0,00	241,75
11-12-2016	65,48	78,27	Hulp aan kinderen in Cuba	59,90	11,85	215,50
18-12-2016	73,65	55,02	Theologische Sem. Suriname	63,44	11,50	203,61
24-12-2016	0,00	402,78	SOLIDARIDAD	0,00	0,00	402,78
25-12-2016	167,55	121,62	Utr.Stedelijke Raad van Kerken	122,20	6,35	417,72
31-12-2016	0,00	119,60	Diaconie Nederland	0,00	0,00	119,60
01-01-2017	108,45	74,40	Uniteitscollecte	62,65	15,95	261,45
08-01-2017	52,70	64,60	Weeskinderen in Tanzania	25,80	6,50	149,60
15-01-2017	72,00	65,34	Jeugdwerk Utrecht	58,90	13,00	209,24

Onderhoudsfonds kerkgebouw

Bijdrage Gideon	350,00
Kerstviering Faja Lobi/KDS	200,00
NN giften	175,00
Srefiedensi 2016	266,00
Verjaardag zr. A. Stutgard	107,25
Verjaardag zr. J. Nelom	50,70
Verjaardag zr. L. Colin	42,40
Verjaardag zr. S.Jeroe	138,51
Verloting fruit	41,70
Verloting kaarten Mahalia	
Jackson tribute concert	43,50
Verloting kaaskoekjes	49,00
Verloting zuurgoed	25,00

Oogstfeest 2016

Verkopen Oogstfeest	716,50
Enveloppen	317,00
<u>Giften</u>	
Zr. L.H.Kensenhuis	75,00

DOOPDIENST 19 FEBRUARI

Op zondag 19 februari vindt de bediening van de doop plaats. Wanneer u op deze dag uw kind wilt laten dopen, kunt u zich bij onze predikant, br. Mark de Vos, aanmelden. Dat kan tot uiterlijk 5 februari. Een aanvraagformulier kunt u na een zondagse dienst bij de consistorie ophalen, of via e-mail of telefonisch vragen om op te sturen. Na



aanmelding volgt een gesprek met de predikant waarin wordt gesproken over uw motivatie en wordt het sacrament verder toegelicht. Volgens de kerkorde dient ten minste één van de doopouders belijdend lid te zijn van de Broedergemeente. Ook de peetouders dienen belijdend lid te zijn, van de Evangelische Broedergemeente, of van een andere Christelijke kerk. Wanneer u hierover vragen heeft, schroomt u niet om navraag te doen bij één van de Oudstenraadsleden of de dominee. Wanneer de kinderen ouder zijn dan 5 jaar is het gebruikelijk hen dooponderricht te geven. Dit zijn doorgaans drie bijeenkomsten met de dominee. Wanneer uw kind ouder dan 5 jaar is, wilt u zich dan tijdig aanmelden? Dan kunnen deze bijeenkomsten tijdig worden ingepland. De volgende doopdienst is op 28 mei.

DIENSTEN IN DE LIJDENSWEEK

Ook dit jaar zullen er in de week voor Pasen, de lijdensweek, een aantal extra diensten zijn. Op maandag 10 april, dinsdag 11 april en woensdag 12 april vindt er om 19.00 uur een korte dienst plaats in de kapel. Tijdens deze diensten wordt het lijdensevangelie gelezen, afgewisseld met liederen. Op donderdag 12 april, witte donderdag, wordt zoals altijd, na de viering van het Heilig Avondmaal, het vervolg gelezen en zo ook op goede vrijdag, 's middags. Wanneer u vanaf palmzondag alle diensten volgt tot en met Goede vrijdag, volgt u zo het gehele

lijdensevangelie van begin tot eind.



Een goede manier om u voor te bereiden op Pasen!

CATECHISATIE



Op dit moment zijn er zes catechisanten die de belijdeniscatechisatie volgen. Een veelzijdige groep in leeftijd en achtergrond, maar ondertussen wel echt een groep te noemen. Een groep waar betrokkenheid en openheid voor elkaar is gegroeid. De behandelde thema's zijn er teveel om op te sommen, maar om u een idee te geven: uitgebreid is gesproken over: de samenstelling

van de Bijbel en hoe die het beste te lezen is, de geloofsbelijdenis, het gebed, de geschiedenis en traditie van de Evangelische Broedergemeente, de tien geboden en de bergrede. En er staan nog meer thema's op het programma zoals het verschil (en de overeenkomsten) met andere religies, naastenliefde, de sacramenten. Op zondag 9 april, palmpasen, zullen deze catechisanten openbare belijdenis afleggen van hun geloof en daarin worden bevestigd. Op de zondag daarvoor, 2 april, zullen zij zich aan u voorstellen in de dienst. De maandag daartussen, maandag 3 april, kunt u met hen in gesprek gaan op een kennismakingsavond, vanaf 19.30 uur in de kapel.

DE KINDERKERKLEIDING ZOEKT VERSTERKING!

Ben je geduldig en heb je affiniteit met kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar?

Vindt je het belangrijk om kinderen het geloof bij te brengen?

Ben je regelmatig op zondag beschikbaar?

Meld je dan aan bij de contactpersoon van de Kidz, Monique Lisand of bij de dominee Mark de Vos



BERICHTEN UIT DE OUDSTENRAAD

Aanvangstijdstip kerkdiensten naar 13.00 uur?

De Oudstenraad overweegt de start van onze zondagse diensten naar een later tijdstip te verplaatsen. De reden daarachter heeft te maken met het vertrek van een van onze huurders: de Vrije Evangelische Gemeente; zij wordt opgeheven. Zij kerkten iedere zondag om 10.00 uur. De andere huurder, de Bethel Pinkster Kerk (BPK), houdt nu haar kerkdiensten na ons, om 14.30 uur. De BPK heeft aangegeven interesse te hebben om eerder op de zondag de kerkdiensten te houden, op de tijd van de VEG, 10.00 uur. Maar er is een verschil met de VEG: de diensten van de BPK duren langer, het zou betekenen dat wij om 13.00 uur gaan kerken. Dit zou ingaan in de komende zomer, wanneer de VEG gestopt is.

Waarom overweegt de Oudstenraad om een uur later de diensten te houden?

Iedere verandering, zeker van een lange traditie vergt tijd om aan te wennen, we zijn ons dat terdege bewust. Maar er is een bijzonder groot voordeel aan dit voorstel: Het betekent dat we het kerkgebouw de rest van de zondag voor onszelf hebben. Waar we nu om half drie de kerk moeten verlaten om de BPK de ruimte te geven, zouden we dan veel minder beperkt zijn. Het betekent dat we de langere diensten, zoals het oogstfeest, keti koti, palmzondag (met belijdenis) brasadei uitgebreider kunnen vieren. Daarnaast scheidt het ruimte voor andere mogelijkheden op de zondagmiddag/avond – denkt u aan de jeugdgroepen.



Een beslissing voor een zo grote verandering in onze gewoonte willen we als Oudstenraad niet nemen zonder u te raadplegen. Dus leggen we u de vraag voor in de meest

eenvoudige vorm: wilt u om 13.00 uur gaan kerken, ja of nee. Daarvoor ontvangen alle betalende leden (ieder lid dat 120 euro of meer per persoon heeft betaald in 2016) een brief thuis met een stemkaart. Hierop kunt u aangeven of u voor of tegen het verplaatsen van de kerkdiensten naar 13.00 uur bent. U hebt tot uiterlijk zondag 12 maart om deze kaart in te leveren bij een Oudstenraadslid of op te sturen naar de Jeruëlkapel.

UNITEITSGEBEDSWACHT

Op ieder moment, wanneer dit wordt geschreven, maar ook als u dit leest en alle momenten ertussenin, wordt er door iemand van de broedergemeente, ergens in de wereld gebeden. Dat is de “gebedsketting” die nu al meer dan 50 jaar on-onderbroken doorgaat. Ook wij als EBG Utrecht, maken deel uit van die ketting. Dit jaar zijn we aan de beurt op zondag 26 maart, van 16.00 uur t/m 24.00 uur. Bent u geïnteresseerd om hieraan deel te nemen? Geef u dan op! Er is een indeling gemaakt van telkens tijdstippen van een half uur. De weken voorafgaand aan de 26^e maart ligt dit rooster in de kerk en kunt u uw naam op het gewenste tijdstip invullen. Ook is er informatie te verkrijgen over de verschillende gebedsonderwerpen en ideeën voor de invulling van uw eigen half uur.



CAMPAGNE “DE EBG, DAT BEN IK!”

Tijdens het Oogstfeest is het startsein gegeven voor een landelijke campagne, genaamd “de EBG, dat ben ik!”. De campagne is gebaseerd op het thema “lidmaatschap – participatie – financiën”, een door de Synode gestart initiatief. De directe aanleiding is de zorgelijke financiële toestand van de financiën van onze kerkprovincie (de EBG in Nederland, Duitsland, Denemarken, etc.) Dat is de aanleiding, maar niet het enige doel. Dat is namelijk om vooral de betrokkenheid (in de breedste zin) vergroten. De dienst van 15 januari jl. was een tweede moment waarop we bij deze campagne stilstonden, met een liturgie zoals die in veel –bijna alle- kerken van onze kerkprovincie is gevierd. In de loop van de campagne zijn er een aantal ideeën en voorbeelden verzameld. U kunt daarover meer informatie vinden op:

<http://nederland.ebg.nl/talenten> of via de centrale site www.ebg.nl kunt u er ook komen. Een volgende stap in deze campagne zijn een aantal interviews die zijn gehouden met gemeenteleden van de verschillende gemeentes in Nederland. Het is leuk om te vermelden dat de eerste onze eigen br. Otmar Wikkeling zal zijn. U vindt verderop een stukje over zijn bijdrage. Als het volgens planning verloopt, is ten tijde van het verschijnen van deze maandbrief zijn verhaal te horen en te zien via bovenstaande websites.

TERUGBLIK

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed!
Leer mij slecht het heden dragen met een rustig kalme moed!

Masra, te mi de na pasi, Yu mu luku kibri mi.
Fu na busi mi no lasi, fu no ogri miti mi.
Te mi waka fu mi srefi, Yu mu waka na mi se.
Tru, mi ati no sa befi, efu Yu tan krosibei.

Laat mij niet mijn lot beslissen; zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt;
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

Op de Oudejaarsavond is in vele huiskamers, waar de familie volgens
Hernhutter traditie het jaar afsloot, dit lied gezongen. Er is gebeden voor
Gods nabijheid in 2017.

Voor het zover was om het nieuwe jaar te begroeten herdachten wij
samen met de RK gemeente Hoograven op 20 november jl. de
onafhankelijkheid van Suriname en vierden wij de brasadei. In de preek
aan de hand van Markus 13, vers 34 waarin staat: *het is als met een man
die op reis ging. Hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn
dienaren, die elk een eigen taak kregen*, vertelde br. de Vos dat wij een
gemeente van Jezus Christus zijn en naar hem uitzien. In het
Bijbelverhaal van de preektekst gebruikt Jezus het voorbeeld van de
heer des huizes, de landlord, zijn gezin en alle andere bewoners. Een
ieder heeft een eigen taak. Voordat deze heer vertrekt uit z'n huis voor
een lange reis, verdeelt hij alle taken die gedaan moeten worden om het
huis op orde en in goede staat te houden. Deze heer weet niet wanneer

hij terug komt. Maar als een ieder de taken vervult en de opgedragen werkzaamheden uitvoert is het huis tip top als hij terug komt. Jezus zelf is de Heer des huizes en alle andere mensen die in dat huis wonen zijn Zijn gemeente, wij dus. Wij zijn verantwoordelijk om de gemeente met haar eigen kerkgebouw, goed te onderhouden. Dat kan door het uitvoeren van fysieke taken zoals meehelpen het kerkgebouw te onderhouden, als de leden van de keukenploeg te koken, de zaal in orde te maken voor de dienst. Maar er is meer te doen. Denk aan het deelnemen aan de bijbelgespreksgroep of de gebedsgroep en het ondersteunen van elkaar door te bidden als nodig of langs te gaan. Zo kunnen we in afwachting van onze Heer en Heiland de opgedragen taken in ons huis en de wereld uitvoeren.

Samen hadden we een gezellig en warm samenzijn die zondag.

Masra, Gado, disi grani, sari fu wi swit' Sranan.

Yepi wi, fu du Yu wani, leti tog Yu lobiflam

Na wi ati, gi wi dati, fu wi tan getrow na Yu!

Yepi esi en Yu fesi muse skijn gi wi fu tru.

O Yehova, tranga Gado, teki kibri wi na Yu;

Yu, di de wi parasolo en wi kibri pe tu.

We Yu kragti en Yu magti muse tapu, kibri wi.

Fu na ogri krasu tigri, disi wannis wari wi.

Ke wi Yepiman en Gado, memre tog Yu kerki tu!

Puru ala wi pikado, disi doru di wi du!

En Yu brudu muse frudu na wi tapu, krini wi.

Wi sa waka na Yubaka, tèn Yu kondre wi sa si.

Toen brak de adventstijd aan. Op de eerste advent, 27 november, zongen we uit volle borst het Hosianna. Het Hosianna is goed voor een sentimental journey. Br. de Vos had de preektekst gehaald uit Mattheus 21 vers 1. En hij begon de preek met een mop over de manier waarop men in Duitsland elkaar groet; Gruß Gott! Andere landen kennen een soortgelijke wijze van groeten. Sjalom – Salaam betekent “Vrede zij met u” en goodbye, God be with you.

Welnu een vriend van de broeder die op vakantie in Zwitserland was vroeg zich af of ze zo hoog zouden gaan toen hij met die woorden *Gruß Gott* werd begroet. De gemeente moest grinniken.

Br. de Vos vroeg zich af waarom wij elkaar steeds groeten. Een koning wordt begroet en geëerd door met palmbladeren te wuiven en doeken op de grond te leggen waar die over kan lopen. Dat gebeurt ook voor mensen die wij belangrijk vinden. In het woord *Hosianna* zit al wat Jezus zelf zegt en de mensen aan de kant zeggen onbewust de betekenis ervan. Want zij uiten niet alleen hun blijdschap, maar vragen ook de Heer om hen te redden. *Hosianna* is een vraag om redding. Toen én nu. Toen ging het over het juk van de Romeinen waar men onder gebukt ging én in de huidige tijd gaat het over de onvrede die er heerst onder de bevolking. *Hosianna*, redt ons van de angst juist nú. Jezus redt. Hij redt de ziel, die maakt hij vrij van angst en laat je vrede voelen in jezelf.

Vat moed, bedroefde harten, de Koning nadert al.

Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal.

Er is weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden,
in 't Woord laat Hij Zich vinden, in avondmaal en doop.

Voordat wij samen het Avondmaal zouden vieren op 4 december overdacht br. de Vos de situatie vlak na de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem. Jezus en zijn leerlingen gingen Jeruzalem in. Het leken wel toeristen en de leerlingen keken hun ogen uit. De leerlingen waren onder de indruk van de stad, maar vooral van de tempel. Maar Jezus zag al het leed dat de tempel eerder was ondergaan en wat Hem te wachten stond. Dus drukt Jezus de blijdschap de kop in. Kan Jezus geen afstand nemen van de sombere nabije toekomst. Is Hij een trieste profeet? Nou neen, Hij gelooft in de hoop, Hij gelooft in de mens die veranderen kan. Neen, Jezus ziet niet op al dat moois maar op de leerlingen. Als toerist kijk je naar de mooie dingen en daar mag je best van genieten. Maar als het gaat om de belangrijke dingen in het leven kun je je niet als toerist gedragen. Voor de belangrijke dingen in het leven moet je deelnemer zijn en betrokken! Geloven als een toerist is “af en toe” geloven. Geloven vraagt dat en het kost inspanning. Het kan zijn dat je zal worden uitgelachen of tegen gewerkt. Maar Jezus zelf geeft de inspiratie door Zijn geest en de kracht van God.

De KIDZ en CIA vierden samen met de gemeente het kerstfeest op 11 december, de derde adventszondag. Het was een heerlijk samen zijn. Onze jonge en kleine zusters en broeders hebben hun beste beentje voorgezet. Wij zongen samen bekende en onbekende liederen en luisterden naar een mooie solo en goed gesproken bijdragen van de kinderen. Kent u ze nog? Komt nu gij herders of 't Was nacht in Bethlems dreven? Nou van dat soort.

Ook op 18 december is gezongen en gedankt tijdens de Singi kerki voor de genade die wij van Onze Heer hebben en blijven ontvangen.

O diri switi Yeises nen! Fa mi sa du fu prèise En,
So leki fa a fiti? Na heime! èn na nowan pe
no wan nen de, di gi mi prei. No wan, di de so switi.
Yeises! Yeises! Yu gi libi, Yu gi lobi na wi ati;
Wi de prèise Yu fu dati.

Wij hebben Gods grote gaven en genade samen gevierd, biddend gedankt en bezongen in de kerstnacht en op de eerste kerstdag. Op de oudejaarsdag zijn we samen gekomen om te danken voor alles wat wij van Hem hebben ontvangen in het afgelopen jaar. Wij hebben Hem verzocht om ons veilig over de drempel van het nieuwe jaar te begeleiden en als wij dat niet zelf op onze benen konden doen, ons te dragen. Ja dat hebben wij Hem gevraagd, gebeden en hebben uitgesproken en gezongen dat wij vertrouwend aan Zijn Hand van oord tot oord zullen trekken. Ook hebben wij zingend aangegeven dat wanneer Hij ons een last oplegt wij geloven dat Hij kracht tot dragen geeft zodat wat Hij van ons vraagt wij ook kunnen wagen.

Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond,
en Hij mij, gans onwaardig mens, steeds zoveel liefde toont.
Maar ik weet, in Wie 'k geloofd heb, en ben verzekerd:
mijn Heer is machtig, dat Hij het pand, Hem toevertrouwd,
tot die dag bewaart voor mij.

Na de viering van de Owru Yari, zaten wij met wat kleine ogen in de dienst bij elkaar op zondag 1 januari 2017.

Omdat het tijd voor vakantie was stond br. Johannes Welschen op de kansel tijdens de eerste zondag, 8 januari, na Epifanië. De tekst van zijn overdenking was de jaartekst voor 2017 uit Ezechiël 36 vers 26.

“Ik zal u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste geven”.

De broeder vertelde dat wij elkaar nog steeds een goed nieuw jaar wensen. Het lijkt vanzelf te gaan. Maar de broeder heeft dit jaar er wat moeite mee om die wens uit te spreken. Als hij naar de planning van het jaar kijkt vraagt hij zich af of het terecht een goed jaar zal worden. Er zijn nog steeds gruwelijke oorlogen aan de gang, waardoor onschuldige mensen sterven. Er zullen weer mensen sterven in de Middellandse zee omdat ze vluchten voor onrecht en honger. In Duitsland, Frankrijk en in ons land worden er verkiezingen gehouden dit jaar. Verkiezingen waar partijen aan meedoen die programmapunten uitdragen die heel veel mensen angst aan jagen maar die bij de groep ontevreden burgers in goede aarde vallen. In Amerika hebben we kunnen zien waar de onvrede van burgers toe kan leiden. Over twee weken wordt de democratisch gekozen president beëdigd. Een president die vrouwonvriendelijke en racistische uitspraken heeft gedaan en alleen oog heeft voor de belangen van het eigen land. Ook in Suriname wordt de situatie steeds zorgelijker. En tenslotte de hachelijke financiële situatie van onze EBG. Dit jaar staat of lijkt te staan in het teken van (grote) onzekerheden.

En toch is het jaar, een nieuw hart en een nieuwe geest, een groot geschenk van Onze Heer (aldus de voorzitter van de Centrale Raad van de EBG, zr. Rita Harry). De vraag is of dit geschenk ons de moed en kracht geeft om ons te helpen met alle onzekerheden om te gaan dit jaar. Toen de profeet Ezechiël de woorden sprak, woonden de Israëlieten in Babylon; een vreemd land voor hen. De tempel in Jeruzalem was verwoest en hun situatie in dat vreemde land was ronduit slecht. Het lijkt erop dat God ze in de steek heeft gelaten. Ook degenen die zich profeten van God noemen geven aan dat de slechte situatie hun eigen schuld is. Maar God belooft het volk Israël te helpen en hen terug te laten gaan naar Israël en dat alles om Zijn Heilige naam. Maar dan zullen de Israëlieten wel wat moeten doen. Ze zullen moeten veranderen. Naar de oude tijden van weleer kunnen ze niet teruggaan want dan gaat het weer mis. Daarom belooft God het volk hen een

nieuw hart en nieuwe geest te geven. Met een nieuwe geest zullen ze het goed hebben. God wil daarom veranderingen geven.

Wij, hebben wij een nieuw hart en nieuwe geest nodig? Een nieuw hart dat verzacht wordt? Zijn wij daar niet aan toe? Want Jezus leefde in de liefde van de hoop. De hoop van de Vader. Jezus geeft aan dat het kan. Wij kunnen een nieuwe geest ruimte geven in een levend hart. Die nieuwe geest is een geschenk die ruimte geeft voor geloof, hoop en liefde. Als dat gebeurt, kan en wordt 2017 het jaar van Onze Heer! De aanwezige gemeenteleden beantwoorden stil het Amen van onze broeder Welschen.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel te weerstaan.

Verkwikt was br. de Vos terug van een korte vakantie toen wij hem weer mochten begroeten op 15 januari tijdens de dienst. Een bijzondere dienst die in het teken stond van het Europese programma of project zo u wilt van de EBG: *“De EBG, dat ben ik”*. Samen met alle Europese gemeenten vierden wij de zelfde liturgie. Dat was heel bijzonder. In onze gemeente leverden de leden van de functionele groepen een bijdrage aan de openings en de dank gebeden.

De dialoog tussen de jonge br. Maurice van Faassen en br. de Vos tijdens de overdenking ging over de “schat in aarden kruiken”. In de dialoog speelde br. de Vos de rol van Paulus en br. van Faassen het kritische gemeentelid. In de overdenking werd ingegaan op het feit dat

voor het in stand houden van de gemeente geld nodig is. Paulus is niet zo van het over geld praten, want hij wilde niet dat het zou lijken alsof de mensen voor het aanhoren van de verkondiging van Jezus liefde moesten betalen. Het jonge gemeentelid vond dat in eerste instantie een heel goed standpunt. Maar zij komen samen na over en weer standpunten en ervaringen te hebben uitgewisseld tot de conclusie dat je de ogen niet mag sluiten voor de noodzaak van het geld, de financiën. De vraag of het echt alleen om het geld gaat in kerk gaat is het antwoord neen! Het belangrijkste zijn de mensen, de gelovigen, de gemeenteleden. De kerk is geen instituut dat door een groepje sympathisanten in stand moet worden gehouden. De kerk is geen oud monumentaal gebouw waar geld voor nodig is om het onderhoud te betalen. Een kerk gaat over mensen. En die mensen moeten zelf de vraag “is dit mijn kerk” beantwoorden. Wij zijn de kerk. Het gaat dus om de vraag ben je betrokken bij de kerk. En op welke manier? Hopelijk antwoord u dan: De EBG, dat ben ik.

Harten, één om God te prijzen, zoekt nu saam bij Jezus rust.
Laat uw liefdevlammen rijzen tot Hem, onze hoop en lust.
Hij het Hoofd en wij de leden, Hij het Licht, wij wederschijn,
Hij de Meester en wij broeders, die in Hem geheiligd zijn.

Kon mi sisa, kon mi brada, fu wi meki wan ferbond,
fu wi libi gi wi Masra, disi ben ferlusu wi.
Efu lobi kon mankeri, alasani tan so flaw;
feti esi fu un leri reti bradalobi now.

Liefde, die ons hebt geboden in der liefde dienst te staan,
wek Gij onder ons de doden, blaas het stervend leven aan.
Laat de liefdevlammen rijzen daar, waar 't dood en duister scheen;
zij het, om Gods naam te prijzen, één voor allen, allen één.

In de dienst vertelde zuster Renée Weezel over de campagne, het project: De EBG, dat ben ik. Graag had ze een video laten zien van gesprek met br.Otmar Wikkeling, lid van onze gemeente. Wel was de begeleidende schriftelijke tekst af. Deze tekst vindt u in verderop deze maandbrief.

Het jaar 2017 is begonnen. Hoopvol ons hart gericht naar Onze Heer die ons helpt de onzekerheden van de toekomst het hoofd te bieden en angsten te weerstaan. Wij hebben Hem gebeden ons hart te verzachten en ons een nieuwe geest te geven. Het was goed om dat samen te doen in de Jeruëlkapel.

Nelly Cambridge

De EBG, dat ben ik!

Otmar Wikkeling over lidmaatschap · participatie · financiën



Otmar Wikkeling spant zich vanaf zijn komst naar Nederland in, voor de Broedergemeente. Scherp van geest: Otmar Wikkeling, geboren te Paramaribo uit Surinaamse ouders. Kwam voor studie in 1957 voor de eerste keer naar Nederland. Voorheen verbonden aan de Universiteiten van Kiel (Duitsland) en Utrecht. In Utrecht als Wetenschappelijk hoofd - medewerker (associated professor) bij de afdeling mond-kaak-en aangezichtschirurgie. Hij is momenteel als kaakchirurg werkzaam. Nu bij de Stichting Ormaxfa te Utrecht en bij de Stichting Tandzorgchirurgie te Rotterdam. Hij heeft altijd grote interesse gehad voor het Sranan Tongo. Van jongsaf aan toen zijn vader nog onderwijzer en leriman (voorganger) van de Broedergemeente was.

De uitkomst: zijn contacten met de Broedergemeente zijn gebleven. Hij participeert in het gemeentelven, maar altijd achter de schermen. Wikkeling spreekt liefdevol over de Broedergemeente. Een kerkgenootschap die hij een warm hart toedraagt. Hij zet de betekenis van de Broedergemeente uiteen aan de hand van een aantal voorbeelden uit zijn privéleven. “Het is de EBG die mij altijd heeft opgevangen. Eerst in het internaat in Paramaribo (Suriname) nadat

mijn ouders overleden waren en later - aan het begin van mijn studententijd- ook in Zeist (in het Zinzendorfhuis).” Gevraagd naar wat de Broedergemeente voor hem betekent, antwoordt Otmar Wikkeling kort en bondig : “Ik voel mij thuis bij de Broedergemeente. Mijn mening is, dat de EBG een hele tolerante geloofsgemeenschap is, waar iedere christen zich thuis kan voelen.”

Met dank aan Otmar Wikkeling voor zijn openheid en tijd.

Renée Wezel (EBGN)

Kopij voor de volgende maandbrief kunt u inleveren tot 15 maart a.s. via het mailadres: maandbrief@ebgu.nl.

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT

Kerkdiensten	JERUËLKAPEL, Ivoordreef 2 te Utrecht-Overvecht te bereiken met o.a. bus 3 vanaf het CS Utrecht Jaarbeursplein telefoon Jeruëlkapel (030) 2613473
Predikant	Ds. M. de Vos, Sjanghaidreef 17, 3564 JN Utrecht Tel. 06-39565643 email: markdevos@ebg.nl
Voorzitter OR	Iedere maandag tussen 16.00 en 17.00 uur telefonisch spreekuur Zr. N. Cambridge, p.a. Ivoordreef 2, 3564 AK Utrecht Email: nellique54@gmail.com
Penningmeester	Br. H. Harar, Hoefbladhof 26, 3991 GH Houten tel. (030) 273 45 64, e-mail penningmeester@ebgu.nl
ING bank-Nr.	NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht
Kopij maandbrief	graag naar maandbrief@ebgu.nl tot uiterlijk 15 maart a.s.

GROEPEN

Oudstenraad	eerste en derde dinsdagavond van de maand, Jeruëlkapel.
Gebedsgroep	om de twee weken op donderdagmorgen, 10.00 uur, Jeruëlkapel.
Bijbelgespreksgroep	derde donderdag van de maand, 19.30 uur, Jeruëlkapel.
Vrouwengroep Tirsa	eerste donderdag van de maand, 20.00 uur, Jeruëlkapel.
Mannengroep Gideon	eerste donderdag van de maand, 20.00 uur Jeruëlkapel.
Jong EBGU	eerste vrijdag van de maand 20.00 uur Jeruëlkapel.
Koorrepetitie	elke maandag, 19.30 uur, Jeruëlkapel.
Club Moria (55+)	elke dinsdag, 14.00 uur, Oase, Cartesiusweg 11.

voor meer informatie ook over alle groepen: www.ebgu.nl