



**EVANGELISCHE  
BROEDERGEMEENTE UTRECHT  
MAANDBRIEF  
APRIL / MEI 2014 NR. 3**

**PASEN 2014**



De engel zei tegen de twee vrouwen: "Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen heeft". (Matteüs 28:2-7)

## “PINA WIKI”

Vanouds is de lijdensweek, of ook wel stille week genoemd; de week tussen Palmpasen en Pasen, in de Broedergemeente een week van bezinning, gebed en evangelielezing.

Zo vieren we op Witte Donderdag het Heilig Avondmaal en op Goede Vrijdag de stervensuurdienst. Om deze week in zijn geheel een voorbereiding voor Pasen te laten zijn, zullen we dit jaar op maandag, dinsdag en woensdag tevens telkens een korte viering houden in de kapel. Deze vieringen zijn ingetogen, met een paar liederen en een gebed en centraal staat de evangelielezing van het lijdensverhaal. De diensten starten telkens om 19.00 uur in de kapel en zullen ongeveer een half uur duren. U bent van harte uitgenodigd om op deze manier, samen als gemeente, ons voor te bereiden op het paasfeest.



“Konden jullie niet eens één uur met mij waken?” (Matteüs 26: 40)

## DOOPDIENSTEN

Het is reeds enige tijd geleden dat er een doopdienst was. Daarom heeft de Oudstenraad besloten dat er in de komende maanden twee doopdiensten zullen zijn; op zondag 27 april en op zondag 22 juni. Wanneer u zich wilt aanmelden voor één van deze diensten, kunt u contact opnemen met onze predikant, zijn gegevens staan aan het einde van de maandbrief.

# K E R K D I E N S T E N T E U T R E C H T

**Aanvang zondag 12.00 uur in de Jeruëlkapel, tenzij anders vermeld!**

**6 april PREEKDIENTST / BETANIEDIENST**  
Voorganger: Br. M. de Vos m.m.v. Kerkkoor EBGU

**13 april PALMZONDAG / BELIJDENISDIENST**  
Voorganger: Br. M. de Vos

**IN DE LIJDENSWEEK** (in alle diensten gaat br. M. de Vos voor):

**14 april Pinawiki Aanvang 19.00 uur**

**15 april Pinawiki Aanvang 19.00 uur**

**16 april Pinawiki Aanvang 19.00 uur**

**17 april WITTE DONDERDAG Aanvang 19.30 uur**

**HEILIG AVONDMAAL**

**18 april GOEDE VRIJDAG Aanvang 14.30 uur**  
**Stervensuur**

**20 april 1<sup>e</sup> PAASDAG - PREEKDIENTST**  
Voorganger: Br. M. de Vos

**27 april PREEKDIENTST - DOOPDIENST**  
Voorganger: Br. M. de Vos

**4 mei DIENST samen met VEG Aanvang 11.00 uur**  
**Overdracht Jeruëlkapel**  
Voorganger: Br. M. de Vos

**11 mei PREEKDIENTST - Moederdag**  
Voorganger: Br. M. de Vos

**18 mei PREEKDIENTST Aanvang 13.00 uur**  
Voorganger: Br. M. de Vos

**25 mei PREEKDIENTST**  
Voorganger: Br. M. de Vos

**29 mei HEMELVAARTSDAG**  
Voorganger: Br. M. de Vos

> Tijdens de zondagsdiensten is Kinderkerk (KIDZ) en creche

## OVERDENKING

Voor deze maanden, waarin het paasfeest centraal staat en de voorbereiding daarop, waarin ook palmzondag, de belijdenisdienst, een belangrijke dag in het kerkelijk jaar is, leek mij de onderstaande tekst zeer gepast. Het is een geloofsbelijdenis afkomstig uit Indonesië.

### **“God werkt in een ieder van ons”**

Ik geloof in God, Vader van ons allen,  
die de aarde aan alle mensen heeft gegeven.

Ik geloof in Jezus Christus,  
die kwam om te bemoedigen en te genezen,  
om ons te bevrijden van wie onderdrukt,  
om de mensheid Gods vrede te brengen.  
Hij heeft zich gegeven aan de wereld,  
Hij leeft onder alle mensen,  
De Levende God is onder ons.

Ik geloof in de Geest van God,  
die werkzaam is in elk van ons.

Ik geloof in de kerk, een baken voor allen,  
gedreven door de Geest om allen te dienen.

Ik geloof dat God uiteindelijk in elk van ons  
de macht van de zonde breken zal.

Ik geloof dat op het eind de mensheid  
voor eeuwig Zijn leven delen zal.

Ik geloof niet in het recht van de sterkste,  
in de kracht van wapens,  
of de macht van onderdrukkers.  
Maar ik geloof in mensenrechten,  
in solidariteit van alle mensen,  
in de kracht van geweldloosheid.

Ik geloof niet in racisme, in rijkdom en privileges  
en niet in de gevestigde orde.

Maar ik geloof dat alle mensen broeders en zusters zijn  
en dat een orde met geweld en onrecht geen orde is.

Ik geloof niet dat we kunnen doen,  
alsof we blind zijn voor wat ver van ons gebeurt.  
Maar ik geloof dat de hele wereld mijn tehuis is,  
dat het veld dat ik bewerk  
en de oogsten die ik binnenhaal,  
aan iedereen behoren.

Ik geloof niet dat ik hier tegen onrecht kan vechten,  
terwijl onrecht ver weg mij onverschillig laat.  
Maar ik geloof dat overal hetzelfde recht heerst  
en dat ik niet vrij ben  
als nog ergens iemand slaaf is.

Ik geloof niet in de onvermijdelijkheid  
van oorlog en honger,  
noch dat vrede onbereikbaar is.  
Maar ik geloof in de schoonheid van de eenvoud,  
in open handen voor elkaar,  
ik geloof in vrede op aarde.

Ik geloof niet dat alle lijden tevergeefs is,  
dat dromen slechts dromen zijn en de dood het einde.  
Maar ik durf geloven, altijd en overal,  
in een nieuwe mensheid,  
in Gods eigen droom,  
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,  
waar gerechtigheid tot bloei komt.  
Amen

Ik wens u een gezegende paastijd toe!

Br. M. de Vos

## CATECHISANTEN OP WEG NAAR BELIJDENIS

Op maandag 16 september vorig jaar maakten br. Kensly Vrede en ik samen de start met een nieuwe groep catechisanten van zeven personen. Sindsdien zijn we bijna elke maandag bij elkaar geweest en hebben we gesproken over de thema's van het geloof: Kennismaking met de Bijbel, kennismaking met de



belijdenisgeschriften uit de kerkgeschiedenis, spreken over de rol van geloof in het dagelijks leven, over gebed, over Jezus, over de diensten en sacramenten en veel meer.

In de bijeenkomsten heeft de nadruk niet alleen gelegen op overdracht van informatie en vergroting van kennis. Ook hebben we met elkaar stilgestaan wat het betekent om te geloven, hoe het een invloed heeft op ons dagelijks leven, wat wij zien als onze rol in de kerk, hoe we ons steentje kunnen bijdragen.

Als afsluiting van de voorbereiding op de belijdenisdienst heb ik in deze weken met elk van de catechisanten een persoonlijk gesprek.

De dienst zal plaatsvinden op palmzondag, 13 april.

De namen van de catechisanten zijn:

Daphne Stuart, Diantha Vrede, Eartha Stuart, Gillian Terborg, Gillmar Veldema, Harold Blank, Marciano Rosebel, Rowena Stuart en Mirella de Vos-Hardeman. De laatste zuster, mijn vrouw, zal tevens de bediening van de heilige doop ontvangen.

Buiten de belijdenisdienst zelf, op palmzondag, zijn er twee data die in dit kader van belang zijn:

Op zondag 6 april zullen de catechisanten zich in de dienst aan de gemeente voorstellen.

En de dag daarna, op maandag 7 april, bent u van harte uitgenodigd om uitgebreider met de catechisanten kennis te maken. We starten dan om 19.30 uur in de kapel.

Br. M. de Vos

## OVERLEDEN

In de afgelopen periode zijn overleden:

Zuster Lucia Agnes Akse-Sweet  
"Loes"  
Geboren te Paramaribo op 27-12-1938  
overleden te Bilthoven op 03-03-2014

Zuster Albitrouw-Schmidt  
geboren te Ganzee op 16-8-1928  
overleden te Utrecht op 11-02-2014

Broeder Emanuel Nathaniel van Gonter  
ook bekend als "oom man"  
oom van br. Clarence Breeveld  
overleden in Suriname op 5-2-2014  
op de leeftijd van 96 jaar

Broeder Egbert Lieveld  
De vader van wijlen broeder Max Lieveld  
Geboren op 10-1-1919  
overleden in Suriname 26-2-2014

Broeder Kenroy Etlich Martin Brug  
broer van zr. Norine Harar-Brug  
Geboren op 22-5-1950  
overleden in Suriname op 6-3-2014

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte en Gods nabijheid toe.

FINANCIËN







## TERUGBLIK

“Het wil maar niet winteren” zei de weerman aan het begin van de maand februari. We hebben het meegemaakt en omdat het weer geen belemmering was, was datzelfde weer geen excuus om niet naar de Jeruëlkapel te komen. Dat deden we dan ook de afgelopen periode. De HEER heeft voorzien en met Zijn hulp is het de EBGU gelukt om na jaren van sparen de Jeruëlkapel aan te kopen. Op 28 februari jl. is de koopakte getekend. Wij als gemeente mogen ons nu de eigenaar noemen van de kerkzaal waar wij al decennia lang samen komen. Dankbaarheid past ons, dankbaarheid zijn wij verschuldigd aan die gemeenteleden die zich al die jaren hier extra voor hebben ingespannen omdat zij weten dat het de zaak van Onze Heer is die moet worden gediend. Het komt er nu op aan; samen zijn wij verantwoordelijk voor de instandhouding van het kerkgebouw. Wat inhoudt dat iedere maand de hypotheeklasten en het onderhoud moet worden betaald. Maar het gaat ons lukken ... want het is een zaak van de Heer!

't Is Uwe zaak o hoofd en Heer,  
de zaak waarvoor wij staan.  
En daar het geldt uw zaak uw eer,  
kan zij niet onder gaan.  
Maar 't tarwegraan, opdat het blij,

ontspruit' en groei en vruchtbaar zij,  
moet sterven in der aarde schoot  
eerst aan het eigen leven dood!  
Door sterven dood, aan 't eigen leven  
dood!

Gijzelf stierf als 't tarwegraan  
en daalde neer in 't graf.  
Breng Gij de wereld 't leven aan,  
die U de Vader gaf!  
Zend boden over 't wereldrond!

Eens klink' uw naam uit allermond,  
Uw naam zo vol van heerlijkheid!  
Ook wij staan tot uw dienst bereid.  
Ten dienst door kamp en strijd.

Samen met de VEG zijn we op 19 januari de week van het Gebed voor de Eenheid van de mensheid aangevangen. Het thema van de dienst was "Is Christus dan verdeeld". Zr. Spee gaf aan in de preek dat als deze vraag aan ons wordt gesteld, we heel snel geneigd zijn om te antwoorden "van niet". De liturgie voor deze dienst is door Canadezen opgesteld en in dat land wonen nu eenmaal veel verschillende bevolkingsgroepen afkomstig uit de hele wereld. En al deze verschillende bevolkingsgroepen namen allen hun gebruiken mee. Hoe verschillend we ook zijn van elkaar, we hebben elkaar nodig. We zijn één in Christus. God verbindt ons in Christus ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Leven in Christus is sterker dan de dood. Wij moeten daarom met gebogen hoofd biddend zingen:  
Geef vrede Heer geef vrede, de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden de sterkste wint het pleit.  
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde, o, red ons, sterke Heer.

Geef vrede Heer, geef vrede, de aarde wacht zolang.  
Er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang.  
De toekomst is zo duister, en ons geloof zo klein.  
O, Jezus Christus luister en laat ons niet alleen.

Op 26 januari vertelde br. de Vos dat wij de woorden van God in acht moeten nemen. Hij wil immers in ons binnenste wonen. Dat is de kracht van Zijn boodschap die gelegen is in het feit dat Hij over ons waakt. Hij heeft ons immers gemaakt zoals we zijn en dat is belangrijk voor onze tocht door het leven. Maar dat moeten wij wel willen. Daarom wensen wij elkaar een goede zoektocht met en door Gods woord, zodat het woord een onderdeel van ons dagelijks leven wordt.

Als u de dienst van 2 februari niet hebt bijgewoond, heeft u wat gemist. U hebt wel eens mensen horen zeggen van een voorstelling, feest of gewoon een werkdag: “het was zo goed, alles viel op zijn plaats”. Een dag, avond die gevoelens van geluk en volle tevredenheid schenkt. Zo een dienst was het. Zo mooi. Een volle kerkzaal, een mooie liturgie.

Heerlijk gezongen, zo fijn, onder begeleiding van een geïnspireerde organist (br. Paul) en een predikant (br. de Vos) die bemoedigend heeft gepreekt over vrede. De preektekst kwam uit Genesis 8 vers 12; “En de duif kwam niet meer bij hem –Noach- terug”. Duiven met een takje, veelal een olijftakje, zijn het symbool voor vrede. Na de zondvloed zond Noach vogels uit om te checken of er weer leven op aarde mogelijk was en hij de ark kon verlaten. De vogels en ook de duif kwamen in eerste instantie terug, wat betekende dat het nog niet mogelijk was de ark te verlaten. Ook onze hoop op vrede zal niet zomaar worden beloofd door gemakkelijk te bereiken resultaat. Er is geen vrede als de duif terugkeert. Vrede is er pas als de duif wegblijft. Laten we daarom onze eigen duiven de wereld in blijven sturen in de hoop dat ze niet terugkeren want dan is het pas echt vrede!

De startwoorden van de preek op zondag 9 februari brachten wat verwarring en verwondering. Br. de Vos begon de overdenking zo: “wat zou ik er niet voor over hebben om in de tijd van Jezus te leven. Met en naast Hem te lopen en getuige te zijn van Zijn handelen.” Maar de broeder gaf aan “dat het verlangen onze manier van geloven is”. Als je dat verlangen naar de bron van ons geloof is niet vreemd, want als je dat mag meemaken houdt het vertrouwen niet op. Maar we moeten vooruit en niet in het verleden leven. De boodschap van de Heer en de werking van de Heilige Geest, is een boodschap voor vandaag en morgen! Onze Heer geeft ons kracht naar kruis en kruis naar kracht. Niets zal ons scheiden van de liefde van Jezus.

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,  
o Heiland die de wijnstok zijt!  
Uw kracht moet in mij overvloeien,  
of 'k ben een wis verderf gewijd.  
Doorstroom, beziel en zegen mij,  
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,  
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn!  
Uw liefde moet alom mij leiden,  
uw leven moet mijn leven zijn,  
uw licht moet schijnen in mijn huis  
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.

Op zondag 23 februari werd ons voorgehouden dat de ideale plek om te leven nergens te vinden is. De ideale stad is een illusie. Maar we hebben aldus br. de Vos twee keuzes. Ten eerste, wij kunnen de hoop opgeven of ten tweede, wij kunnen zelf de ideale stad of plek maken. We moeten blijven streven naar een samenleving die ruimte biedt aan een ieder om zich te ontplooiën en waar er geen honger is. En dat alles naar het thema van de preek, “Kom koop voedsel zonder geld” uit Jesaja 55.

Uit volle borst zongen we bij aanvang van de dienst op 2 maart,  
Dankt, dankt de Heer! Wij danken de Heer.  
Hij is genadig Zijn goedertierenheid blijft in der eeuwigheid,  
blijft in der eeuwigheid, blijft in der eeuwigheid.  
Looft, looft de Heer, Ja looft, looft de Heer!  
Gij mijne ziele, vergeet, vergeet nooit een van Zijn weldadigheên,  
van Zijn weldadigheên, van Zijn weldadigheên.

Wij zijn namelijk vanaf 1 maart de eigenaar van de Jeruëlkapel. Omdat het de start van carnaval was vertelde br. de Vos dat “vasten” niet alleen bestaat uit iets niet doen. Iets wel doen is ook vasten. Wij kunnen zoeken naar de nabijheid van God. Niet alleen tijdens de vastentijd maar altijd. Laat ons vertrouwen op De Heer. Laten we de routine laten voor wat het is. Omdat vasten ook iets “wel doen is, laten we ons bezinnen en zoeken naar God. Bijvoorbeeld in deze periode een Bijbelboek te lezen.

Ach wat was het prachtig weer, 20 graden was de temperatuur, op zondag 9 maart. Een stralende dag voor een stralende dienst omdat één van onze leden, br. Zack, zijn 100<sup>ste</sup> verjaardag vierde in de gemeente. En dat deden we met heel velen! Het was goed te horen in de preek dat wij bedoeld zijn om in harmonie met God te leven. Jezus zelf heeft ons geroepen tot het leven en bewoners te zijn / worden van het paradijs dat Hij voor ogen heeft.

De jarigen van de week kregen de volgende zegenbede (van Frans Cromphout) mee in hun nieuwe levensjaar.

Moge de weg je zeggen:	volg mij maar
Moge de ster je zeggen:	richt je vaart op mij
Moge de grond je zeggen:	bezaai me
Moge het water je zeggen:	drink me
Moge het vuur je zeggen:	warm je
Moge de boom je zeggen:	schuil in mijn schaduw
Moge de vrucht je zeggen:	pluk me, eet me.

Als je de weg kwijtraakt;  
geen vaste grond meer vindt  
en dreigt te verdrinken;  
Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt  
in een nacht zonder sterren;  
als de bomen kaal zijn  
en je honger en dorst hebt,  
Dan moge Zijn STEM je zeggen:  
wees niet bang. Ik zal er zijn.

De broeders van Gideon vierden hun 11 jarig bestaan op zondag 16 maart. En dat deden ze vol vuur en passie in de dienst met de leden van de broedergroepen van de gemeenten uit Amsterdam Stad, Amsterdam Zuidoost en Rotterdam. Br. Wong Si Kwee, van de broedergroep Nathanael uit Rotterdam, kreeg na zijn inleiding op de dienst de handen op elkaar. Een daverend applaus was het antwoord op zijn bijdrage. Ook de overdenking was een applaus waard. De tekst uit Genesis; “Abraham ging op weg zonder te weten waarheen”. Oké, je kan je dat niet voorstellen gaf br. de Vos aan, want het is wel een beetje raar om op weg te gaan naar het onbekende. Maar ja, je ging als je geroepen werd, volgens Abraham. En toen waren er geen tomtom’s. Abraham ging en werd de eerste aardsvader. Hij ging omdat hij werd geroepen door een stem van een God die hij op dat moment niet kende. “Bij twijfel niet doen” leert het spreekwoord ons. Toch koos Abraham ondanks de twijfel voor de onzekerheid, het ongewisse. Hij ging, want hij had de levende God ontmoet. Door zijn geloof en vertrouwen in God sprong hij in het diepe. Geloof en vertrouwen horen bij elkaar. En waar het om geloof en vertrouwen gaat zouden wij bij twijfel, iets wel moeten doen.

Welzalig, die ’t ervaren, dat Hij hun alles is!  
Dan kennen z’ in gevaren, bezorgheid noch gemis.  
Hij draagt dan in zijn armen door alle nood hen heen.  
Wie steunt op zijn erbarmen, is nooit alleen!

Meer dan de helft van de aanwezigen in de kerkzaal waren broeders. Broeders die elkaar zingend tot grote deden stijgen. Het kan worden verteld,

maar u die er niet was had het moeten horen. In één woord; geweldig! De brs. MacNack, begeleidend en de Vos, uit volle borst zingend, genoten zichtbaar daar voor in de zaal. Het gezag van broeders deed de lucht in de zaal vibreren.

Voorafgaand aan deze dienst, werd op zaterdag 15 maart met de gemeenteleden het thema “hoe om te gaan met gelijkgeslachtelijke relaties in onze EBG.” De bijeenkomst werd geleid door zr. Renée Wezel. En tegen een ieder die bang was dat het niet respectvol zou verlopen en dat de meningen ongenueanceerd kenbaar zou worden gemaakt, kan worden gezegd: Het was een top-bijeenkomst. Met respect voor elkaars mening is dit thema besproken. EBG Utrecht mag dan de laatste EBG gemeente zijn die een eigen kerk heeft gekocht, maar het is wel de eerste gemeente die het heeft aangedurfd om een maatschappelijk actueel thema in alle openheid bespreekbaar te maken met haar gemeenteleden. Want zoals br. Halfhuid op het eind van de bijeenkomst verwoorde; “wat je ook vindt van het thema of deze mensen, juist wij! zijn het aan onze stand en ervaring verplicht om discriminatie en onrechtvaardigheid, ook van de homo’s, tegen te gaan. Want wij weten hoe dat voelt.” En dat klopt en er zullen vast mensen zijn die daar een andere mening / opvatting over hebben.

Wij gaan ons gereed maken om de lente te ontvangen. Wij gaan ons voorbereiden op het beleven en ervaren van de stille week. Wij gaan nieuwe broeders en zusters opnemen als lid van de Broedergemeente als zij op de Palmzondag belijdenis van het geloof doen.

Het is zo leuk en warm bij ons. Het kan niet anders dat u dat ook wil meemaken. Daarom de oproep en uitnodiging van het hart;

- Kom,
- Kom,
- Kom ook op de zondag naar de Jeruëlkapel!!!!

**MEER DAN WEL  
KOM**



## ***“VOORDREEF NUMMER 2”***

*Toen, in augustus 2009 .....*

*In het midden van het land  
staat, door drie straten omrand,  
een huis, niet erg markant,  
maar het huisvest veel kleur en stand.  
Het ziet ze komen en gaan,  
al die getrouwen die, als het praatje is gedaan,  
rustig en stil naar binnengaan  
om voor een loflied gereed te staan.  
Het hoort gezangen en gebed  
en geniet steeds weer van de kinderpret.  
Op alles wordt heel goed gelet,  
want het moet vooral devoot en net,  
en zeker bij het brood en de wijn,  
wanneer dit maal aan de orde mag zijn.  
Gastvrij als het kan zijn,  
is er plaats voor menig festijn.  
Welk huis kan dat wel zijn!!!  
Je weet het wel.... De Jeruëlkapel!*

*Ilse Laatst*

*Nu, in maart 2014 ..... onze kerk!*

*Hier staat ie dan: onze eigen Anitrikerk,  
Het is niets anders dan Gods werk,  
't Was eerst de Jeruëlkapel, ons "huis",  
Daar voelden we ons immers altijd thuis.  
Gastvrij is het steeds geweest,  
't zij voor een eredienst, vergadering of feest.  
Maar dat onze eigen kerk eens ergens moest staan,  
was ons verlangen, al zouden we hier niet weg willen gaan.  
Het werd sparen en vergaren, ons enthousiasme kon niet stuk!  
Het bouwfonds groeide en ook ons geluk;  
Nee... we hoefden hier niet weg te gaan:  
Onze kerk kon op de eigen plek blijven staan!  
Bethelkerk en V.E.G. delen in onze vreugde mee.  
Samen gaan wij verder en danken God in onze bête.  
Hij zal ons schenken zijn zegen en genâ  
middels dominee of domina.*

*Ilse Laatst*

## **NIEUWS UIT DE EBG**

### **BROEDERGEMEENTE ZEIST FAIRTRADE KERK**

Vanaf 26 januari 2014 mag de gemeente van Zeist zich officieel Fairtrade kerk noemen. Op de laatste zondag in januari heeft de Oudstenraadvoorzitter het juryrapport uit handen van de Fair-trade commissie van de burgerlijke gemeente in ontvangst genomen. Deze dienst stond dus helemaal in het teken van eerlijke handel. We vroegen ons af: heeft Mozes iets met Fairtrade? Zou Jezus Fairtrade kopen? En deden de Hernhutters eerlijke zaken? Na de dienst en de uitreiking werden, de borden ›Fairtrade kerk‹ bij de ingangen geplaatst.



## **EBG NOORD-HOLLAND OP REIS NAAR HERRNHUT**

Rond Moederdag, van 8 t/m 11 mei 2014, is de EBG Noord-Holland van plan een busreis naar Herrnhut te ondernemen, aldus het Kerkblad voor NH. We geven het graag door, omdat er *nog plaatsen voor leden van andere gemeenten beschikbaar* zijn. Het doel is de geboorteplaats van de hernieuwde Broeder-Uniteit, en haar attracties te bezoeken, zoals de mooie omgeving. Wilt u meer informatie? Dan graag een mailtje naar [bernhard@ebg.nl](mailto:bernhard@ebg.nl)

## **INTERNATIONALER THEOLOGISCHER DIALOG (ITD)**

Er is in januari een themanummer verschenen van de ITD met als thema *Keti Koti-Umgang mit ambivalenter Geschichte*, onder redactie van br. Volker Schulz (Basel). In deze uitgave (74 pagina's), zijn interessante en kritische artikelen in het Nederlands, Engels en Duits opgenomen, die de geschiedenis van 150 jaar Keti Koti vanuit verschillende perspectieven belichten. Kort en krachtig krijgt de lezer inzicht in de manier hoe vrije zusters en broeders vandaag de dag een poging doen om met elkaar om te gaan, ondanks verschillen in taal en etnisch culturele achtergronden.

De preken die tijdens de herdenkingsdienst op 1 juli 2013 in de Koningskerk in Amsterdam werden uitgesproken zijn in opgenomen. Ook de verklaring van het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente, als kerkleiding van de Europees Continentale Broeder-Uniteit, over de geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel en de rol die de Herrnhutter-zending bij de slavernij heeft gespeeld.

Aan deze meertalige uitgave hebben zusters en broeders uit verschillende EBG-gemeenten als auteur aan meegewerkt: zr. Ruth Dors, br. Humphrey Lamur, ds. Rhoinde Mijnals-Doth, ds. Christoph Reichel en ds. Martin Theile. Ook ds. Jan Wessels van de Evangelische Alliantie.

Verkoopprijs: 6 Euro per stuk (beperkte oplage; op=op) Verkrijgbaar: bij EBG-gemeenten, vanaf zondag 9 maart a.s.

## CONTACT MET CATECHESGROEPEN



**Zeister Zendingsgenootschap**

Van diverse EBG-gemeenten komen dit voorjaar op een zaterdag belijdeniscatechisanten naar Zeist, voor het historische hernhutter verhaal en het verhaal van het ZZg. Dankbaar mogen wij zijn voor deze ontmoetingen die gaan over wederzijdse inspiratie, vroeger en nu via de zending. We bidden dat deze –meest- jonge mensen zich verbonden gaan voelen met mensen aan de andere kant van de aarde die zich in hun eigen omgeving en op hun eigen manier inzetten voor een betere wereld. En dat dit hun eigen inspiratie mag voeden.

## JEZUSVERHALEN, HEEFT U NOG NIEUWE VERHALEN?

“Komt u ook eens bij ons langs, want wij hebben heel wat te vertellen.” Dat was een van de opvallendste reacties op onze verhalenserie op de website van het ZZg. Die verhalenserie is ontstaan toen we mensen die we in ons werk tegenkwamen gingen vragen naar hun favoriete Jezusverhaal. Elke week komt er op de site een verhaal bij. Een kort filmpje waarin we op een bijzondere manier kennismaken met Jezus en met degene die over Hem vertelt. Iedere gelovige heeft een eigen band met Jezus en die band zie je terug in het verhaal. Of liever: in de manier waarop het verhaal verteld wordt. Die filmpjes inspireren elk op hun eigen manier. Niet zozeer doordat je een totaal nieuwe of geleerde theologische visie te horen krijgt, maar meer doordat je steeds weer ziet en hoort dat het echt is. Mensen vertellen wie Jezus voor hen is, hoe Jezus een voorbeeld is in hun dagelijks leven. Daarmee zijn die mensen zendelingen van deze tijd geworden. Het past niet in de hernhutter traditie om mensen schreeuwerig te overtuigen toch vooral lid van onze kerk te worden, om mensen bang te maken dat het verkeerd met hen af zal lopen als ze niet bij ons willen horen. Het past bij de traditie van de hernhutters/de Broedergemeente dat mensen eenvoudig laten zien hoe ze met Jezus willen leven, of dat nu spectaculair en vernieuwend is of niet.

De reeks verhalen laat niet alleen een nieuw en persoonlijk licht op de persoon Jezus schijnen, maar maakt ook zichtbaar en voelbaar dat die persoon Jezus ons allemaal met elkaar verbindt. Samen vormen de filmpjes een zendingsboodschap die het ZZg als zendingsorganisatie uitdraagt namens de Broedergemeente in Nederland: onze persoonlijke en individuele inspiratie komt van de persoon Jezus door wie we ons verbonden voelen met elkaar, met de Broedergemeente wereldwijd en met mensen buiten die wijde kring. Intussen is onze voorraad verhalen bijna op.

We zijn op zoek naar leden van de Broedergemeente in Nederland die ons ook hun verhaal willen vertellen. Misschien zijn er hier en daar in het land mensen die een groepje “verhalenvertellers” kunnen verzamelen zodat ik in één bezoek een stuk of zes verhalen kan filmen? Graag reactie naar Age Kramer, a.kramer@zzg.nl.

## **VACATURES BIJ HET ZZG**

Het ZZg heeft per 1 maart twee vacatures: voor een geïnspireerde medewerker communicatie en voor een ervaren financieel administratieve kracht. Het gaat in beide gevallen om betaalde deeltijdfuncties (16 – 18 uren per week) voor de duur van tenminste een jaar. Meer informatie: [www.zzg.nl/vacature](http://www.zzg.nl/vacature)

## **NIEUWS UIT EBG SURINAME**

### **IN- EN UITTREDEDIENST**

Op zondag 12 januari was er een in- en uittrededienst van respectievelijk de broeders M. Mingoen, de nieuwe pastoraal coördinator van Regio Centrum en C. Akiemboto, die nu voor de regio Para benoemd is, als pastoraal coördinator. De dienst was heel goed bezocht. Het Provinciaal Bestuur wenst de beide broeders de kracht en het inzicht van de Heer toe, om hun werk te doen tot lof en eer van Zijn naam.

### **AFGELEID DOOR GOEDE DINGEN**

De Manna Bijbelstudie staat dit keer stil bij Lucas 10:38-42. Met name de emoties van Martha komen goed voor het voetlicht.

“Martha nodigde Jezus uit in haar huis en vervolgens was zij zo druk met

het dienen dat zij geen tijd meer had voor Hem”.

In de oorspronkelijke tekst van deze studie staat dat Martha werd afgeleid. Afgeleid waarvan? Van het luisteren naar Jezus! De studie besluit overbruggend: Beide vrouwen hebben het hart op de juiste plaats. Beide nemen ze Jezus heel serieus. Beiden hebben ze Hem van harte lief. En Jezus houdt van beide vrouwen. En toch is er een groot verschil. Tegen één van de twee zegt Jezus: “Jij hebt het betere gekozen”. Het is goed om Jezus te dienen, om het initiatief te nemen; maar het is nog beter om eenvoudigweg bij Hem te zitten. Het is goed om actief te zijn, om hard te werken; maar het is nog beter om gewoon bij Hem te zijn.

### **AANLEVEREN KOPIJ VOOR DE MAANDBRIEF**

U kunt u kopij insturen via het mail adres : maandbrief@ebgu.nl of inleveren bij één van de leden van de maandbrief commissie:

Zr. Yvonne Griffith, Br. Ludwig Pique, en Br. Engbert van Faassen.

De uiterste inleverdatum van kopij voor de volgende maandbrief is:  
15 mei a.s.

<b>. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT</b>	
Kerkdiensten	JERUËLKAPEL, Ivoordreef 2 te Utrecht-Overvecht te bereiken met o.a. bus 9 vanaf het CS Utrecht telefoon Jeruëlkapel (030) 2613473
Predikant	Ds. M. de Vos, Borneolaan 3, 3705 XG Zeist Tel. 06-39565643 email: markdevos@ebg.nl Elke maandag telefonisch spreekuur tussen 17 – 18 uur.
Voorzitter OR	Br. K.G. Vrede, Goeree 108, 3524 ZZ Utrecht tel. (030) 289 95 97, email kgchaz@hotmail.com
Penningmeester	Br. H. Harar, Hoefbladhof 26, 3991 GH Houten tel. (030) 273 45 64, e-mail penningmeester@ebgu.nl
ING bank-Nr.	NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht
Kopij maandbrief	graag naar <a href="mailto:maandbrief@ebgu.nl">maandbrief@ebgu.nl</a> tot uiterlijk 15 mei a.s.
<b>GROEPEN</b>	
Oudstenraad	laatste zaterdagmorgen van de maand, Jeruëlkapel.
Gebedsgroep	om de twee weken op dinsdag, 20.00 uur, Jeruëlkapel.
Bijbelstudiegroep	derde donderdag van de maand.
Vrouwengroep Tirsa	eerste donderdag van de maand, 20.00 uur, Jeruëlkapel.
Mannengroep Gideon	eerste donderdag van de maand, 20.00 uur Jeruëlkapel.
Koorrepetitie	elke maandag, 19.30 uur, Jeruëlkapel.
Club Moria (55+)	elke dinsdag, 14.00 uur, Oase, Cartesiusweg 11.
<b>VOOR MEER INFORMATIE      w w w . e b g u . n l</b>	