



EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF

Februari / Maart 2015/ NR. 2



**Wereldgebedsdag 6 maart Samen bidden, wereldwijd
Thema: "Begrijp je mijn liefde?"**

Meer informatie over deze dag en de afbeelding op pagina 6

OVERDENKING:

“Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven.” Romeinen 1:16

Het evangelie van onze Heer is veelzijdig, veelbetekenend en een grote rijkdom voor wie het ontdekken. Voor hen wordt het tot een bron van vreugde en troost, liefde en wijsheid. En die bron wil je niet voor jezelf alleen houden. Dit wil je delen met de wereld, met mensen die je dierbaar zijn en die je naasten zijn. En zo ontstaat zending, de opdracht om de wereld in te trekken met die goede boodschap, dat woord van kracht en heling. Dat is het waar het volgende gedicht over spreekt, het heet:

“Gebed van de zending”.

Ga, je bent gezonden...
om jezelf te vinden,
bij al wat je doet en zegt.
Wees als een open boek,
waarin mensen kunnen lezen
wat God ons zeggen wil.
Wees een blijde Boodschap
van God voor de ander,
wie de ander ook is,
wat hij of zij ook doet.

Ga, je bent gezonden...
om mensen in je omgeving
te zoeken.
Ontdek wat in die ander leeft,
wie hij of zij is.
Vraag die ander wat hij denkt,
waaronder zij lijdt.
Wees een arm om de schouder
van die ander,
een teken van liefde.

Ga, je bent gezonden...
om de slechte krachten te verdrijven
van haat en afgunst.
Brengh vertrouwen en rust,
waar mensen gevangen zitten in
angst.

Ga, je bent gezonden...
om vele talen te spreken.
De taal van de liefde,
die begrip brengt.
De taal van de verdraagzaamheid,
die grenzen overbrugt.
Dan wordt het onmogelijke
toch waar en samenleven een feest.

Lees verder op pagina 4 ->

K E R K D I E N S T E N T E U T R E C H T

Aanvang zondag 12.00 uur in de Jeruëlkapel, tenzij anders vermeld!

1 februari PREEKDIENTST/ Bevestiging nieuwe OR leden

Voorganger: Br. M. de Vos

8 februari PREEKDIENTST

Voorganger: Br. M. de Vos

15 februari PREEKDIENTST/ HEILIG AVONDMAAL

Voorganger: Br. M. de Vos

22 februari PREEKDIENTST

Voorganger: Br. M. de Vos

1 maart PREEKDIENTST

Voorganger: Br. M. de Vos

8 maart PREEKDIENTST

Voorganger: Br. M. de Vos

15 maart PREEKDIENTST door mannengroep Gideon

Voorganger: Br. M. de Vos en Gideon leden

22 maart PREEKDIENTST / BETHANIËDIENST

Voorganger: Br. M. de Vos

29 maart BELIJDENISDIENST / PALMPASEN

Voorganger: Br. M. de Vos

In de lijdensweek de volgende bijeenkomsten: Voorganger Br. M. de Vos

30 maart EVANGELIELEZING; Aanvang 19.00 uur

31 maart EVANGELIELEZING; Aanvang 19.00 uur

1 april EVANGELIELEZING; Aanvang 19.00 uur

2 april WITTE DONDERDAG; Aanvang 19.00 uur

HEILIG AVONDMAAL

3 april GOEDE VRIJDAG ; Aanvang 14.30 uur

STERVENSUUR

5 april PREEKDIENTST 1^e PAASDAG

→ Vervolg Overdenking van pagina 2

Ga, je bent gezonden...
om de kastanjes uit het vuur
te halen.
Wees niet bang om de waarheid
te spreken,
zelfs al is het soms verleidelijk
om met de massa te zwijgen.

Ga, je bent gezonden...
om zieken nabij te zijn.
Met je handen kun je helpen,
met je oren kun je luisteren.
Zo kunnen mensen
een zegen zijn voor een ander.

Ga, je bent gezonden...
om Gods gezicht te zijn
in je eigen omgeving.
Want God is als een rechtvaardige Vader,
een goede Moeder,
een trouwe Vriend,
een en al belofte.

Ga, je bent gezonden en gezegend
in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

OVERLEDEN

Op 6 december jl. is overleden:

Ronald Eugene Fernand

geboren op 4 augustus 1939

Op 10 december jl. is overleden:

Louise Nicolina van Hetten- Dort

“Oma Wiesje”

geboren op 8 december 1916

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe

Viering Wereldgebedsdag op 6 maart 2015, om 15.00 uur in de Jeruëlkapel

Samen bidden, wereldwijd “Begrijp je mijn liefde?”

Iedere eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, elk jaar opnieuw, al bijna 100 jaar lang. Steeds bereidt een andere groep christenen de viering voor. Dit jaar nodigen vrouwen van de Bahama's ons uit. Zij maakten de liturgie met als thema: 'Begrijp je mijn liefde?'

De viering van Wereldgebedsdag 2015 wordt gehouden op vrijdag 6 maart. In Overvecht bent u om 15.00 uur van harte welkom in de Jeruëlkapel, Ivoordreef 2.

De organisatie en uitvoering is in handen van verschillende geloofsgemeenschappen zoals de Vrije Evangelische Gemeente, de Evangelische Broedergemeente en de (PKN-) Wijkgemeente Overvecht.

Wat deze dag zo speciaal maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld vieringen zijn waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de datum van de dag ervoor schrijven. Uur na uur breekt voor mensen een nieuwe dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Gelovigen uit 173 landen weten zich verbonden en bemoedigd door gebed. Door de bijeenkomsten op Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Uiteraard is iedereen welkom op 6 maart 2015, 15.00 uur, in de Jeruëlkapel, Ivoordreef 2, Utrecht Overvecht!

Het schilderij hierbij horend en afgebeeld op de voorkant van deze maandbrief is gemaakt door Chantal Bethel, die in 1951 geboren is in Port-au-Prince op Haïti. Zij maakt vanuit haar diepste gevoel en emotie haar schilderijen. Zij schildert het landschap en de cultuur van haar jeugd zoals zij dat gedurende haar leven heeft ervaren. Het schilderij heeft als titel 'Blessed' (gezegend) en laat zien dat de eilanden van de Bahama's zich gezegend voelen door God. De eilanden worden in dit schilderij verbeeld door de nationale vogel: de flamingo. De flamingo buigt zich in volledige overgave naar de voeten van Jezus want daar is vergeving, vrede en liefde te vinden! Het schilderij laat ook de zon, de zee en de blauwe lucht zien: zegeningen die zij willen delen met de hele wereld aan de andere kant van de oceaan.

DANKWOORD VAN DE (NIEUWE) ORGANIST

Beste Zusters en Broeders,

Langs deze weg willen we graag nog een woord van dank tot u richten naar aanleiding van de dienst van zondag 4 januari waarin we uitbundig verwelkomd zijn in de EBG gemeente van onze Heer in Utrecht.

We hebben het ervaren als een heel hartelijk welkom.

Er werden ontroerende woorden gesproken en we voelen ons gezegend met een warme herinnering.



En dan nu mogen we, zo de Heere het wil, met elkaar op reis zoals zo velen die ons voorgingen ook gezamenlijk een nieuwe reis met Hem hebben aangevangen.

We zullen wellicht nog een beetje aan elkaar moeten wennen want zo gaat dat natuurlijk wanneer je voor het eerst met elkaar op reis gaat.

De één gaat misschien harder of juist zachter dan de ander, iedereen heeft een tempo dat hem of haar het beste past. Sommigen praten graag veel tijdens de reis, daar waar anderen denken... was het maar even stil.

De één loopt graag in de zon, de ander in een koele bries. De één wil vaker rusten dan de ander... en zo kunnen we nog wel even door gaan.

Ja, we zullen moeten wennen. Het samen reizen zal van ons vragen dat we ons op elkaar afstemmen. En dat kost tijd en geduld en vraagt om liefde voor elkaar.

Wat zullen we tegenkomen op onze reis... zullen we langs dalen over bergen trekken met mooie vergezichten, krijgen we ruwe stormen waarin het moeilijk is om staande te blijven, of grazige weiden en kabbelende beekjes... wie zal het zeggen.

Hij alleen weet het, maar één ding weten we zeker, wandelen zullen we in het licht met Jezus zelf! Laten we bidden om Gods zegen over onze reis.

Laten we de lofzang aanheffen en Hem die dit alles mogelijk maakt van harte loven, prijzen en danken!

Nogmaals onze hartelijke dank en tot ziens in Utrecht!

Hartelijke groeten, Br. Martijn en Zr. Aaltje Griffioen.

TERUGBLIK

Wan dei wi lobbi Masra

Rei na Yerusalem

Pikin dè fèti haswa

Den opo tu den sten

Den singi Hosianna

Wi Yesus lobi so

Den waka singi tranga

Den singi sondro bro;

Hosanna, Hosanna, Hosanna,

Hosanna, Hosanna, Hosanna,

Hosanna,

Hosanna, Yu Koning de kon.

Hosanna, Yu Koning de kon.

Alwasi tè na tapu.

Na Gado sé den dè

A membre tu grontapu

En den pikin dapè

We kon dan na EN fèsi

En singi gi En krin

Hosanna èsi èsi

Gi En da fri Pikin.

Hosanna, Hosanna, Hosanna,

Hosanna, Hosanna, Hosanna,

Hosanna,

Hosanna, Yu Koning de kon.

Hosanna, Yu Koning de kon

Met deze prachtige aria zijn wij op 30 november jl. de tijd van verwachting, van het uitkijken naar het feest van de Vredebefoete, gestart. ADVENT! Ook het “Hosianna, gezegend is HIJ die komt” hebben we weer uit volle borst met gevoelens van nostalgie in het hart gezongen.

“Hosianna, wij zingen het twee keer per jaar én luisteren ook twee keer per jaar naar het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Daar wordt HIJ als een nieuw gekroonde koning binnengehaald. Wat waren de verwachtingen hoog! Jezus zou de bezetters wegsturen én mensen zouden vrij zijn. HIJ zou het volk bevrijden van de Romeinen. Ja, de verwachtingen waren hoog, te hoog?!” Dat konden wij horen in de inleiding van de preek op basis van de tekst “Mijn huis moet een huis van gebed zijn (Mattheus 21 vers 13)”.

Broeder de Vos vertelt dat toen Jezus het tempelplein op kwam, waar de mensen Hem als vrijheidsheld hadden onthaald, Hij helemaal in shock raakte van de beestenbende die Hij er aantrof. Hij joeg de mensen weg en niet de Romeinen. En dat was echt een anticlimax omdat dat niet werd verwacht van Hem. Jezus kwam tot de ontdekking dat het probleem niet bij de Romeinen lag maar bij de joden zelf. En zoals wij weten bepaalt Jezus zelf wat er gedaan moet worden én dus ook waar het volk van verlost moet worden. En het volk had het centrum van de eredienst ontheilgd en dat moest eerst gereinigd worden. Zoals de joden Jezus ontvingen, zo zullen ook wij Hem ontvangen, vol verwachting om de invloeden van buiten ons leven te verwijderen. Maar net als toen daar in de tempel zal Hij het

probleem bij de kern aanpakken. Hij zal de haat en de jaloezie in ons hart ombuigen en rust in ons hart brengen. Als wij Hem die koning van ons hart toelaten zullen wij die rust ook vinden. De inhoud van de preek werd door br. MacNack beantwoord met “*t Is Uwe zaak o Hoofd en Heer, de zaak waarvoor wij staan*”.

Jezus sprak tot hen en zei:

“Ik ben het Licht der wereld.

Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen,

Maar zal het Licht des levens hebben”.

Dat was het thema van de Candlelight service van de 1^e Advent 2014. De service werd als gebruikelijk voorbereid en georganiseerd door de zusters van TIRSA. Ds. Spee van de VEG en wij hebben samen het licht doorgegeven en alle groepen uit de gemeente hebben een bede uitgesproken voor allen die zij door hun werk in onze gemeente dienstbaar willen zijn. Het was een mooie en sfeervolle dienst. De blazers uit Zeist, zr. Machteld Cambridge en het spel van br. Paul MacNack hebben daar een grote bijdrage aan geleverd. Jammer dat er zo weinig van onze eigen gemeenteleden de moeite hebben genomen deze dienst bij te wonen.

Het leek wel dat wij het als gemeente goed wilde maken op de tweede advent. Want wat was het druk, zoveel leden en/of gasten. Jong én oud. Leden die heel vaak, vaak of weinig naar de diensten komen, waren er. En het was goed. En het was goed om met zo velen naar de preek te luisteren waarin br. de Vos ons vertelde dat wij nog maar twee weken verwijderd waren van het kerstfeest. Het feest waarin de hemel op aarde komt in dat kleine kind in een stal. De boodschap is daarom eenvoudig; kijk omhoog! Want de hemel kwam op aarde. Kijk niet naar beneden, naar de aarde met al haar ellende. Laten we omhoog kijken, want daar moeten we het van hebben. laten wij onszelf dan, al is het met maar voor 2,5 week met het hoofd omhoog te lopen. Daar komt het heil vandaan. De Heer komt in ons midden; met kerst als een kind in een stal én tijdens het Avondmaal met brood en wijn. Laten wij dan open staan voor de aanraking van onze Heer.

Yu suku kompè? We na tapu, na heimel yu sa feni En.

Bika fu suku na grontapu? Fu soso yu go lasi ten.

Da so mi kon fu memre yu: yu Kompe de na heimel tru.

Tru noiti masra sa fergiti wan enkriwan fu En pikin!
A gi En sari èn ferdriti, te wi wan tan farawe fu En.
We, kon dan di A kari yu! Yu Kompe de na heimel tru.

Mi beste Kompe de na tapu, na kondre diya A no de.
Pe takru bruya libi opo, da switi lobi mu gowe.
Krin lobi mi sa tesi tru, mi Kompe, te mi kon na Yu.

Na de preek en het gezongen antwoord hebben wij samen het Avondmaal gevierd. Het brood en de wijn gedeeld.
Op 14 december, derde Advent, werd het kerstfeest samen met de jongeren en de kinderen van de zondagschool gevierd. Wat hadden de leidsters het weer prachtig voorbereid en deden de kinderen goed hun best.

Ds. Dielingen ging op de vierde Advent voor in de dienst.
En toen was het Kerstnacht en als gemeente vierden wij dat samen op z'n kerstbest. Aan de viering leverde veel leden een bijdrage. Zo zongen de zrs. Denise Jannah én Zinzi Vrede. Br. en zr. Breeveld zongen en begeleiden de solisten. En br. de Vos hield een overdenking in "niet gerijmde" dichtvorm. Kerstfeest is het feest van de vrede. Spreek van de vrede toen en nu. Hoewel de vrede nu ver te zoeken is. In de huidige tijd is het ik en niet wij. Woorden als wij en zij zijn van deze tijd. Spreek me niet van de vrede, de liefde in deze tijd. Vriendschappen, huwelijken gaan kapot. Spreek van de liefde. Toen, waar een timmerman een kind dat niet van hem was accepteerde. Spreek van de liefde, spreek van de vrede, spreek van het kerstfeest. Een feest van niet omkijken. Kerstfeest is het feest van nu! Feest van de hoop en de hardnekkige overtuiging dat de wereld goed wordt. Kerstfeest het feest van de belofte dat het vrede wordt. Laten wij elkaar daarom niet alleen gezellig of gelukkig kerstfeest wensen. Laten wij elkaar gezegend kerstfeest wensen en de banden versterken zodat het vrede wordt en de liefde mag en kan groeien en bloeien.

Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

Zo zongen wij op de eerste Kerstdag samen als gemeente. Een fijne dienst, waarin wij samen zongen en luisterden naar de preek. De sfeer was ingetogen. Het leek alsof wij bij moesten komen van de viering van de kerstnacht en in gedachten bezig waren met het te serveren kerstdiner later op de dag.

En toen kwam de “dag waarvan je wist dat die zou komen”, zondag 28 december. Afscheid van br. Paul MacNack. Broeder Paul is ruim 13 jaar onze vaste organist geweest. heeft veel stormen met ons doorstaan en ons hardnekkig begeleid op een echte “anitri fasi”. Hoewel je het niet zou zeggen, vierde br. Paul ook zijn 50 jarig jubileum als organist. Daarom zongen wij bij de start van de dienst:

Komt dankt nu allen God! met hart en mond en handen!

Die grote dingen doet hier en in alle landen; die al ons leven lang,
van moeders schoot af aan , ons heeft tot deze dag
met goedheid overlaan.

Dat was het allereerste gezang die hij 50 jaar geleden heeft begeleid. De overdenking had als thema; “Laat u leiden door God, bidt Hem om je met Zijn geest te doordringen”. Broeder de Vos vertelde dat deze boodschap zijn glans nooit verliest en er gebeuren mooie dingen op deze doordeweekse zondag. Een doordeweekse zondag omdat wij na het kerstfeest over gaan tot de orde van de dag. Het feest is gevierd. En toch is het een bijzondere dag, omdat het er nu op aan komt. Want wat gebeurt er na de kerst zo in het echte leven. Het is de start van de gang naar Pasen. Het zijn dagen waarin wij ons richten naar God. Heel gewone dagen waarin ons geloof ertoe doet. We denken aan de eerste ontmoeting van Jezus met de oude mensen, Simeon en Hanna. Zij zijn geleid door de Geest naar de tempel gegaan om Jezus te ontmoeten. Door Zijn Geest stuurt God ons, leidt en inspireert Hij. En zo heeft Hij dat ook gedaan met br. Paul.

Broeder Paul werd toegesproken door br. Niels Fischer, namens het PB en als coördinator van de kerkmuziek in onze provincie. Door br. Markus Gill die haast samen met br. Paul de dienst in onze gemeente is gestart. Door leden van de gemeente Amsterdam Zuid Oost die hem prachtig toezongen

het “God zij met U”. Door br. Kensley Vrede als voorzitter van de OR om hem te danken voor alles wat hij voor onze gemeente heeft gedaan en tenslotte door br. de Vos. Behalve gesproken woorden werd er ook gezongen. Door de zrs. Shirley en Zinzi Vrede die dat in het Saramaccaans deden. Zo mooi! Je kon een speld horen vallen. Door zr. Denise Jannah die op de melodie van Bye, bye blackbird samen met ons, de gemeente, br. Paul als volgt toezong:

Masra Paul o' gw'a Sranan hesbiten, hesbiten.
 Tan bun brada!
 Te yu de na swit' Sranan, a wans' pè y`dè, a wans` pè y' tan:
 Tan bun brada!
 Wanwan leis' te y' wan' y sa prakser' un.
 Te ala sani s'don è yu e fir'bun nyan prisiri ala dei.
 Koloku nomo m' de na y' sei;
 Brada, tan bun!

Te y' set' yu libi na trasé, dya w'o mis' yu, kerkidei.
 Brada, tan bun!
 Y'e freiri un yesi te y'e prei nyun variatie, ibri sonde.
 Brada. Tan bun!

Sabi tak' te y' gwe w'o tak' yu tori; fa y' ben prei a orgu mek' wi singi!
 Lobi Paul, grantangi f'yu, Gado m' blesi yu fu tru!
 Ai brada, tan bun!

Als gemeente vonden wij het natuurlijk heel grappig en leuk dat br. Paul haar heeft begeleid. En natuurlijk door br. Clarence Breeveld die gloedvol hem God's zegen toezong.

May the Good Lord, Bless and keep you
 Wether near or far away
 May you find that long awaited golden day
 today.

May your troubles all be small ones
 And your fortunes ten times ten
 May the Good Lord bless and keep you
 Every day again (till we meet again)
 May you walk with sunlight shining
 And a bluebird on every tree.

May there be a silver lining,
 Back on every cloud you see.

May you fill'd with sweet tomorrows
 Never mind what might have been.
 May the Good Lord bless and keep you,
 Every day again.
 May the Good Lord bless and keep you,
 every day, till we meet again.

Veel brasas, bossi's en cadeaus werden er overhandigd. Ten slotte dankte br. Paul zelf en drukte hij ons op het hart om goed te zijn voor broeder Martijn Griffioen die vanaf 4 januari onze vaste organist is. Broeder Martijn en zijn vrouw werden hartelijk welkom geheten en ook zij kregen brasas en bossi's, iets waar ze nog wat aan moeten wennen. Maar dat gaat vast lukken.

Tijdens de Owru yari dienst ging br. Anijs uit de Verenigde Staten voor in de dienst. Hij hield ons voor in de preek dat wie "het verleden controleert, controleert het heden. Wie het heden controleert, controleert de toekomst". Wij mensen hebben moeite om afstand te doen van wat we hebben; het verleden. Dat verleden is bezaaid met veel boosheid en haat. Maar wat hebben we te winnen als we dat vasthouden. Niets! Want wat geweest is, is geweest. Maar we kunnen het nieuwe jaar niet ingaan zonder het oude jaar af te sluiten. Dat moeten we doen door het kruis van Jezus hoog te houden. dan ziet de toekomst er goed uit, hoe turbulent het leven ook zal zijn. Want God is met ons zo vertelt ook Johannes aan de menigte. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe zal komen.

In antwoord op de preek zong br. Clarence Breeveld ontroerend mooi;

I will praise You Lord with every breath that I take
I will praise You Lord this promise I make
And should eternity end and start over again
Even then, I will praise You Lord

Op 4 januari wensten wij elkaar een gezegend en gezond 2015 en zongen samen Wi sèti wan nyun yari! Broeder de Vos vroeg ons in de preek of wij weten waar wij thuis zijn, waar we thuishoren. Want in de tekst (Lucas) van de preek vraagt de zeer jonge Jezus aan zijn ouders: "Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?". Grote woorden en een tikje brutaal zouden wij geneigd zijn te zeggen. Je thuis voelen of thuis zijn kan op vele manieren en op veel plaatsen. Wij kunnen zelf bepalen waar we thuishoren of thuis zijn. Dat is een plek waar wij ons vrij en veilig voelen om te zijn wie we zijn en waar wij kunnen groeien. Broeder de Vos wenste ons tot slot van de overdenking toe dat wij een dergelijke plek zullen vinden en hebben dit nieuwe jaar. Het gedicht (van Fetze Pijlman) voor de jarigen past heel goed bij de start het nieuwe jaar:

*De druk van alledaagse dingen
waar is het eind en het begin?
Ergens weerklinkt een oud verlangen:
leven met hart en ziel en zin.
Breng ons dan in herinnering
uw adem, geest van het begin.*

*Leer ons vanuit uw woord te leven
liefde die niemand tot iets dwingt,
zorg die ons dichter bij elkaar brengt,*

*vreugde die ons voor altijd bindt.
Breng ons dan in herinnering,
Uw zachtheid die de dood bedwingt.*

*Liefhebben, houden van mijn naaste,
wees ons nabij, geen mijn en dijn.
Ogen die vragen: maakt U mij vrij
om kwetsbaar mens te kunnen zijn?
Breng mij toch in herinnering,
blijf en spreek van dat ene ding?*

De eerste zondag na Epifanie (Driekoningen), 11 januari, kwamen wij met bezwaart gemoed bij elkaar. Ietwat in verwarring en sommigen wat bang omdat terreur wel heel dicht bij ons lijkt te komen. Op 7 januari schoten fanatici haast een hele redactie van een tijdschrift dood in Parijs. Broeder de Vos preekte zo: Epifanie is de openbaring van Jezus. Het is het eerste moment waarop Jezus aan de wereld wordt getoond. Johannes had voorspelt dat de verlosser zal komen. En dat gebeurt ook als Johannes Hem, Jezus mag dopen in de Jordaan. De hemel scheurt open en er daalt een duif op Zijn Hoofd en God spreekt; “Dit is MIJN ZOON, Mijn geliefde”. Hij krijgt alle macht en je verwacht dat dit met veel tromgeroffel zal gaan. Maar nee, ’t is stil, klein en bescheiden. ’t Is anders. Jezus krijgt die eer niet en dat ligt aan zijn opstelling. Als Jezus en Johannes elkaar ontmoeten, herkent Johannes Hem en wil Hem niet dopen. Maar Jezus dringt aan en zegt; “’t is goed dat wij Gods gerechtigheid vervullen”. Door nederigheid vervult Hij zijn taak. Dat is anders dan de wereldlijke machthebbers die zich met veel toeters en trommels laten kronen.

Als het erop aankomt, hebben wij de moed om een ander de eer te geven? Wij mogen slechts wensen dat Jezus in ons mag werken en dat wij anderen de eer geven. Wensen dat wij de openbaring van Zijn nederigheid na kunnen leven. Laten wij het proberen.

De start van de week van het Gebed voor de Eenheid van de Christenen en goedwillende mensen hebben wij samen met de leden van VEG gevierd op 18 januari. Br. de Vos was de liturg en zr. Spee ging voor in de preek. Zij preekte over het verhaal uit Johannes 4 waarin Jezus zittend bij een bron, moe van een lange reis aan een Samaritaanse vrouw wat te drinken vroeg. Tijdens die ontmoeting was Jezus nog de rabbi, de meester, later weet men dat Hij de Messias is. De Samaritaanse vrouw is in haar gemeenschap een buitenbeentje. De mensen laten haar links liggen omdat men zegt dat ze mannen aantrekt. Samaritanen zijn ook joden, maar ze verschillen met

elkaar van mening over Jeruzalem. Een theologisch verschil van mening zoals wij dat vandaag de dag ook kennen in de christelijke kerken. Ook is er een verschil tussen wat mannen en vrouwen mogen én er is een standverschil. Je kunt je dus afvragen of dat Jezus gewoon een gesprek aan wilde gaan, over het geloof bijvoorbeeld. Want Hij zegt; “Ik heb ook water, water voor de ziel”. Zo op het oog is het een oecumenische ontmoeting tussen twee stromingen van het jodendom. Net zoals wij nu samen voor de start van de week van het Gebed samen komen. Wij verzamelen ons bij de bron van het levend water. De afgelopen weken waren verwarrend. Verbijsterend ook omdat het geloof is gebruikt voor geweld. Terroristen die geloven dat je het leven mag nemen of offeren in naam van God. Dat is belangrijk theologisch verschil. Geloof én geweld aan elkaar koppelen in naam van God. Ook wij hebben vaak de naam van God misbruikt om het leven van anderen te misbruiken. Denk aan het slavernij verleden. Wij hebben een start bij de bron van het leven. Die Bron vraagt ons om niet bang te zijn en haat te zaaien. God, Vader van Jezus én van ons, wil dat wij leven met elkaar. Jezus zegt; “God kan ons levend water geven”! Laat dat het richtsnoer zijn voor ons leven.

Geef vrede Heer geef vrede, de wereld wil slechts strijd,
 al wordt het recht beleden/ de sterkste wint het pleit.
 Het onrecht heerst op aarde/ de leugen triomfeert,
 ontluistert elke waarde, o, red ons, sterke Heer.

Geef vrede Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
 Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart.
 Die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
 Maak ons een levend teken, Uw vrede wint de strijd.

Wij hebben samen het Kerstfeest gevierd. Het feest van de vrede. Wij hebben afscheid genomen van broeder Paul MacNack én broeder Martijn Griffioen welkom geheten in ons midden. Wij hebben het oude jaar, misschien, samen gecontroleerd. Dat deden wij met het heden en zijn vastbesloten om ook de toekomst te doen. Dat samen te doen, daar in de Jeruëlkapel aan de Ivoordreef in Utrecht. Het was me het jaartje wel en gaan met frisse moed, zeker van Gods genade en zegen gaan we voorwaarts. En daar is een ieder voor uitgenodigd. Omdat we het samen moeten doen. Wroko dè! Zingend, biddend en werkend willen wij samen gemeente zijn onder de Gods vleugels.

Dus welkom.

NIEUWS UIT DE PROVINCIES

EBG Rotterdam: Zr. Rika Hoogstad ontvangt Koninklijke onderscheiding

Op zondag 23 november jl. vond aan de Avenue Concordia in Rotterdam een bijzondere feest-dienst plaats, waarin zuster Rika Cornelia Hoogstad centraal stond. In deze dienst werd bekendgemaakt, dat »het Zijne Majesteit heeft behaagd zuster Hoogstad te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau«. Na haar te hebben toegesproken en haar verdiensten te hebben gememoreerd, werd haar het bijbehorende lintje opgespeld door burgemeester Frank Koen van Capelle a/d IJssel (de woonplaats van zr. Hoogstad). Dit allemaal in het bijzijn van vele gemeenteleden en genodigden (naaste familie en ambtsdragers van de EBG).



Zr. Rika, keurig uitgedost in Surinaamse koto-misi klederdracht, werd toegesproken door o.a. bisschop Humbert Hessen, zr. Rita Harry (Centrale Raad), zr. Nelly Cambridge (Synode-bestuur ECP) en dhr. Laurent Nouwen (buurman Avenue Concordia). Deze laatste persoon legde de nadruk op de goede band tussen de EBGR en haar omgeving (de buurt) en benoemde daarbij de positieve ervaringen met zuster Rika.

EBG Amsterdam-Stad & Flevoland: Lustrumvieringen Deelgemeente Almere

Op zondag 2 november 2014 werd in De Lichtboog het heugelijke feit gevierd dat 30 jaar geleden diensten vanuit de EBG in Flevoland zijn begonnen. Eerst ten huize van zr. Slomons. Met regelmatige diensten werd op Witte Donderdag 31 maart 1988 een aanvang gemaakt. De deelgemeente Almere van de EBG Amsterdam-Stad en Flevoland is inmiddels sterk gegroeid. Tegenwoordig bezoeken gemiddeld 70 volwassenen en meer dan 20 kinderen en jongeren de kerkdiensten, die inmiddels drie keer per maand worden gehouden.

Het was een heel druk bezochte dienst, die door ds. Mijns-Doth werd geleid. Zij werd bijgestaan door ds. Theile, die samen met de mensen van het eerste uur de revue passeerden. De jongeren van de gemeente en het koor The Colours of God leverden ook een bijdrage aan het geheel. Ook organist br. A. Potter werd in het zonnetje gezet, omdat hij vanaf het begin de

diensten opluistert. Een aantal genodigden brachten hun felicitaties aan de gemeente over en spraken ook de hoop uit dat de gemeente verder mag groeien.

Deelgemeente Lelystad

Sinds vijf jaar biedt de EBG Amsterdam-Stad en Flevoland ook maandelijks diensten in Lelystad aan. Ook dit heuglijke feit werd met een dienst herdacht die plaats vond in de Waterbever, in Lelystad.

VAN HET PROVINCIAAL BESTUUR

Aanstelling Jeugdwerkster

De aanstelling van de jeugdwerkster zr. Deborah de Graav voor het jeugdwerk in Nederland wordt per 1 januari 2015 voortgezet, als vaste aanstelling.

Dagteksten 2015 – Attentie!

In de uitgave 2015 van de dagteksten staat bij het Woord voor het jaar een verkeerde aanduiding van de Bijbelplaats. Het geheel moet als volgt luiden:

“Aanvaard elkaar ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard”.
(Rom. 15:7)

Deze fout is ontstaan bij het drukproces van de boekjes.

NIEUWS UIT SURINAME

Plechtige installatie nieuwe bestuursleden in Suriname

“Gij zelf stierf als het tarwegraan... Ook wij staan tot Uw dienst bereid, ten dienst bereid, ten dienst door kamp en strijd”.

Deze plechtige woorden moeten gezongen zijn bij de installatie, op 26 oktober, van de nieuwe bestuursleden van de Broedergemeente in Suriname.

Het gaat, om de volgende zusters en broeders: br. H. Zamuel praeses; br. D. Peerwijk 1e vice-praes; zr. L. Anches-Breeveld 2e vice-praes; zr. L. Callender; br. H. Dort, br. R. Gallant, zr. G. Malm-Lackin; zr. A. Pinas; br. J. Tai-Foek en zr. J. van Varsseveld. Het werk kan nu van start gaan.

UIT DE OECUMENE

Veertig dagen mailkalender 2015

Sinds enkele jaren verzorgt een werkgroep van de Raad van Kerken Zeist een digitale veertigdagenkalender. Velen hebben de dagelijkse mailberichten inspirerend gevonden. Daarom versturen we deze 40 dagen voor Pasen weer een digitale kalender. We laten ons dit jaar inspireren door het thema: “Ontmoetingen van Jezus op weg naar Jeruzalem”. Op weg naar het kruis ontmoet Jezus veel verschillende mensen, mensen die hem helpen, zoals Simon van Cyrene, die helpt het kruis te dragen. Er zijn toeschouwers, mensen die treuren, zoals de vrouwen aan de kant van de weg, en Maria. En er zijn mensen die tegenwerken, zoals de machthebbers Pilatus en Herodes. In de weken voor pasen denken we na over de ontmoetingen met deze zeer uiteenlopende personen, wat gebeurt daar, en vooral ook: wat betekent het voor ons, nu?

Wanneer u zich voor deze digitale veertigdagenkalender inschrijft, ontvangt u vanaf aswoensdag, 18 februari, iedere ochtend tot en met paasmorgen, een mail met een korte overdenking voor de dag. Deze overdenkingen worden geschreven door verschillende gelovigen die actief zijn in verschillende kerken. De schrijvers van de overdenkingen komen voornamelijk uit Zeist. Maar de mensen die de mailberichten ontvangen zijn afkomstig uit het hele land. U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar veertigdagenzeist@gmail.com Uw mailadres zal enkel voor deze veertigdagenkalender worden gebruikt.

We hopen dat u door de veertigdagenkalender geïnspireerd wordt op de weg naar Pasen.

Redactie: Jeannette van Andel, Henk Bloem en Mark de Vos

Theologie-beurs

De Stichting Zonneweelde stelt jaarlijks een beurs van € 5.000 beschikbaar voor iemand van migrantenherkomst, die werkzaam is in de wereld van kerk en theologie en aanvullende kwalificaties wil behalen op het gebied van kerk en theologie aan een door de overheid erkende HBO, academische of postacademische opleiding in Nederland of aan een erkend nascholingsprogramma, bijvoorbeeld KPV (=Klinisch Pastorale Vorming). Aanvragen kunnen lopende het jaar worden ingediend met een deadline van

1 maart en de beslissing van toewijzing wordt genomen in de voorjaarsvergadering van het bestuur van Stichting Zonneweelde.

Aanvragers voor een theologie-beurs dienen te voldoen aan de volgende criteria:

- *De aanvrager is een in Nederland wonende migrant, met een eerste of tweede generatie migrantengeschiedenis
- *De aanvrager heeft al een basisopleiding in de theologie of een vergelijkbare opleiding gevolgd
- *De aanvrager wil studeren aan een door de overheid erkende HBO, academische of post-academische opleiding in Nederland op het gebied van kerk en theologie of wil deelnemen aan een erkend nascholingsprogramma
- *De aanvrager heeft een brief van toelating van de beoogde opleiding
- *De aanvrager komt niet voor reguliere studiefinanciering in aanmerking
- *De aanvrager heeft bij voorkeur werkervaring (betaald) in de wereld van kerk en theologie

Meer informatie: via het kantoor van de EBGN/ECP in Zeist
mail: r.wezel@ebg.nl

“EEN LICHTJE HIER VOOR EEN LICHTJE DAAR!”

De actie van het ZZg is zo langzamerhand een goede traditie. Het klinkt u vast bekend in de oren: Een lichtje hier voor een lichtje daar!

Dit jaar is dat (weer) in het binnenland van Suriname, waar leerkrachten een solarlamp heel goed kunnen

gebruiken om 's avonds hun lesvoorbereiding en correctiewerk te kunnen doen. De generator die in het dorp voor licht moet zorgen doet het namelijk vaak niet,. Het ZZg kreeg mooie reacties binnen van leerkrachten die vorig jaar een solarlamp kregen. Een van hen zegt: “Jullie hebben mijn duisternis doorbroken. Behalve de lamp gaven jullie me ook verlichting van stress. Ik bespaar kosten omdat ik niet steeds kaarsen, lampolie of batterijen hoeft te kopen.”

Bij het ZZg komen regelmatig actietientjes binnen van mensen die een adventsster kopen via: www.lichtjehierlichtjedaar.nl. En we ontvangen giften en collecteopbrengsten van kerken voor de solarlampen. Mooi werk, dus we kunnen straks weer veel leerkrachten, ook op EBG-scholen, blij maken. Nieuw dit jaar is dat we ook de solarlampen verkopen, volgens het Buy one,



give one-principe. Voor € 49,95 krijgt u er een thuis en geeft u (via het ZZg) er een cadeau aan een leerkracht in Suriname.
Info hierover staat op de hierboven genoemde site
Wilt u ook bijdragen? Dat kan via banknr. NL74RABO 03752 16 936 t.n.v. ZZg te Zeist, o.v.v. Solarlampen.

AANLEVEREN KOPIJ VOOR DE MAANDBRIEF

Beste lezers,

U denkt vast wel eens: dit is een goed onderwerp voor de maandbrief. Geef het dan aan ons door, wij staan open voor alle suggesties.

Ook als u gedichten, foto's of andere teksten heeft voor de maandbrief kunt u dit bij ons kwijt.

U kunt u kopij insturen via het mail adres : maandbrief@ebgu.nl of inleveren bij één van de leden van de maandbrief commissie:

Zr. Yvonne Griffith, Br. Ludwig Pique, en Br. Engbert van Faassen.

De uiterste inleverdatum van kopij voor de volgende maandbrief is:

15 maart a.s.

. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT

Kerkdiensten	JERUËLKAPEL, Ivoordreef 2 te Utrecht-Overvecht te bereiken met o.a. bus 9 vanaf het CS Utrecht centrumzijde telefoon Jeruëlkapel (030) 2613473
Predikant	Ds. M. de Vos, Sjanghaidreef 17, 3564 JN Utrecht Tel. 06-39565643 email: markdevos@ebg.nl Iedere maandag tussen 16.00 en 17.00 uur telefonisch spreekuur
Voorzitter OR	Br. K.G. Vrede, Goeree 108, 3524 ZZ Utrecht tel. (030) 289 95 97, email kgchaz@hotmail.com
Penningmeester	Br. H. Harar, Hoefbladhof 26, 3991 GH Houten tel. (030) 273 45 64, e-mail penningmeester@ebgu.nl
ING bank-Nr.	NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht
Kopij maandbrief	graag naar maandbrief@ebgu.nl tot uiterlijk 15 maart a.s.

GROEPEN

Oudstenraad	laatste zaterdagmorgen van de maand, Jeruëlkapel.
Gebedsgroep	om de twee weken op donderdagmorgen, 10.00 uur, Jeruëlkapel.
Bijbelstudiegroep	derde donderdag van de maand.
Vrouwengroep Tirsa	eerste donderdag van de maand, 20.00 uur, Jeruëlkapel.
Mannengroep Gideon	eerste donderdag van de maand, 20.00 uur Jeruëlkapel.
Koorrepetitie	elke maandag, 19.30 uur, Jeruëlkapel.
Club Moria (55+)	elke dinsdag, 14.00 uur, Oase, Cartesiusweg 11.

VOOR MEER INFORMATIE www.ebgu.nl