



**EVANGELISCHE  
BROEDERGEMEENTE UTRECHT  
MAANDBRIEF**

**Februari / Maart 2016/ NR. 2**



**WERELDGEBEDSDAG**

**Vrijdag : 4 maart 2016**

**Thema:**

**“ONTVANG MIJ ALS EEN KIND”**



**LIJDENSTIJD : Op weg naar Pasen**

## OVERDENKING:

Woord voor de maand februari:

*“Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.”*  
Marcus 11:25

“Practice what you preach”, oftewel: breng ook in praktijk wat je verkondigt. Zorg dat je woorden overeenkomen met je daden. Dat is de opdracht van het woord voor de maand, uit de mond van Jezus. Een bijzonder eenvoudige opdracht maar ook bijzonder moeilijk om te vervullen. Want wat nu als je in je recht staat in het verwijt dat je de ander maakt. Wat nu als je alle reden hebt om echt boos te zijn op de ander. Wat nu als dat wat jou door de ander is aangedaan, echt verkeerd was en jij alle recht hebt om boos te zijn en van de ander excuses mag verwachten. Wat dan?

“Laat het onder jullie niet zo zijn, zoals het in de wereld is” zo zegt Jezus keer op keer tegen zijn discipelen. Maar Hij zegt er niet bij dat het eenvoudig is.

En boosheid, woede over onrecht dat je is aangedaan, dat kan werken als een gezwel. Het kan zich nestelen in je binnenste. Het kan een plaats vinden in je hart, een plek waar het wordt gekoesterd en verzorgd, een plaats waar het niet weg kan. Een plaats waar het kan groeien. Van boosheid, naar woede, van woede naar haat. Van haat naar het verlangen om wraak te nemen. Van het verlangen om wraak te nemen naar verzuring. Van verzuring naar vergiftiging en uiteindelijk is je hart zwart en is er voor niets anders ruimte, niets anders kan meer naast die grote bal van zuur die je leven bepaalt en je ervan weerhoudt redelijk te denken, ervan weerhoudt de nuance van liefde toe te staan. Ervan weerhoudt om ook maar iets anders te voelen dan die blinde haat.

Maar overdrijf je nu niet? zult u denken. Ik hoop het. Want het gebeurt wel en vaker dan je durft te denken.

En de opdracht van Jezus is simpel, zo zei ik. En in de gang van boosheid naar vergiftiging is die vraag heel concreet: wanneer sta je jezelf toe om die gang te doorbreken.

Lees verder op pagina 4 ->

# **K E R K D I E N S T E N T E U T R E C H T**

**Aanvang zondag 12.00 uur in de Jeruëlkapel, tenzij anders vermeld!**

**7 februari PREEKDIENTST / HEILIG AVONDMAAL**

Voorganger: Br. M. de Vos

**14 februari PREEKDIENTST**

Voorganger: Br. M. Gill

**21 februari PREEKDIENTST**

Voorganger: Br. M. de Vos

**28 februari SINGIKERKI**

Voorganger: Zr. I. Laatst

**6 maart PREEKDIENTST**

Voorganger: Mannengroep Gideon

**13 maart BETANIËDIENST**

Voorganger: Br. M. de Vos

**20 maart BELIJDENISDIENST**

Voorganger: Br. M. de Vos

**DIENSTEN IN DE LIJDENSWEEK:**

In alle diensten gaat Br. M. de Vos voor.

**21 maart MAANDAG 19.00 UUR EVANGELIE LEZING**

**22 maart DINSDAG 19.00 UUR EVANGELIE LEZING**

**23 maart WOENSDAG 19.00 UUR EVANGELIE LEZING**

**24 maart WITTE DONDERDAG 19.30 UUR  
HEILIG AVONDMAAL**

**25 maart GOEDE VRIJDAG 14.30 UUR  
STERVENSUUR**

**27 maart PAASZONDAG OPSTANDINGDIENST**

Voorganger: Br. M. de Vos

Bij alle zondagse diensten is er zondagsschool KIDZ en Crèche

> vervolg overdenking pagina 2.

Welk moment maak je een einde aan de neerwaartse spiraal, doorbreek je die en zeg je: nu is het genoeg. Ik stop ermee. Ik laat het mijn leven niet beheersen. Ik neem er afstand van. Dit is het niet waard. Er is voor meer, voor veel meer plaats in mijn hart dan deze verzuring, deze vergiftiging. Klaar ermee! En misschien, misschien komt u zelfs zover dat er helemaal geen plaats meer is in uw hart voor dat gevoel. Helemaal geen ruimte voor haat, voor boosheid.

Ik kan natuurlijk niet in uw hart kijken. Dat kunt u zelf. Meer nog dan dat: het is wat de Heer doet: Hij kijkt in uw hart, zonder de vertroebeling van het zelfbeeld waarmee u zelf kijkt. En dat betekent dat Hij het beter ziet. Dat is het waarom we zeggen: God kent je beter dan je jezelf kent. En daarom is het niet vreemd dat dit advies van Hem komt, deze opdracht in de vorm van een vraag: waar stop je de neerwaartse spiraal die je hart vergiftigt?

En Hij geeft ook aan wanneer je jezelf die vraag moet stellen: telkens als je bidt. Telkens als je in contact bent met God. Telkens als je Hem laat kijken in je hart. Het openlegt voor Hem en je laat kennen, écht laat kennen door Hem, jouw Schepper. Dan stel je jezelf die vraag: wanneer stop ik met boosheid, met haat, met het toelaten van zuur in mijn hart.

Want onder ons moet het anders zijn, anders dan in de wereld. En hoe kun je bidden om vrede in de wereld als het in jouw eigen omgeving geen vrede is. Hoe kun je God vragen het hart van mannen met wapens te bewerken zodat ze niet schieten als je zelf eigenlijk het liefst handelt naar je woede. Hoe kun je God vragen om vergeving, als je het zelf niet kunt schenken....

Ja, het is een grote opdracht, soms misschien te groot voor één mensenleven. Maar houdt u voor ogen het geduld dat God met u heeft en laat het tot inspiratie zijn voor uw eigen geduld, uw eigen vergevingsgezindheid.

En dan, wie weet. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God!

## FINANCIËN

### Offeranden

| Datum      | EBG U  | 2 <sup>e</sup> offerande | Doel tweede offerande               | Bouwfonds | koffie | Totaal |
|------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 29-11-2015 | 127,77 | 92,40                    | Centrale Vrouwenraad                | 75,09     | 6,40   | 301,66 |
| 06-12-2015 | 93,15  | 76,17                    | Bigisma kerst                       | 44,57     | 0,00   | 213,89 |
| 13-12-2015 | 83,16  | 65,53                    | Utrechtse Stedelijke Raad v. Kerken | 59,93     | 3,70   | 212,32 |
| 20-12-2015 | 80,05  | 57,22                    | USRK (vluchtelingenwerk)            | 49,07     | 6,80   | 193,14 |
| 24-12-2015 | 0,00   | 352,54                   | Solidaridad                         | 0,00      | 0,00   | 352,54 |
| 25-12-2015 | 112,86 | 116,55                   | USRK (vluchtelingenwerk)            | 86,73     | 6,30   | 322,44 |
| 27-12-2015 | 76,70  | 72,50                    | Opl. Inheemse kinderen in Sur.      | 65,95     | 6,90   | 222,05 |
| 31-12-2015 | 111,43 | 0,00                     |                                     | 8,00      | 0,00   | 119,43 |
| 03-01-2016 | 103,18 | 113,79                   | Synode                              | 107,27    | 9,00   | 333,24 |
| 10-01-2016 | 100,98 | 88,05                    | Theologische Sem. In Paramaribo     | 65,75     | 6,20   | 260,98 |

### Onderhoud kerkgebouw

|  |          |
|--|----------|
| Verj.collecte zr. A.S. Raan                                  | 203,21   |
| Uitvaartcollecte zr. S. Asin-Goede                           | 343,81   |
| Coll. Bus fam. S. Oosthuizen- Koor                           | 126,27   |
| Verloting bij 12,5 jr. huwelijk fam. van Ommeren - Rozenblad | 138,00   |
| Fam. A. Chang Sing Pang-Chin On                              | 400,00   |
| Fam. F. May- Chin On   | 250,00   |
| Mevr. C. Mijnals   | 120,00   |
| Martha's/ Martho 4e kwartaal                                 | 1.051,85 |

### Giften

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Gift fam.R. Chin On     | 100,00 |
| NN gift                 | 50,00  |
| Verloting kotto         | 145,80 |
| Gift Club Moria (22-12) | 200,00 |



## OVERLEDEN

Op 18 november jl. is overleden:

**Eddy August Lieveld**

geboren in Paramaribo op 22 oktober 1938

Op 5 september jl. is overleden:

**Wanda Cornelia Narain**

geboren in Paramaribo op 3 april 1926

De nabestaanden wensen wij veel sterkte toe.

## GEDOOPT:

Op 24 januari 2016 zijn gedoopt:

Kayan Thino Desi Hoop

Mikah Aron Hoop

Ellenore Aimée Hélène Rina Sparendam

geboren 13 juni 2007

geboren 21 september 2008

geboren 17 januari 2014



Alle dopelingen, ouders en peten feliciteren wij van harte.

## **VOLGENDE DOOPDIENST 3 APRIL**

Op zondag 3 april vindt de bediening van de doop plaats. Wanneer u op deze dag uw kind wil laten dopen, kunt u zich bij onze predikant, br. Mark de Vos, aanmelden. Dat kan tot uiterlijk 15 maart. Een aanvraagformulier kunt u na een zondagse dienst bij de consistorie ophalen, of via email of telefoon vragen om op te sturen.

Na aanmelding volgt een gesprek met de predikant waarin wordt gesproken over uw motivatie en wordt het sacrament verder toegelicht. Volgens de kerkorde dient ten minste één van de doopouders belijdend lid te zijn van de Broedergemeente. Ook de peetouders dienen belijdend lid te zijn, van de Evangelische Broedergemeente, of van een andere Christelijke kerk. Wanneer u hierover vragen heeft, schroomt u niet om navraag te doen bij één van de Oudstenraadsleden of de dominee. Wanneer de kinderen ouder zijn dan 5 jaar is het gebruikelijk hen dooponderricht te geven. Dit zijn doorgaans drie bijeenkomsten met de dominee. Wanneer uw kind ouder dan 5 jaar is, wilt u zich dan tijdig aanmelden? Dan kunnen deze bijeenkomsten worden ingepland. Nog voor de zomer zal er nog een doopdienst zijn.

## **BERICHTEN UIT DE OUDSTENRAAD**

### **Oud-catechisanten**

Gestart op 14 november vorig jaar, ondertussen ook in december en januari zijn de oud-catechisanten van de afgelopen vijf jaar bij elkaar gekomen in gesprek, georganiseerd door zr. Monique Lisand en br. Mark de Vos. Uit de gesprekken zijn een aantal zaken naar voren gekomen:

- > De deelnemers aan deze gesprekken horen van andere jongeren die geen belijdenis hebben gedaan de afgelopen vijf jaar, dat ze wél graag willen deelnemen. We hebben besloten alle “jongeren” (onder de +/- 50 jaar) van harte te verwelkomen in onze groep!
- > Allen uitnodigen lukt niet, omdat we niet alle gegevens bezitten, dus als u geïnteresseerd kent, geef het door.
- > Bij die keuze hoort ook een pakkende naam, dat zal zijn: “Jong EBGU”.
- > De jongeren willen elke maand bij elkaar komen, het is nog niet helemaal duidelijk of de vrijdagavond of de zaterdagmiddag het meest

geschikt is. De volgende afspraak is weer op een vrijdagavond, 19 februari om 20.00 uur. Geef het door!

- > elke keer wordt een thema behandeld, “vergeving” was de laatste keer het onderwerp.
- > Op vrijdagavond 1 april (geen grap, echt waar!) houden we een wat grotere bijeenkomst, in de kerkzaal, met muziek en zang, ook vanaf 20.00 uur

### **Enquête in de gemeente**

Na een zeer productieve bijeenkomst in januari is besloten dat de geplande enquête binnenkort van start zal gaan. We hebben acht enquêteurs gevonden en zoeken er ter aanvulling nog twee. Deze tien mensen zullen elk ongeveer 10 gemeenteleden gaan interviewen. De interviews zijn diepte-interviews. Dat wil zeggen dat het een gesprek van ongeveer een uur zal zijn waarin vragen worden besproken als: wat vindt u belangrijk in de kerk. Wat zou moeten veranderen, of wat zou juist moeten blijven, enz.

Voor de interviews zijn een aantal gemeenteleden uitgekozen door de commissie vernieuwing. De personen zijn zo gekozen dat ze een goede vertegenwoordiging van de samenstelling van de gemeente zijn, een goede verdeling man/vrouw, een goede verdeling in leeftijd en in betrokkenheid bij de gemeente. De enquêteurs zullen telkens met de mensen contact opnemen om een afspraak te maken. De interviews zullen plaatsvinden in de maanden februari, maart, april en mei. Zo hopen we aan de gemeente onze bevindingen in juni te kunnen presenteren. Het doel is eenvoudig: de invulling van het gemeente-zijn van onze EBGU nog beter te laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van onze leden.

Mocht u benaderd worden door een enquêteur, dan vraagt de Oudstenraad u vriendelijk om uw medewerking te verlenen. Juist ook als u een aantal punten van aandacht en/of kritiek heeft, horen we graag uw mening. Het kost u tijd, maar daar staat tegenover dat uw mening serieus wordt genomen.

Mocht u ook graag willen enquêteren, meldt u zich dan bij br. Kensly Vrede of br. Mark de Vos.



## **Diaconale commissie**

Als kerk willen we een geloofsgemeenschap zijn die er voor haar leden is, in geestelijke ondersteuning en waar nodig, ook in praktische en/of financiële ondersteuning. Ook onder de leden in onze gemeente bestaat nood en zorg. Om daar een passend antwoord voor te vinden, heeft de Oudstenraad besloten een diaconale commissie in het leven te roepen. Deze diaconale commissie is ingesteld om de vertrouwelijkheid van de aanvrager te waarborgen. De leden verbinden zich door de belofte van geheimhouding. In de komende maandbrief informeren we u verder over de nu nog te benoemen leden van de commissie en hoe de procedure loopt voor de aanvraag van ondersteuning. Mocht u eerder vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot een Oudstenraadslid. De zusters die zich hebben ingezet voor deze commissie zijn Patricia Terborg en Monique Lisand.

## **“Atelier van de toekomst”**

Begin vorig jaar, aan het einde van januari, is door de Centrale Raad, het overlegorgaan van de Broedergemeente in Nederland, een themadag georganiseerd met het thema “atelier van de toekomst”. Op deze dag werd nagedacht over: de EBGN van de toekomst en de toekomst van de EBGN. Het gesprek tussen de tientallen deelnemers was geanimeerd en geïnspireerd. Uiteindelijk zijn er vier thema's naar voren gekomen als aandachtspunten voor onze kerk:

1. Een kerk, die de communicatiemiddelen van deze tijd gebruikt en daarbij onorthodoxe wegen inslaat.
2. Een kerk, die ruimte biedt aan de jeugd.
3. Een kerk, die actief is in de samenleving; in het bijzonder in de eigen omgeving.
4. Een kerk, die zich verdiept in de boodschap van het Evangelie en deze boodschap zelfbewust naar buiten uitdraagt.

Wanneer u dit leest is een volgende themadag net geweest. Maar het blijft niet bij themadagen, we willen ook als EBGU ons inzetten om onze kerk zo te laten groeien dat die “toekomst-bestendig” is! Wilt u, wil jij daar een steentje aan bijdragen en een rol in spelen, dan horen we dat graag, wilt u zich dan aanmelden bij de voorzitter, zr. Nelly Cambridge.

## **Vrijwilligers kerstdiensten**

Hoewel het nieuwe jaar reeds een maand oud is, willen we toch als Oudstenraad graag stilstaan bij de diensten en bijeenkomsten in de kersttijd. Door veel, heel veel broeders en zusters is hard gewerkt om die diensten (wrokoman kresneti / bigisma kresneti / kresneti / etc.) die bijzondere vorm en inhoud te geven waardoor de beleving weer een speciale was. Voor allen die op welke manier dan ook zich hebben ingezet: een

### **BIJZONDER HARTELIJKE DANK!**

We zijn een gemeente om trots op te zijn, een gemeente met een niet te onderschatten menskracht en inzet en motivatie!

## **Pastorale bezoegroep**

Zondag 7 februari, de laatste zondag voordat de lijdenstijd begint, vieren we met elkaar zoals gebruikelijk op deze zondag het Heilig Avondmaal. Maar er vindt ook iets anders bijzonders plaats. Op deze zondag zullen een aantal broeders en zusters in de dienst de gelofte van geheimhouding afleggen omdat zij lid worden van een nieuwe groep in de gemeente: de pastorale bezoegroep. De leden van deze bezoegroep zullen de dominee terzijde staan in het pastorale werk.

Dit betekent dat deze broeders en zusters, in opdracht van de dominee en oudstenraad en dus in naam van onze kerk, bezoeken zullen afleggen aan broeders en zusters die ziek zijn, die rouw dragen, of die om welke andere reden ook prijs stellen op een bezoek vanuit de kerk.

De broeders en zusters die deze gelofte van geheimhouding zullen afleggen, hebben een driedaagse training gevolgd die hen heeft ingeleid in de wereld van het pastoraat. Er is gesproken over gesprekstechniek, moeilijke vragen, bijbellezen, bidden en natuurlijk geheimhouding. De broeders en zusters voeren de bezoeken uit onder direct toezicht van de dominee en worden door hem ook twee keer per jaar bijeen geroepen voor verdere scholing.

## **DRIE VRAGEN AAN:**

**Franklin van Ommeren** sinds januari 2015 Vice voorzitter van de Oudstenraad.

### **Ter inleiding stelt hij zich even voor :**

Geboren op 6 september 1953 te Totness in district Coronie en op zondag 9 mei 1954 gedoopt door ds. A.A. Breeveld in de EBG kerk te Salem.

Opgegroeid in Paramaribo waar ik de rest van mijn zorgeloze jeugd doorbracht op Zorg en Hoop rond de Zinniastraat. De lagere school werd doorlopen op de Maria Hartmannschool (EBG). Als scholier en met de familie bezocht ik regelmatig de Emanuëlkerk op Zorg en Hoop.

Mijn grote voorbeeld in het leven en het geloof was mijn vader, wijlen Ludwigh van Ommeren, beter bekend als Badjoe. Van hem draag ik in mijn hart de zienswijze: “Ik ben een God vrezend mens, gesterkt door het geloof”.

Op 18 maart 1984 de openbare Belijdenis des Geloofs afgelegd in de Hervormde kerk in Vianen en kreeg als tekst mee: “Wees standvastig, onwankelbaar te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet tevergeefs is in de Here”. 1Cor. 15:58.

Afgelopen jaar was ik 12 ½ jaar getrouwd met Lia Rozenblad via wie ik vijftien jaar geleden in de Jeruëlkapel bij de EBG Utrecht ben gaan kerken. In de afgelopen jaren ben ik toegetreden tot ons koor, de Mannengroep Gideon en deel gaan uitmaken van de zaaldienst.

Geïnspireerd door wijlen br. Rudy Laatst heb ik mij in november 2014 verkiesbaar gesteld en ben met uw steun verkozen tot Oudstenraadslid van onze kerk.

Vanaf mei van 2015 mag ik mezelf een gepensioneerde ambtenaar noemen. Ik ben begonnen bij de Raad van Arbeid, heb als telefonist bij de Luchtmacht gediend, bij de Raad voor de Kinderbescherming gewerkt en de laatste 35 jaar bij de politie, waar ik als Wijkagent te Vleuten afzwaaide. In het sociaal leven heb ik meer dan 25 jaar het secretariaat beheerd van de Stichting Opo Kondreman en vul nu belasting formulieren in voor leden van de FNV en de Nederlandse Politie Bond. In de sport heb ik diverse bevoegdheden gehaald en heb 14 jaar lesgegeven in de Shaolin Kemposchool te Utrecht. Qua actieve beweging ben ik teruggevallen tot het klussen voor familieleden en in onze kerk. Ik hou

van dansen en kan genieten van de meeste soorten muziek, maar mijn hart gaat echt sneller stromen bij het horen van onze Denise (Jannah).

En nu de drie vragen:

- **Je bent nu ruim een jaar bezig in de Oudstenraad. Zijn de werkzaamheden zoals je had verwacht van te voren en heb je al wat ideeën kunnen verwezenlijken?**

Antwoord: Wat ik het eerst voor ogen had was een grotere transparantie en betrokkenheid tussen de bestuurders enerzijds en de gemeenteleden anderzijds. Daar wordt nu hard aan gewerkt en hoewel er nog maar net een jaar is verstreken kijk ik tevreden naar wat er al is gebeurd. Er worden gesprekken met de groepen gehouden en samen wordt een jaarplan opgesteld.

Ik ben aan het werk begonnen met het voornemen mij in te zetten om voor iedere kerkganger een goed huis te realiseren waar hij of zij zich thuis kan voelen in het geloof. Er moet volgens mij nog veel gebeuren in het pastoraal werk en de opbouw voor onze jongeren.

Helaas heb ik vroeg afscheid moeten nemen van mijn mentor, Rudy Laats. Hij wist mij een route voor ogen te houden die tot nu toe geheel uitkwam. Ik ga daarom vol vertrouwen verder.

- **Vaak genoemde bezwaren om zitting te nemen in de OR is dat het zoveel tijd kost en dat je het als OR(lid) niet snel goed kan doen. Klopt dat en hoe ga je er mee om?**

Antwoord: Er is veel te doen, maar ik ervaar het als dankbaar werk en doe het heel graag. Tot nu toe is het mij meegevallen. Er waren extra taken, omdat we geen voltallige Oudstenraad hadden. Door een goede roulatie en taakverdeling, maar ook door elkaar te ondersteunen kunnen we veel aan. Daarnaast hebben we het geluk dat de vele groepen en veel leden uit onze kerk zich net zo graag en even hard wensen in te zetten als wij. Op die momenten dat het meer tijd kost dan normaal, hebben we nooit tevergeefs een beroep op hun gedaan. Kritiek hoeft niet vervelend te zijn als je er open voor staat om ervan te leren en er iets mee doet. Door een goede communicatie, door te doen wat er is afgesproken en te

laten blijken dat er geluisterd is naar de gegeven signalen voorkomen we dat een noot zo kritisch is dat het pijn gaat doen.

- **Als iemand bij je komt en je vraagt waarom hij/zij lid zou moeten worden van de OR. Wat is dan je antwoord**

Doen, omdat jij je wilt inzetten voor je geloof en je kerk. Door je inzet als Oudstenraadslid geef je blijk, niet bang te zijn om te laten zien dat je een kind van God bent en wil werken aan de opbouw van Zijn kerk.

Tot zover de drie vragen aan br. Franklin. We bedanken hem voor zijn openheid en bereidheid om mee te werken en wensen hem veel succes met zijn verdere werk als Vice voorzitter van de OR.

## **HET CLEANTEAM IS OP ZOEK NAAR EXTRA HANDEN!**

Ook het schoonmaken van de Jeruëlkapel is een zaak van alle leden. U zit toch ook graag in een schone ruimte?

Elke laatste zaterdag van de maand worden de kerkzaal en nevenruimtes van de Jeruëlkapel door leden van onze gemeente schoongemaakt.

De schoonmaakploeg is altijd op zoek naar broeders en zusters die willen meehelpen.

Ter informatie. U krijgt vooraf een instructie hoe en wat de bedoeling is. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met niet agressieve en ecologisch verantwoorde middelen en materialen.

De keuken en toiletruimtes worden door de Martha's en Martho schoongemaakt.

Hoe meer mensen zich opgeven hoe minder vaak u aan de beurt bent.

Ook wie maar een keer per jaar kan helpen is van harte welkom.

Opgave van beschikbaarheid kan bij de coördinator zr. Lia Rozenblad-van Ommeren.

## **GEDICHTEN**

Op de volgende pagina vindt u twee gedichten die br. Mark de Vos voor de jarigen in onze gemeente heeft voorgedragen:

## **6/12 Trouw**

Blijf trouw aan jezelf  
met je fouten, je krachten,  
je eenzaamheid soms,  
je emoties, je moed,  
aan dat alles wat alleen maar  
in jou kan groeien  
in wisselend klimaat,  
bij voor- en tegenspoed

Blijf trouw aan je oorsprong,  
verlangen en voelen,  
aan uiten, aan warmte,  
aan stilte en muziek,  
want jij bent een mens  
als geen ander op aarde,  
in jou is de wereld bijzonder uniek.

Blijf trouw aan de ander,  
haar lachen, zijn zingen,  
het vallen en opstaan,  
de inzet, de pijn,  
aan al wat erbij hoort,  
bij iedere ontmoeting,  
wanneer je met een ander  
tezamen zult zijn.

Blijf trouw aan je beloften,  
Ook bij zwakte en aarzelen,  
aan hoop en aan vreugde,  
aan angst, aan kunst,  
want zo blijf je 'mens',  
gewoon en van waarde  
in 'zijn' en 'bestaan'  
verassend uniek

Francien Nijkamp

## **24/1 HEER ONZE HEER**

Heer onze Heer, hoe zijt Gij  
aanwezig  
en hoe onzegbaar ons nabij  
Gij zijt gestadig met ons bezig  
onder Uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U  
aanbidden  
niet hoog en breed van ons  
vandaan.  
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden  
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen  
en niemand heeft U ooit gezien,  
maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draagt, dat Gij ons  
dient.

Gij zijt in alles diep verscholen,  
in al wat leeft en zich ontvouwt,  
maar in de mensen wilt Gij wonen  
met hart en ziel an ons vertrouwd.

Heer onze Heer hoe zijt Gij  
aanwezig  
waar ook ter wereld mensen zijn.  
Blijf zo genadig met ons bezig  
tot wij in U volkomen zijn.

Huub Oosterhuis

## TERUGBLIK OP HET KINDERKERSTFEEST

Op zondag 13 december werd het kinderkerstfeest gevierd in de Jeruëlkapel. In het kerstspel werd het kerstfeestverhaal verteld vanuit het gezichtspunt van Jozoeef. Hij was een kind van één van de drie Wijzen die op weg gingen naar de stal in Bethlehem. Jozoeef mocht niet mee op die reis maar



ging toch op eigen gelegenheid op weg en beleefde onderweg allerlei avonturen en helpt een aantal mensen die hij tegenkomt. Uiteindelijk komt ook hij aan bij de stal waar Jezus is geboren, waar hij zijn vader en de andere wijzen weer terug ziet.



De kinderen van de KIDZ en CIA hebben veel geoefend en het spel mooi uitgevoerd.

Ze werden beloond met een welgemeend applaus van de gemeente.

## **KOMENDE SYNODE IN BAD BOLL**

De eerstvolgende Synode vindt plaats van 21 tot 27 mei in Bad Boll. Voorstellen voor deze Synode kunnen tot uiterlijk 10 april bij het synodekantoor in Bad Boll ingediend worden.

Aandachtspunt bij het indienen van voorstellen vanuit Nederland: Zoals afgesproken binnen de Centrale Raad, worden indieners van voorstellen eraan herinnerd de Centrale Raad te informeren over in te dienen voorstellen.

Voor twee leden van het Provinciaal Bestuur zullen verkiezingen gehouden worden: voor br. Michael Schmorrd en br. Johannes Welschen. Zij bekleden deze functie al zes jaar. Beiden staan open voor herverkiezing. Voorstellen van kandidaten voor deze verkiezing graag indienen bij br. Markus Gill, de voorzitter van de intersynodale voordrachtscommissie ([gill@ebg.nl](mailto:gill@ebg.nl)).

## **AANBOD OPLEIDING EN TOERUSTING 2016**

De broedergemeente in Nederland is in beweging. Wij zoeken de weg die ons naar de toekomst leidt en denken intensief na hoe wij als kerk geestelijk en financieel verder kunnen groeien. Om deze zoektocht te ondersteunen bieden wij enkele trainingsdagen aan. Hieronder alvast een overzicht voor uw agenda. Meer informatie volgt te zijner tijd via het EBG Nieuws en/of rechtstreeks via de Oudstenraden:

### **Zaterdag 19 maart 2016: Een dag rondom ‘het geld’**

Deze dag wordt georganiseerd door de Centrale Raad om samen na te denken hoe wij de Broedergemeente financieel vooruit kunnen helpen. Geldwerving, goed rentmeesterschap en betrokkenheid van leden zijn slechts enkele belangrijke steekwoorden.

### **Zaterdag 30 april 2016: Workshop ‘Bewegend bidden’**

Wist u, dat u ook met uw gehele lichaam kunt bidden? Gebed hoeft niet altijd met woorden te gebeuren. Er kan ook gedanst worden. Br. Ingo Gutsche, predikant van de Broedergemeente in Cottbus zal ons inleiden in de kunst van dansend bidden. U hoeft daarvoor niet bijzonder lenig of geoefend te zijn. Het gaat om eenvoudige pasjes en bewegingen in de kring. Het belooft een mooie aanvulling te worden op onze manieren van bidden.





## BERICHTEN UIT DE OECUMENE

### **VIERING WERELDGEBEDSDAG OP 4 MAART 2016, OM 15.30 UUR IN ZUYLENSTEDE, PERUDREEF 8, 3563 VA UTRECHT**

#### **Samen bidden, wereldwijd: Ontvang Mij als een kind**

Iedere eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, elk jaar opnieuw, al bijna 100 jaar lang. Steeds bereidt een andere groep christenen de viering voor. Dit jaar nodigen vrouwen uit Cuba ons uit. Zij maakten de liturgie met als thema: Ontvang Mij als een kind.



De tekening is gemaakt door Ruth Mariët Castro, die in Jaimanita Trueba woont, een wijk in de hoofdstad Havana.

*„Op de drempel van de kindertijd, openen wij de deur van de jeugd die ons in Jezus tegemoet komt.*

*Als licht dat valt op gebrandschilderde ramen, als het lachen van spelende kinderen, omhels ik - als een kind - de palmen, midden op de dag.*

*Laat ons in het gebed worden als een kind: met handen die wit zijn van het zweet en vuil van het buitenspelen.*

*Dan kunnen wij Jezus ontvangen, met allen die op Hem wachten op de drempel van onze*

*kindertijd.“*

De viering van Wereldgebedsdag 2016 wordt gehouden op **vrijdag 4 maart**.

**In Overvecht bent u om 15.30 uur van harte welkom in Zuylenstede, Perudreef 8, 3563 VA Utrecht.**

De organisatie en uitvoering is in handen van verschillende geloofsgemeenschappen zoals de Vrije Evangelische Gemeente, de Evangelische Broedergemeente, de (PKN-) Wijkgemeente Overvecht, St. Rafaëlkerk en de huisgemeente in Zuylenstede.

*Wat deze dag zo speciaal maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld vieringen zijn waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de datum van de dag ervoor schrijven. Uur na uur breekt voor mensen een nieuwe dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Gelovigen uit 173 landen weten zich verbonden en bemoedigd door gebed. Door de bijeenkomsten op Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.*

## **VEERTIG DAGEN MAILKALENDER 2016**

Sinds enkele jaren verzorgt een werkgroep van de Raad van Kerken Zeist een digitale veertigdagenkalender. Velen hebben de dagelijkse mailberichten inspirerend gevonden. Daarom versturen we deze 40 dagen voor Pasen weer een digitale kalender. We laten ons dit jaar inspireren door het thema: 'Het gelaat van Jezus'.



‘Wie vinden we in de ontmoeting met Jezus?’ Dat is het thema van de overdenkingen voor de veertigdagentijd in 2016. Hoe komt Hij op ons toe, wie zien wij in Hem.

Als vreemdeling, een reiziger die vreemd voor ons is, die ons uitdaagt om te delen van onze rijkdom, maar ook om onszelf door zijn ogen te zien. Als arts, die enkel zijn werk kan uitvoeren wanneer er zieken zijn en die ons de vraag voorhoudt waarvan we dan genezen zouden moeten worden. Als naaste, gewoon, de buurman, die een praatje komt maken over het weer maar ons ook, onuitgesproken, uitdaagt om lief te hebben.

Als herder, die ons de vraag stelt of we wel schapje kunnen zijn, willen zijn.

Als de minste, waar Hij ons voorgaat in nederigheid en de valkuil loert van valse bescheidenheid en minderwaardigheid maar leidt de zoektocht ons langs zelfbewust de minste te willen zijn.

Onze tocht door deze veertigdagen besluiten we met het beeld van Jezus als de gekruisigde: “Wie is van mijn dood de dood? Wie geeft hoop in stervensnood? Wie brengt mij in ’t hemelrijk? Wie maakt mij zijn beeld gelijk? Jezus, de Gekruisigde.” (Johann Christoph Schwedler, liedbundel EBG, 1747)

Wanneer u zich voor deze digitale veertigdagenkalender inschrijft, ontvangt u vanaf aswoensdag, 10 februari, iedere ochtend tot en met paasmorgen, een mail met een korte overdenking voor de dag. Deze overdenkingen worden geschreven door verschillende gelovigen die actief zijn in verschillende kerken. De schrijvers van de overdenkingen komen voornamelijk uit Zeist. Maar de mensen die de mailberichten ontvangen zijn afkomstig uit het hele land. U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar [veertigdagenzeist@gmail.com](mailto:veertigdagenzeist@gmail.com). Uw mailadres zal enkel voor deze veertigdagenkalender worden gebruikt.

We hopen dat u door de veertigdagenkalender geïnspireerd wordt op de weg naar Pasen.

Redactie: Jeannette van Anandel, Henk Bloem en Mark de Vos



*222 jaar zending*

## **Een nieuw ZZg-initiatief: kopijservice voor kerken**

In veel EBG-gemeenten wordt regelmatig gecollecteerd voor ZZg-projecten. Mooi, want het draagt regelrecht bij aan (bijvoorbeeld) het ondersteunen van weduwen en wezen in overzeese Broedergemeenten, aan kerkopbouw in diverse landen, aan onder-wijs en opleiding voor kansarme jongeren. En elke euro telt mee.

Maar wist u dat het aantal euro's in de collectezak waarschijnlijk zal toenemen als u iets vertelt over het project, of foto's of een filmpje laat zien? Dan komt het ineens veel dichterbij en kunnen mensen ineens geraakt zijn door wat ze zien en horen.

Het ZZg is een kopijservice voor kerken begonnen. Wie zich als kerk/individu aanmeldt krijgt elk kwartaal in zijn/haar mail-box een berichtje over een concreet ZZg-project met daarbij beeldmateriaal (een kort filmpje of fotopowerpoint), een tekst voor het kerkblad of een collecte, en achtergrondinformatie. Het is een vrijblijvende service; u bent nergens toe verplicht en besluit zelf met uw diaconie/kerk of en hoe u er in de gemeente gebruik van wilt maken.

Aanmelden kan via : [www.zzg.nl/kopijservice](http://www.zzg.nl/kopijservice).

### **Inleveren kopij voor de volgende maandbrief tot 15 maart a.s.**

Via het email adres [maandbrief@ebgu.nl](mailto:maandbrief@ebgu.nl) of bij de predikant of leden van de redactiecommissie.

| <b>EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT</b> |  |
|---|--|
| Kerkdiensten                                | JERUËLKAPEL, Ivoordreef 2 te Utrecht-Overvecht<br>te bereiken met o.a. bus 9 vanaf het CS Utrecht centrumzijde<br>telefoon Jeruëlkapel (030) 2613473   |
| Predikant                                   | Ds. M. de Vos, Sjanghaidreef 17, 3564 JN Utrecht<br>Tel. 06-39565643 email: <a href="mailto:markdevos@ebg.nl">markdevos@ebg.nl</a><br>Iedere maandag tussen 16.00 en 17.00 uur telefonisch spreekuur |
| Voorzitter OR                               | Zr. N. Cambridge, p.a. Ivoordreef 2, 3564 AK Utrecht<br>Email: <a href="mailto:nellique54@gmail.com">nellique54@gmail.com</a>  |
| Penningmeester                              | Br. H. Harar, Hoefbladhof 26, 3991 GH Houten<br>tel. (030) 273 45 64, e-mail <a href="mailto:penningmeester@ebgu.nl">penningmeester@ebgu.nl</a>  |
| ING bank-Nr.                                | NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht   |
| Kopij maandbrief                            | graag naar <a href="mailto:maandbrief@ebgu.nl">maandbrief@ebgu.nl</a> tot uiterlijk 15 maart a.s.  |

### **GROEPEN**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Oudstenraad         | laatste zaterdagmorgen van de maand, Jeruëlkapel.            |
| Gebedsgroep         | om de twee weken op donderdagmorgen, 10.00 uur, Jeruëlkapel. |
| Bijbelgespreksgroep | derde donderdag van de maand, 19.30 uur, Jeruëlkapel.        |
| Vrouwengroep Tirsa  | eerste donderdag van de maand, 20.00 uur, Jeruëlkapel.       |
| Mannengroep Gideon  | eerste donderdag van de maand, 20.00 uur Jeruëlkapel.        |
| Koorrepetitie       | elke maandag, 19.30 uur, Jeruëlkapel.                        |
| Club Moria (55+)    | elke dinsdag, 14.00 uur, Oase, Cartesiusweg 11.              |

**VOOR MEER INFORMATIE** [www.ebgu.nl](http://www.ebgu.nl)