



**EVANGELISCHE  
BROEDERGEMEENTE UTRECHT  
MAANDBRIEF**

**Oktober-November December 2018/ NR.5-6**

**Van**



**Tot Kerst**



# OVERDENKING

## 1 Korintiërs 13

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.

5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekt het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.

7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.

10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog

beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de Liefde!

## KERKDIENTEN TE UTRECHT

Aanvang zondag 12.00 uur in de Jeruelkapel,  
tenzij anders vermeld!

<b>7 oktober</b>	<b>OOGSTFEESTDIENST</b> Voorganger: Br. J. Welschen
<b>14 oktober</b>	<b>PREEKDIENST &amp; HEILIG AVONDMAAL</b> Voorganger: Br. Th. Clemens
<b>21 oktober</b>	<b>PREEKDIENST</b> Voorganger: Br. F. Oliveira
<b>28 oktober</b>	<b>PREEKDIENST</b> Voorganger: Zr. R. Harry
<b>4 november</b>	<b>PREEKDIENST (m.m.v. Bijbelgespreksgroep)</b> Voorganger: Br. Th. Clemens
<b>11 november</b>	<b>SINGI KERKI (daarna gemeentevergadering)</b> Voorgangers: zr. I. Laatst & br. K. Vrede
<b>18 november</b>	<b>PREEKDIENST (Jubileumviering Kerkkoor)</b> Voorganger: Br. Th. Clemens
<b>25 november</b>	<b>PREEKDIENST (viering BRASA DEI)</b> Voorganger: br. S. Richter
<b>2 december</b> <i>Eerste advent</i>	<b>PREEK &amp; HOSIANNADIENST</b> Voorganger: Br. Th. Clemens
<b>9 december</b> <i>Tweede advent</i>	<b>PREEK &amp; HEILIG AVONDMAAL</b> Voorganger: Br. Th. Clemens
<b>16 december</b> <i>Derde advent</i>	<b>KERSTVIERING JONGEREN</b> Voorgangers: Leiding KIDZ en CIA
<b>23 december</b> <i>Vierde advent</i>	<b>PREEKDIENST</b> Voorganger: Br. Th. Clemens
<b>24 december</b> 19.00 uur!!!	<b>Kresneti viering</b> Kerstcommissie
<b>25 december</b> dinsdag	<b>KERSTDIENST</b> Voorganger: Br. Th. Clemens
<b>30 december</b>	<b>PREEKDIENST</b> Voorganger: zr. Vallery Linger
<b>31 december</b> 12.00 uur!!!	<b>Owru yari</b> De Oudstenraad
<b>6 januari</b>	<b>NIEUWJAARSDIENST</b> Voorganger: Br. J. Welschen

## **Wie is de vervangend Dominee?**

Niet lang hoefde ik te aarzelen, toen Broeder Welschen tijdens de Synode in Herrnhut vroeg, of ik mij kon voorstellen, de gemeente Utrecht na het plotselinge en onverwachte overlijden van Ds. Mark de Vos voor een bepaalde overgangstijd als voorganger te helpen. Begin december vorig jaar ben ik na tien jaar dienst in de Broedergemeente Bad Boll met pensioen gegaan. We zijn naar Berlijn verhuisd en hebben daarnaast een woning in Herrnhut. We hebben toen het Provinciaal Bestuur gezegd, dat we, indien nodig, klaar staan om ergens in te vallen. Mijn vrouw Almut en ik zijn in Herrnhut geboren en daar naar school gegaan. Na mijn vicariaat heb ik 12 jaar in de Broedergemeente Gnadau - Duitsland gewerkt.

Met Suriname en Surinaamse gemeenten hebben we altijd contact gehad. Onze voorouders hebben ons de liefde voor de mensen in Suriname al in onze vroege kindheid nader gebracht. Mijn overgrootvader Hermann Clemens was in de 19<sup>e</sup> eeuw praeses in Suriname en is in Salem - Coronie overleden en begraven. Mijn schoonmoeder, Irmtraud Erdmann, is in Suriname geboren en haar moeder is op de begraafplaats van de zendelingen naast het jeugdcentrum in Paramaribo begraven. Wij, mijn vrouw en mijn zoon, toen 7 jaar oud, waren van 1990-1995 in Suriname. Ik heb op het Theologisch Seminarie les gegeven en als voorganger in de Immanuelgemeente op Zorg en Hoop gewerkt. We zijn erg dankbaar voor deze tijd. We werden daarna in de Broedergemeente Berlin-Neukölln beroepen. In 1996 werd ik door de Synode tot bisschop gekozen en in Berlijn ingezegend. Als bisschop ben ik op bezoek in verschillende provincies van de Broeder-Uniteit geweest zoals bijvoorbeeld in Tanzania en in Ladakh (Noord-India). In 2008 werd ik als voorganger in de gemeente Bad Boll beroepen. Mijn vrouw Almut heeft al de jaren als logopediste gewerkt. In de laatste tien jaren was ze docent aan een school voor logopedisten in Ulm.

We willen tot eind van het jaar graag de gemeente Utrecht bijstaan, om te helpen het verdriet over de verlies van de geliefde Dominee Mark te

dragen. Wij mogen van het appartement van de gemeente Zeist naast de kerk tijdelijk gebruik maken.

We hopen, dat in het begin van het nieuwe jaar bekend gemaakt kan worden, wie de volgende Dominee zal zijn. We zijn erg dankbaar, dat wij door de gemeente Utrecht zo vriendelijk en warm werden ontvangen en wensen alle Zusters en Broeders een gezegende tijd.

Familie Clemens

## **FINANCIËN (alle bedragen zijn in Euro's**

### **Offeranden:**

Datum	EBGU	2e offerande	Doel tweede offerande	Onderhouds-fonds	Koffie	Totaal
18-03	99,20	99,00	Raad van Kerken	66,07	8,85	273,12
25-03	108,10	88,52	Centrale Raad	75,57	6,70	278,89
01-04	225,05	246,77	Voedselhulp Jamaica	94,83	12,00	578,65
08-04	93,80	72,30	Diasporawerk Nederland	59,25	5,70	231,05
15-04	66,25	95,20	Scholen EBGN	43,50	8,80	213,75
22-04	97,67	91,10	Diaconie Utrecht	50,00	5,00	243,77
29-04	70,20	90,15	Kerkelijk profiel school in Tossens	35,74	3,80	199,89
06-05	129,50	88,20	IKV Pax-Christi	35,70	0,00	253,40
13-05	125,39	98,16	Graat von Zinzendorf Stichting	69,80	6,65	300,00
03-06	70,85	50,75	Evangelie op wielen (Congo)	30,70	0,00	152,30
10-06	224,16	170,11	Samen Kerken in Nederland	120,30	4,25	518,82
17-06	76,35	74,96	Jeugdwerk Nederland	57,65	7,30	216,26
24-06	148,71	89,08	Jeugdwerk Utrecht	65,30	4,40	307,49
01-07	101,11	193,95	Verzorgingshuizen in Suriname	98,25	3,40	396,71
08-07	73,95	73,67	Jeugdwerk Utrecht	36,45	9,20	193,27
15-07	90,11	76,55	Diaconie Utrecht	52,45	12,30	231,41
22-07	66,50	105,60	Houd weeskinderen op school	42,60	0,00	214,70
29-07	49,15	99,15	Voedselhulp voor de armen	14,35	3,00	165,65
05-08	96,92	123,76	Voorscholen in Marowijne	59,47	5,75	285,90
12-08	127,70	101,85	Diaconie Utrecht	121,48	4,40	355,43
19-08	103,50	78,36	Jeugdwerk Nederland	46,04	12,20	240,10
26-08	134,00	74,45	C I A Utrecht	55,46	2,00	265,91
02-09	116,00	90,30	Raad van Kerken	62,85	7,10	276,25

09-09	90,77	80,02	Centrale Vrouwenraad	62,25	22,00	255,04
16-09	72,22	84,30	Centrale Raad EBGN	54,85	9,50	220,87
23-09	70,57	65,60	Scholen van de EBG in Nederland	53,35	7,90	197,42

## Onderhoud kerkgebouw

Opbrengst keuken 2e kwartaal.	434,00
Verjaardag zr.P.Terborg	72,50
Verloting bami maaltijd	65,50
Verloting kaart concert	21,00
Verloting maisenaokoekjes	66,00
Verloting pindakoekjes	34,00

Zegens	
Verjaardag zegen zr. Jane Peiter	116,32
Verjaardag zegen zr. Elfriede Felter	55,85
Verjaardag zegen zr.Oosthuizen	109,18

## **Berichten uit de Oudstenraad**

### De Heer voorziet

'De Heer voorziet', dat kunnen wij op de gevel van onze kapel beitelen.  
Dat kunnen wij elkaar steeds voorhouden. HIJ zorgt en troost!

Het past ons om een ieder, maar dan ook een ieder, heel heel hartelijk te danken voor alles wat gedaan is sinds de 26<sup>e</sup> mei jl. Een ieder! Een ieder die een helpende hand heeft uitgestoken, een ieder die een woord van medeleven heeft gesproken of geschreven. Een ieder die bereid was, bereid is voor te gaan in de dienst!

Het heeft geholpen het permanente vloeien van de tranen te doen stoppen. Het heeft geholpen om vol goede moed verder en door te gaan aan de Hand en onder de Hoede van onze Heer!

Inmiddels heeft het Provinciaal bestuur broeder bisschop Theo Clemens bereid gevonden om tijdelijk tot 1 januari a.s. de dienst bij ons te vervullen. Heel fijn is dat en het stemt ons dankbaar. De broeder is al met pensioen vandaar dat hij deze dienst kan vervullen. In deze maandbrief leest u zijn motivatie en cv.

### **Pastoraat**

Wij doen een dringend beroep op alle gemeenteleden om aan de leden van de Oudstenraad door te geven als er een lid of vriend van onze gemeente ziek is of behoefte heeft aan een pastoraal gesprek. Wij kunnen dan aandacht aan het betreffend lid of de vriend besteden.

### **AVG.**

U hebt er vast van gehoord of ermee te maken gehad. De AVG; handelend over de privacy wetgeving. Ook wij ontkomen daar niet aan. Het PB zal het beleid in samenspraak met de Centrale Raad vaststellen en de gemeenten kunnen hun beleid daarop afstemmen. De Oudstenraad heeft besloten dat een werkgroep bestaande uit de broeders Engbert van Faassen, Hugo Harar en Franklin van Ommeren na ontvangst van het PB plan aan de slag gaat om een voorstel te formuleren dat kan worden vastgesteld door de Oudstenraad nadat de leden van de functionele groepen zijn geraadpleegd.

### **Herinrichting Ivoordreef**

Tijdens de gemeentevergadering van 8 april jl. hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van de herinrichting van het gebied rond onze kapel. Tijdens deze vergadering heeft u aangegeven dat u geen bezwaren ziet tegen de verplaatsing van de kapel in het vierkant van het plangebied op voorwaarde dat het een zelfstandig gebouw wordt met minimaal drie eigen buiten muren én een eigen dak.

Dus geen woonlagen er boven. Deze wensen hebben wij overgebracht aan de ontwikkelaar van het gebied. Ook hebben wij hen laten weten dat voor de verplaatsing, de bouw van een nieuwe kapel, wij geen eigen geld meenemen. Onze financiële inzet in deze is de huidige Jeruëlkapel en de grond waarop de kapel staat. De eerste reactie van de ontwikkelaar is afwijzend. Op onze uitnodiging om e.e.a. in een mondeling overleg te verkennen is nog niet ingegaan. Wij hebben besloten hen tot december a.s. daarvoor de tijd te geven. Waarom tot december? Omdat wij dan zelf ook de juridische mogelijkheden hebben onderzocht die de geplande wijziging van het bestemmingsplan biedt.

### **Jubileum EBGU**

**Herhaalde oproep:** Onze gemeente bestaat binnenkort 50 jaar! In 2020 willen we dat jubileum uitgebreid met u samen vieren. Het lijkt nog ver weg (maar is in feite over minder dan 2 jaar) maar toch willen we u alvast vragen hierover mee te denken: wat is een goede en geschikte manier om dit jubileum te vieren? Wilt u deelnemen in een van de commissies die de activiteiten zullen organiseren? Maar twee leden hebben zich tot nu toe aangemeld en dat is te weinig om de jubileumherdenking vorm te geven en uit te voeren.

De Oudstenraad zou heel graag een ieder persoonlijk willen vragen om zich op te geven. U begrijpt, hopen wij, dat dit vanwege de beschikbare tijd haast niet mogelijk is. Daarom nog een keer deze oproep.

Nog eens de volgende vragen gesteld: Hebt u oud materiaal? – We denken in het bijzonder aan foto's. Zo zijn we op zoek naar mooie en geschikte foto's van de predikanten die in die vijftig jaren in onze gemeente hebben gediend. Meldt u zich bij de Oudstenraad, en laten we er samen een onvergetelijk jaar van maken, op naar 2020!

### **Gemeentevergadering 11 november a.s.**

Op 11 november a.s. na de Singikerki vergaderen wij als gemeente. Het is goed dat wij samen als gemeenteleden vooruit te kijken en een heel klein beetje terug kijken vanaf de laatst gehouden gemeente



vergadering in april jl. Komt u ook alstublieft. Er worden u belangrijke ideeën met u gedeeld en voorstellen voorgelegd.

Wij hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden de vergadering zullen bijwonen omdat de instandhouding van onze gemeente ons allen raakt en aangaat.

### **Gezocht zondagschoolleiding**

Herhaalde oproep!

Wij hebben toegewijde lieve leidsters voor onze zondagschool. De Kidz. Maar wij hebben het er al eerder over gehad; graag meer juffen en meesters voor de zondagschool. Of anders gezegd meer leidinggevenden voor de Kidz. Daarom vragen wij u allen dringend om mee te helpen zoeken naar zusters én broeders die deze taak op zich willen nemen. Als er meer juffen en meesters zijn kan er een rooster worden gemaakt. Afhankelijk van het aantal kan dan worden gepland om de hoeveel weken er op de zondag leiding moet worden gegeven aan de zondagschool. De huidige leiding heeft onderstaande profielschets opgesteld en de taken op een rijtje gezet.

- Affiniteit met kinderen.
  - Bijbelkennis /bereid zich te verdiepen in de bijbel om het over te kunnen dragen aan kinderen.
  - Zich kunnen vinden in de geloofsuiting van de EBG en daaraan gekoppeld de visie van de KIDZ.
  - Goede contactuele eigenschappen.
  - Flexibiliteit.
  - Bereid te werken aan teambuilding tijdens cursussen en/of landelijke bijeenkomsten van de EBGN.
  - Bijwonen van vergaderingen en andere activiteiten zoals het jaarlijkse uitje van de Kidz, de knutseldag voorafgaand aan de gezinsdienst en het Kinderkerstfeest. Deze knutseldag wordt op de zaterdag gehouden.
  - Nauw samenwerken met de leiding van Christians in action (CIA).
- Helpt u mee in onze zoektocht naar juffen en meesters in de zondagschool?

### **Vertegenwoordiging in de Centrale Raad**

Iedere EBG gemeente is verplicht een afvaardiging te zenden naar de Centrale Raad van de EBGN. Een synodelid en een lid van de Oudstenraad. Br. Franklin van Ommeren is het komend seizoen de vaste vertegenwoordiger van onze gemeente. De eerste vervanger is zr. Prosetiko en de tweede vervanger is zr. Terborg.

### **Conciliair proces 2019**

Op zaterdag 3 november a.s. vindt de Nederlandse bijeenkomst van het Conciliair proces plaats in het Koetshuis ( te Zeist). Normaal wordt deze bijeenkomst gehouden voor en met een alle gemeenten van de hele provincie één maal per jaar in een weekend. Dat is een synode besluit. Daarmee volgt de synode ook de oproep van de wereldraad van kerken. Deze oproep is ruim drie decennia geleden gedaan. Kent u het programma thema nog? *Gerechtigheid, vrede én heil van de schepping*. Christenen over de hele wereld houden zich met vraagstukken bezig over (onderdelen) van dit thema. Dit jaar komen de Nederlandse én de Duitse gemeenten apart bij elkaar op verzoek van de Nederlandse afgevaardigden. Het thema is dit jaar *'fair trade'* Zr. Christine Polanen is één van de Nederlandse coördinatoren. Maar de EBGU moet zelf twee vertegenwoordigers afvaardigen naar de bijeenkomst. Wie wil onze gemeente vertegenwoordigen op 3 november a.s.? U kunt zich melden bij één van de Oudstenraadsleden. Verder in deze maandbrief de definitieve oproep.

### **Van het onderhoud en gebruik Jeruelkapel**

Hopelijk is het u opgevallen dat de lichtkoepels in de kapel zijn schoongemaakt en dat er groot onderhoud heeft plaatsgevonden. Ze zitten weer stevig vast zodat het regenwater niet meer kan doorlekken. Ook de dakgoten en regenwater afvoerpijpen langs de gevel zijn schoongemaakt en doorgestoken.

Jammer is het dat tot twee keer toe, kort na elkaar, getracht is in te breken in de kapel. Hoewel de dieven niets hebben buitgemaakt hebben

ze wel schade aangericht. Heel vervelend! Binnenkort zal de alarm en camera beveiligingsinstallatie worden aangebracht in en rondom de kapel.

Er is een huurder, Gods Bazuin, vertrokken én er is een nieuwe huurder, het koor Monteverdi. De gemeente Gods Bazuin kwam bijeen op de zondagavond en het koor oefent op de donderdag avond.

### **Beamerteam**

Broeder Engbert van Faassen is bereid een team op te zetten die de geluidsinstallatie en beamer verzorgt. Wie meldt zich aan?

### **Terugblik**

*Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer.  
Als de zon opkomt elke morgen weer.  
Daarom vraag ik U, Heer van zee en lucht,  
Neem ook mijn leven in Uw hand,  
Regeer in mij met al Uw kracht,  
In mijn mooiste dromen,  
In mijn zwartste nacht.  
Er is één ding dat ik U vraag  
O Heer, regeer in mij vandaag  
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk;  
Als een spiegel zijn van wie U in mij bent.*

Hoe vaak heb ik de afgelopen weken vanaf de vroege ochtend van 27 mei jl. deze bede wel niet opgezegd, gevolgd door het zingen of neuriën van 'So langa 'm Yesus de, EN krakti lont' mi te. Fred' nanga sorgu opo gwe, no frede tek' den pe!' Als een soort mantra.

De zondagochtend 27 mei waren het de broeders Markus Gill en Ganzevoort die de gemeente het nieuws van het overlijden van onze geliefde broeder Mark moesten brengen én voor de eerste pastorale opvang moesten zorgen. Wat volgde was een achtbaan van emoties en waardig handelen tot de volgende zondag 3 juni door onze gemeente.

Waardig is afscheid genomen van onze dierbare broeder en op de manier waarop hij dat wenste hebben wij hem naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Net zo waardig en met vertrouwen hebben we de leiding van de gemeente in Gods handen gelegd en zijn verder gegaan. De Kerk en het Woord moeten immers steeds en blijvend worden verteld. HIJ ONZE HEER was en is en zal er altijd zijn.

Daarom stond op zondag 3 juni jl. zr. Vallery Linger, de stagiair van br. Mark, volgens planning op de kansel. Ze preekte aan de hand van Psalm 33 vers 4: “Oprecht is het woord van de Heer, alles wat Hij doet is betrouwbaar.” Ze vroeg ons of wij ons bewust zijn van de liefde van God. Net zoals wij ons bewust zijn van de zwaartekracht? Want stel je voor als de zwaartekracht weg valt dan gaat alles zweven. Maar gelukkig komt het niet zo ver. En dat geldt ook voor de liefde van de Heer. wat de liefde van God was en is er altijd, overal, en het blijft. ZIJN liefde is er voor iedereen. En toch hebben we jarenlang ons best gedaan om een maatschappij op te bouwen waar er steeds minder plaats voor God is. Minder plaats in school, in onze gezinnen en soms ook in onze kerken. En omdat onze Heer zich niet opdringt is het kwaad die die plek op eist. Van het kwaad dat ons overkomt mogen wij God niet de schuld geven. Want wij zijn zelf verantwoordelijk daarvoor. Wij moeten daarbij niet naar anderen kijken maar naar de taak die wij hebben in onze eigen omgeving. Deze taak is het laten stromen van Gods liefde. We zingen erover en wij zeggen het te belijden. Laat ons daarom op weg gaan en Gods liefde meer maken, ook al hebben we verdriet. Met ingehouden snik antwoordde de gemeente het Amen.

Na de preek vierden wij samen heel ingetogen het Heilig Avondmaal. Zr. Rhoinde Mijns-Doth deelde het brood en de wijn.

Maurice Enrique van Faassen, Jaimy Quintin Jonas,  
Jeremy Neville Jonas, Jimmy Ronald Oosthuizen,  
Shaina Aaliyah Oosthuizen, Jacintha Lycinda Sylvester en  
Lloyd Jäir Xaviël Redout beleden op zondag 10 juni jl. hun geloof en bevestigden hun doop. Daarmee werden ze door br. Johannes Welschen bevestigd tot lid van de wereldwijde Broeder Uniteit.

In de preek met als thema: Jezus zegt: *‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. (Mat. 11:28)* vertelde br. Welschen dat deze dag anders had moeten zijn, het had een feest moeten zijn van deze jongeren en br. Mark die hen heeft begeleid tot deze dag. Maar het is anders en ja, het voelt niet eerlijk. De broeder gaf aan dat hij nu in de plaats van br. Mark staat en dat is verdrietig maar ... hij voelde zich ook vereerd. Hij gaf onze catechisanten mee dat dat ze als mens gestalte zullen geven aan hun geloofsleven. En het is een feest dat je je belijdenis zal afleggen ook al ligt er een schaduw van verdriet onder. Bedenk goed dat Jezus altijd de mensen uitnodigt voor het feest. De mensen die Jezus in Zijn tijd op aarde uitnodigde hadden het niet makkelijk. Zieke mensen, mensen die verstoten waren door een ieder, onder andere prostituees en mensen (net als wij) in rouw gedompeld. Maar Jezus nodigt ze uit voor het feest van het leven, het feest van de liefde. Dat is wat Jezus doet; ons uitnodigen om het feest van de liefde te ontdekken in ons leven. Wij kunnen vertrouwen hebben. laat je leven een feest zijn, laat liefde en trouw toe. leg daarom je vragen aan Jezus voeten, daar vind je rust.

Amen zei de gemeente hoopvol.

*Ik wandel in het licht met Jezus,  
Het donker dal ligt achter mij,  
En 'k weet mij in zijn trouw geborgen,  
Welk een liefdevolle Vriend is Hij.  
Ik wandel in het licht met Jezus  
en 'k luister naar Zijn dierb're stem,  
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden,  
sinds ik wandel in het licht met Hem.*

Singi Kerki op 17 juni werd sfeervol geleid door zr. Ilse Laatst en br. Kensly Vrede. Als gemeente hebben we uit volle borst gezongen om het verdriet voor even weg te zingen.

Br. Harley Mijns, ‘wi pransun’, zoals een zuster zei ging voor in de dienst voor jong en oud op zondag 24 juni. Het was drukker dan verwacht ook omdat wij gasten uit Arnhem mochten ontvangen. Br. Mijns preekte over de vijf talen van de liefde rond het thema naastenliefde. Het

was een fijne dienst die echt voor alle leeftijden toegankelijk was. Onze jeugd hing net als de ouderen aan zijn lippen.

In de Emancipatieviering op 1 juli ging br. Franklin Olivieira voor. De preektekst was gehaald uit Genesis 12 verzen 1 t/m 4 waarin de opdracht van God aan Abraham is beschreven; Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardboden gezegend worden.

De broeder preekte er zo over. Door zijn geloof ging Abraham gehoorzaam op weg, in het vertrouwen dat de Heer hem zou zegenen. Deze belofte geldt vandaag ook nog. Maar hoe moeten we deze belofte plaatsen in het licht van wat de slaafgemaakte mensen in Suriname is overkomen; namelijk het ontnemen van hun vrijheid. Deze mensen schikten in hun lot, niet omdat ze het fijn vonden. Deze tot slaaf gemaakten die met het geloof in aanraking kwamen, hadden de overtuiging dat het leven hierna anders zou zijn. Maar niet allen dachten er zo over. Er is een gedicht dat wellicht bekend is. het is een gebed van een neger die bidt blank te mogen zijn als hij in de hemel komt.

*Als ik in Uw glorie kom, Heer Jezus, geeft het niet  
Of U mij een kruk geeft of een gouden stoel,  
Of U mij een broek geeft of een lang gewaad,  
Heer God, als U mijn ziel maar redden wilt.*

*Maar Here Jezus, voor 't geval ...  
Ja, voor 't geval dat ze daar ...  
Heer God Almachtig – om secuur te zijn:  
geef mij dan zacht sluik haar  
En een mager wit gezicht.*

*Twee keer de hel is wel een beetje veel,  
dat zou je zelfs geen hond aan kunnen doen ...  
Dus, als ik in Uw glorie kom, Heer Jezus,  
enkel om secuur te zijn: geef mij dan zacht sluik haar  
en een mager wit gezicht.*

Die wens om wit te zijn maakt je niet vrij. Jezus heeft immers gezegd; wanneer de Zoon u vrij zal maken zult u waarlijk vrij zijn. Er is geen vrijheid omdat de waarheid niet wordt aanvaard, omdat de zonde nog steeds een plek krijgt. De wereld is nog steeds gebonden in de macht van haat en angst. Nog steeds zijn er structuren die nieuwe Nederlanders in een tweederangs positie manoeuvreren. Vanwaar de angst om een ieder gelijke kansen te geven? En toch moet u weten dat bevrijding met vergeving begint. Het vergeven van mensen die je onheus hebben behandeld. Het is ook belangrijk dat je de lasten, hebi's, van het verleden loslaat. Laat ze los en blijf niet in de slachtoffer rol zitten. Zeg tegen jezelf; ik kijk niet meer wat mij in het verleden is overkomen of wat ik beter had moeten doen. Ik ga verder en probeer een beter mens te worden die de zegen verdient die Abraham is toegezegd en vandaag nog geldt. Grijp de kansen die het systeem biedt! De Here Jezus geeft ons de vrijheid kinderen van God te zijn. Laat ons met een half oog naar het verleden kijken en er van leren en met anderhalf oog de toekomst van onze kinderen veilig stellen. Wij reichten onze ruggen en schouders en zijn trots op onze afkomst.

So, opo kondreman un opo!

In het Amen van de gemeente klonk een baya.

Zr. Tia Braam vertelde in haar preek op zondag 8 juli een soort van sterk verhaal, een tegenstelling over het licht en donker, zoals in Lucas wordt verhaald. Barnabas leefde in het licht, maar Lucas laat ook de schaduwzijde zien. Ananias hield een deel van de opbrengst achter terwijl hij deed alsof hij alles gaf. Hij loog dus, ze gaven niet wat ze zeiden. In hem woede de strijd tussen goed en kwaad. De jonge mensen in deze eerste gemeente worden met harde hand geconfronteerd met deze gang van zaken. En God wil juist dat ouderen de jongeren het goede voorbeeld geven. God wil een gemeente die er helemaal voor gaat. HIJ wil dat we onbezorgd. Je mag daarbij het geloof van een tuinder hebben. wij als gemeente mogen Gods liefde zaaien, Gods liefde door vertellen en voorleven. God zelf zal kleine zaadjes zaaien. Zo zullen ook wij naar elkaar omzien. Klein en waarachtig. We worden daarbij uitgenodigd onze gaven te delen met anderen. Als we zaaien wordt een klein twijgje een boom. Laten we dan ook samen gemeente zijn aan de lichtkant van het leven.

Met een licht gemoed zei de gemeente toen Amen.

Een gebedsdienst, op zondag 15 juli, geleid door br. Hessen was een bijzondere gewijde dienst. Ingetogen en stilmakend. Een dienst die goed was voor de ziel waarin gebeden door een zestal gemeenteleden werd uitgesproken en er mooie liederen werden gezongen.

Het was een goed samenzijn.

*Dierb're Heiland, mijn Verlosser. 'k Ben de Uwe, Godd'lijk Lam!*

*In Uw bloed ben ik gereinigd, lof en ere zij het Lam.*

*Lof en ere, halleluja! Lof en ere zij het Lam!*

*In Uw bloed ben ik gereinigd;*

*lof en ere zij het Lam!*

Lang heb ik gezocht naar vrede, met een bang bekleemd gemoed;  
nu heb ik de rust gevonden, slechts vertrouwend op Zijn bloed.

Op zondag 22 juli ging br. Lindner voor in de dienst. En hij preekte zo; Vroeger was alles beter. Het klimaat, de politici, benzine die nog geen gulden kostte. De jeugd doet en zegt nu dingen die wij noooit zouden zeggen en doen.

Ja, toen. Toen alles beter was. Yesterday all my troubles where so far away. Maar blijkbaar is he verleden niet zo goed als wij dachten. Er zijn nl. dingen die wij niet over willen doen. Wij stoppen veel weg, want dan zijn ze er gewoon niet. Maar je moet wel opruimen om verder te gaan en daar herinnert Paulus aan. Het licht brengt gerechtigheid. Paulus zegt; breng licht in de donkerheid van het leven ook al is dat ongemakkelijk. Jezus brengt licht in de duisternis want licht moet schijnen op het leven. Ontwaak uit je slaap. Als Gods liefde schijnt over ons, kom dan uit de duisternis. Als Gods licht schijnt over de donkerheid van ons leven en de wereld, help ons met opruimen. Gods liefde en licht laat ons stralen. En het laat ons zien hoe God het bedoeld heeft met ons én de wereld. Als wij werkelijk Christenen zijn geeft God ons het licht om te schijnen en te stralen.

Stralend klonk het Amen van de gemeente.



Een themadienst over naastenliefde stond op zondag 29 juli op het programma. In de dienst ging voor zr. Patricia Terborg. In de preek werd ingegaan op de tekst uit Mattheus 25 verzen 34 t/m 36.

Br. Theo Clemens stond op zondag 5 augustus op de kansel. In de periode tot 1 januari 2019 zal hij dat vaak doen omdat hij tijdelijk onze predikant is en de pastorale zorg op zich heeft genomen. De dienst was drukker bezocht dan verwacht ook al was het vakantietijd.

Br. Welschen heeft hem tot genoegen en waardering van de gemeente leden zelf geïntroduceerd. In zijn overdenking, preek, vertelde de broeder dat er een paar weken geleden een gebedsdienst is gehouden in de geest van de dagtekst. Onze kapel is een huis van gebed. Een gebed van de gemeente heeft kracht. Het gebed betekent dat wij naar Zijn stem moeten luisteren en niet alleen zorgen moeten brengen. Jezus ging immers naar de tempel om te luisteren naar Gods woord. En Jezus nodigde de discipelen uit om samen te bidden in de tempel. Elke dag! En wij, wij komen maar één keer per week samen. Wij vertrouwen en luisteren en vertalen Gods woord. Bidden doe je alleen of samen.

Ook in toeristische landen komen mensen samen in grote kerken. Troost zoeken ze samen in de kerken als er problemen zich hebben voorgedaan. Wat hun geloof ook is, mensen komen samen om te bidden en te zingen. De zendelingen in 1732 wisten dat er elk moment gedurende de 24 uren van de dag gebeden werd. Ook in onze tijd wordt er gedurende 24 uur per dag gebeden door leden van de Broeder Uniteit. Wat een genade!

Laten wij daarom steeds bidden; God wees mij genadig. Dank U dat er mensen zijn die naar mij geluisterd hebben.

Een zingende gemeente is een biddende gemeente, belangrijk is dat wij bidden, niet hoe wij bidden. Het gebed heeft de kracht de wereld te veranderen. Ook voor de politici moeten wij bidden dat ze de goede beslissingen nemen om mensen in nood te helpen.

Laten wij mensen allen uitnodigen in ons huis van gebed en laten wij vertrouwen dat God een antwoord heeft op ons gebed.

Tevreden zei de gemeente Amen.

In de Augustusmaand werd ook het Heilig Avondmaal gevierd op 12 augustus. Broeder Hessen ging voor in de dienst. Hij hield ons voor dat

wij door de genade en het geloof zijn behouden. Het is een gave van God. In dat geloof mogen wij het Avondmaal vieren. Bijzondere was het dat het brood en de wijn tijdens het Avondmaal door twee bisschoppen werd gedeeld.

Het liefdemaal op zondag 19 augustus was een geanimeerde dienst waarin br. Theo Clemens voorging.

En op zondag 26 augustus wenste br. Hardley Mijns onze scholieren moed, kracht en wijsheid toe in zijn overdenking bij de aanvang van het nieuwe schooljaar.

Zo kwamen wij deze drie maanden, juni – augustus, door in onze gemeente. Met goede moed. Elkaar steunend. En dankbaar voor Gods genade.

## **Terugblik maart t/m mei.**

Hierna volgt de terugblik over de maanden maart t/m mei. Deze was gereed en de inhoud besproken met br. Mark voor opname in de maandbrief van juni – juli.

*Wan dei wi lobbi Masra  
Rei na Yerusalem  
Pikin de feti haswa  
Den opo tu den sten  
Den singi Hosianna  
Wi Yesus lobi so  
Den waka singi tranga  
Den singi sondro bro;  
Hosanna, Hosanna, Hosanna,  
Hosanna,  
Hosanna, Yu Koning de kon.*

*Alwasi te na tapu.  
Na Gado se den de  
A membre tu grontapu  
En den pikin dape  
We kon dan na EN fesi  
En singi gi En krin  
Hosanna esi esi  
Gi En da fri Pikin.  
Hosanna, Hosanna, Hosanna,  
Hosanna,  
Hosanna, Yu Koning de kon.*

Ach wat lijkt het alweer lang geleden, de Palmzondag op 25 maart jl., toen wij samen kwamen om de intocht van Onze Heer Jezus Christus in Jeruzalem te vieren. Wij deden dat onder andere door samen het Hosianna te zingen met het kerkkoor. Br. de Vos vertelde in de preek dat de Palmzondag de eerste dag van de goede of stille week is. Het is ook de zondag van de palmtakken. Palmtakken als symbool van de

overwinning. De zondag waar mensen de Heer hosanna, ‘kom ons te hulp’, toeriepen en waar het koor van zong. Wij herdenken het lijden van Jezus, maar dwars door het lijden heen kunnen wij tegenwoordig verder zien. Want dwars door dat lijden heen kijken wij uit naar de komst van de Messias. De tekst van de preek uit Jesaja 50 de verzen 4 tot 10 is de derde profetie van de komst van de Knecht des Heren. Jesaja vertelt hoe God hem zelf heeft toegerust voor het ambt van profeet. God wekt hem elke ochtend om naar Hem te luisteren. Ook geeft God hem een vaardige tong om anderen te onderwijzen. Deze knecht van de Heer geeft aan dat de Heer hem zelf onderwijst en een vaardige tong geeft om moedelozen te troosten. Jezus heeft deze woorden ook gebruikt om vermoedigen uit te nodigen om naar Hem te luisteren en Hem te vertrouwen. Hij heeft zichzelf beschouwd als een Knecht van God. Hij vertelt wat God wil. In Jezus Christus is het woord van Jesaja in vervulling gegaan. Jezus heeft als een Lam, een Knecht, de opdracht van het lijden aanvaard. Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen. Gezegend is HIJ die komt in de naam van de Heer! Instemmend antwoorde de gemeente Amen.

De Heer is waarlijk opgestaan! Aan het begin van de dienst op Paasochtend werd de nieuwe paaskaars de kerk ingedragen. Wij herdachten door het aansteken van een kaars aan de paaskaars al onze geliefden die sinds Pasen het vorig jaar zijn overleden. Wij zongen samen en luisterden naar de kernachtige oproep in de overdenking van broeder Giovanni Terborg. De broeder gaf aan dat op deze dag het ‘vrolijk Pasen’ in veel varianten wordt uitgesproken om elkaar te begroeten. Een ‘Gezegend Pasen’; weten wij waarom wij dat zeggen? Hij gaat er van uit dat wij het menen als wij dat zeggen. Want als wij aan een ander zeggen ‘ik hou van jou’ menen wij dat en doen wij dat ook. Door het zeggen van ‘Gezegend Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan’, geloven wij dat ook. Wij geloven dat die ene grote vijand geen angstige toekomst meer is. Want kijk maar, de Heer is waarlijk opgestaan en Hij zal blijven leven. Amen zei een trotse gemeente.

En zo sloten wij samen de goede week af. Een week waarin wij van maandag tot donderdag in de avond luisterden naar het Lijdens Evangelie. Op de Witte Donderdag werd het Heilig Avond genoten en stil sreen het ‘Middernacht en in de hof’ gezongen tijdens de Gethsemané

dienst en op de Goede Vrijdag knielden wij neer om het lijden en sterven van Onze Heer te herdenken en te danken voor het grote offer dat God gebracht heeft zodat onze zonden worden vergeven.

*Van U wil ik zingen, wie d' eng'len omringen,  
al juichend getuigend Uw goedheid, o Heer.  
'k Wil loven en danken met woorden en klanken  
en prijzen Uw goedheid en liefde steeds meer.*

*Moog immer mijn harte in vreugd en in smarte zich leren te keren,  
O God, tot Uw troon. Verhoor mijn verlangen,  
wil leiden mijn zangen tot 'k, Vader, benader der engelen toon.*

*Moog hier dan mijn zingen Uw heem'len doordringen  
en juub'lend zich mengen met hemelse toon,  
tot 'k eenmaal hierboven U eeuwig mag loven,  
als 'k juichend zal staan bij Uw stralende troon.*

Er werd een zangdienst gehouden op 8 april omdat na de dienst een gemeente vergadering werd gehouden. Het was een heerlijk drukbezochte dienst waarin wij veel liederen van lang geleden hebben gezongen. Zr. Gabrielle Monkou, directeur van het Jeugdcentrum in Suriname hield een presentatie over het werk in het Jeugdcentrum en over de maandelijkse jeugddiensten. Ook zong zij met piano begeleiding een lied. Tot slot vroeg ze ons te bidden voor de jeugd, hier en in Suriname.

“De aarde is vol van de goedertierenheid van de Heer”, Psalm 33 vers 5 was het thema van de preek op 15 april jl. Br. de Vos vroeg aan het begin of wij ons wel bewust waren van de zwaartekracht. Een kracht die je op je stoel laat zitten of de kerk die stevig op de grond hier in Overvecht blijft staat (zo leerde Isaac Newton ons zo'n 300 jaar geleden). Wij zouden zweven en niet op onze plek blijven als die kracht er niet was. Een chaos zou het zijn.

Ben je je bewust van de liefde van de God? God die er altijd was, is en blijft? HIJ heeft de wereld gemaakt en Hij blijft ook al maken wij een bende van het leven of verknallen wij de aarde. God vindt dat ook erg.

Als HIJ zijn interesse zou verliezen zou het gedaan zijn met ons, met de maatschappij. Alle uitingen van liefde zou vervallen. Alle liefde is namelijk geïnspireerd op de liefde van God. Ach, laten wij er maar niet aan denken. De zwaartekracht blijft hetzelfde. Maar wat als Gods liefde meer wordt, want dat kan. Dat kan door de liefde van God te beantwoorden. Daar waar we Gods liefde uit ons leven hebben gebannen, neemt het kwaad de plaats in. De stromende liefde van God moeten wij uitdragen. Laten we daarom op weg gaan en de liefde van God vermeerderen. Amen antwoorde de gemeente ontroerd.

*Mi a' wan nyunsu fu yu sil, Halleluja!*

*Da wi Masra srefi seni mi.*

*A tan skriji na hem Wort' Halleluja!*

*A de taki fu yu suku En.*

*Suku En, mi brada now, suku Yeises dan tide.*

*Da hem Wortu taki so, Halleluja!*

*A de taki fu yu suku En.*

'k Heb een boodschap van de Heer, halleluja!

Uw Heiland stierf voor u aan 't kruis,  
want Hij minde u zo teer, halleluja!

Ja, Hij kocht u plaats in 't Vaderhuis.

*Refrein: Zie op Hem, mijn broeder, leef!*

*Zie en leef! Zie op Jezus nu en leef;*

*'t is de boodschap van de Heer, halleluja!*

*'t Is eenvoudig: zie op Hem en leef!*

Singikerki op 22 april jl. onder leiding van br. Vrede en zr. Laatst. Was zo heerlijk om samen te zingen, vooral Een vriend is Onze Jezus!

*Ke mi Masra, hu prisiri! Now pardon fu sondu de;*

*Switi nyusu, di mi yere! Fa mi atti de nyam prei!*

*Preize Masra, yu mi sili, so wan bigi bun a gi;*

*So wan switi fri mi fili; Masra, fa yu lobi mi!*

*Ala paiman? Now a puru di mi Borgu pai fu mi;*

*Di En egi diri brudu fu mi sondu En ben gi*

*No wansani tan na buku, Ala wai, komopo krin;*

*Mi no tan na ondro luku, Masra mi da yu pikin!*

*No mi feni libi baka; Sondu-fluku wai gowe,  
Ala trobi koti, saka; Yeisus kon tan na mi sei!  
We, da so mi wakti dede. Skreki gowe, trowstu de!  
Yeisus meki mi tefreide, en mi ati de nyamprei!!*

Zondag 29 april, de zondag Cantate. En u weet het; we hebben wat met zingen. Dus vanaf de voorzang, deden wij dat uit volle borst. Die ‘al oude tijding van Gods troon’ werd vol overgave gezongen. De preek van br. de Vos sloot daar mooi op aan. Een preek met als thema *"Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen."* Johannes 15 vers 5.

Bent u zo’n rank die vastzit aan Jezus? Die doet wat Hij wil? Bent u dat? daagde br. de Vos ons uit. Nou, ging de broeder verder, hij kon ons horen denken; kom op, dat kan ik niet van mezelf zeggen, dat ik altijd geënt ben op Jezus. Ik ben geen heilige. Wel, ging de broeder verder, heiligheid is geen verdienste. Het is een geschenk, een cadeau van God. En wij hebben moeite om dat geschenk aan te nemen, het uit te pakken en er wat mee te doen. Zomaar drie redenen om het geschenk niet aan te nemen. Er zijn er vast meer.

Ten eerste; we zijn eigenwijs en denken dat we de dingen zelf kunnen doen. Zelf ons leven te organiseren doen we wat graag. Wij hebben het liefst daarbij een ander niet nodig. Kwestie van een groot ego.

Ten tweede; de vele afleidingen. Er is zoveel dat onze aandacht vraagt. Dat is niet iets van vandaag. Vroeger was het ook al zo. Nu worden we ook nog eens geleefd door alle digitale afleiding. De email, de app, twitter en noem zo maar op. Er is genoeg dat ons bezig houdt. De Heer is dan net als de verlegen gast die wacht op aandacht.

Ten derde; de afwezigheid van een groot ego. Wij kunnen wel denken God is genadig voor mensen, maar niet voor mij. Als je jezelf minder maakt als God voor je staat en denkt of zegt dat Zijn aandacht te veel eer is voor jou door alle fouten die je in je leven hebt gedaan. Onthoudt dan dat God vergeving schenkt. Denk aan één van de misdadigers die samen met Zijn Zoon werd gekruisigd. Hij schonk hem vergeving.

Het is dus heel eenvoudig. Je krijgt van Onze Heer een cadeau, pak het aan en uit! Pak het uit, iedere dag en je leven zal veranderen, van dag naar dag, je zult het zien! Pak het uit, ieder uur, en je zult merken dat je sterker wordt, maar ook liefdevoller.

Pak het uit en je zult merken dat je daadkrachtiger wordt en toch ook geduldiger. Pak het uit, iedere seconde, elk moment, en je zult vrede vinden.

Vol verwachting van het prachtige geschenk zei de gemeente, Amen.

Mocht u zich afvragen of bidden zin heeft, antwoord u vast ja broeders en zusters, begon br. de Vos de preek op zondag 6 mei, zondag Rogate – Bidt. Paulus noemt een aantal redenen en vormen van bidden. Zo kennen wij het *dankgebed*. Dat is het eerste dat over onze lippen moet komen als wij onze handen vouwen. De sleutel tot geluk is immers dankbaarheid.

Het *vraaggebed*. Wij leggen Onze Heer onze verlangens en wensen voor. Maar Onze God is geen sinterklaas. Onze Heer is op zoek naar contact. HIJ wil je rust geven. Vraag Hem daarom wat je nodig hebt. Vraag Hem; Heer geef mij rust, geef mij moed. Vraag de Heer om verandering van omgeving, want we willen rust. Je erkent dat je tekort schiet. Bidt om vergeving en vraag om hulp en doe daarbij geen belofte.

De *lofzang*. Zing de lofzang als je problemen hebt. Zing het vanuit het vast vertrouwen dat het goed komt. Daar danken wij op voorhand voor. Deze drie vormen van gebed hebben wij nodig. Net als eten, drinken en rust. Naast deze drie vormen kennen wij ook de *voorbede* en het *stil gebed*. De voorbede gaat over het bidden voor een ander. Laten we ook blijven bidden voor machthebbers. Dat zij steeds het welzijn van de burgers voor ogen hebben als zij besluiten nemen.

Het moeilijkst is het stil gebed. Kniel neer én luister. Hoe kan God je helder maken wat Hij bedoelt of wil zeggen als je niet stil bent. Wees daarom stil op een vaste tijd en vind daarbij rust. Bidt dan alsof je leven ervan afhangt en geef God de eer. Amen antwoorde de gemeente zacht.

*Als wij in vast vertrouwen God in 't geloof aanschouwen  
en biddend voor Hem treden, dan hoort Hij onze beden.*

*De Vader kan niet haten, wie zich op Hem verlaten  
en in Zijn Zoon Hem eren. Hij doet wat zij begeren.*



*Onmeetbaar is de zegen, op he gebed verkregen.  
Wie veel van hem verlangen, die zullen veel ontvangen.*

*Genade, heil en leven zal God u rijklijk geven.  
Blijf biddend Hem vertrouwen. Eens wordt geloof aanschouwen.*

Moederdag 13 mei preekte broeder de Vos over onheil (preektekst: “moge Hij u sterkte schenken” uit de brief van Paulus aan de inwoners van Efeze, hoofdstuk 3 verzen 14 tot 22). Eerder preekte hij over heil nu over onheil. Eeuwen wordt gedacht dat de reden, de oorzaak, voor onheil te maken heeft met de kwade, de slechte, dingen die voorouders hebben gedaan. Onheil is dan een soort van straf. Tot in de tijd van Jezus dacht men zo. Nu wordt niet meer zo gedacht. Maar Jezus doorbrak die ban. Ook Paulus gaf aan dat wat jij misdaan hebt niet meer bestaat voor hem. Vergeven en vergeten. Je hoeft niet gebukt te gaan onder je eigen daden. Je bent vrij, vrij van alles wat je op je schouders meedraagt. Je bent vrij! Geen schuldgevoel hebben? Het lukt ons slecht om te vergeten, ook al proberen we dat. Maar laten wij al onze schuldgevoelens bij God, bij Jezus, brengen. Laten wij het daar neer leggen en daar laten. God roept ons immers door Paulus op de lasten te laten voor wat ze zijn. Wij zijn vrij! Je krijgt een nieuw leven, nieuwe kracht, een nieuw hart. Aanvaardt het, het is zo een nieuw geloof, een nieuwe bladzijde, een nieuw hoofdstuk van het leven. Voorzichtig opgetogen zei de gemeente toen amen.

Na de preek zongen alle broeders de moeders toe. Als u er niet was, hebt u wat gemist! Prachtig meerstemmig klonk het ‘*Di suma abi wan mama*’, het leek wel alsof de broeders er een jaar op hadden geoefend.

In het park bij de watertoren vierden wij het Pinksterfeest op 20 mei. Stralend zonnig weer was het. Wij hebben geluisterd naar zuster Machteld Cambridge, een koor van de Eritrese gemeente in Overvecht en de brassband van het Leger des Heils. Goed om de uitstorting van de Heilige Geest op oecumenische wijze te vieren. Zo heeft Jezus zijn kerk bedoeld.

Wij bidden, zingen, luisteren in onze Jeruëlkapel. Wij geven, elkaar steunend en dragend, vorm aan onze kerkgemeenschap waarvan wij hopen die Onze Heer en Heiland voor ogen heeft. Christus kerk, Zijn Bruid. Wij zijn er deel van. U toch ook? Kom en maak het mee. Iedere zondag om 12.00 uur!

***Lichtbrengers zonder naam***

Veel mensen weten niet  
hoe belangrijk het is dat ze er gewoon zijn.  
Veel mensen weten niet  
hoe goed het ons doet ze te zien.

Veel mensen weten niet  
hoe troostend hun vriendelijke glimlach is.  
Veel mensen weten niet  
hoe weldadig hun nabijheid voor ons is.

Veel mensen weten niet  
hoeveel armer wij zouden zijn zonder hen.  
Veel mensen weten niet  
dat ze een geschenk uit de hemel zijn.

Zij zouden het weten,  
als wij het hen zouden zeggen.

## 't Boek der boeken

Bij 't openslaan van 't Boek der boeken  
Gedenk, o Christen! Dag aan dag,  
Dat wie dat Woord wil onderzoeken,  
Geen eigen licht vertrouwen mag.

Geen mensenwijsheid zou hier baten,  
Geen vlijtig arbeid hier volstaan;  
Alle eigenwijsheid dient verlaten -  
Een ander oog moet opengaan.

Voordat gij u dan begeeft tot lezen,  
Val Christen! Val dan God te voet!  
En dat een heilig, heilzaam vrezen  
Zich meester maakt van uw gemoed!

Vraag eer gij verder gaat, een zegen!  
Vraag ogen, oren en een hart!  
En - de HEERE zelf komt u tegen  
In dit Zijn Heilig Woord, bij vreugde en bij smart.

ISAAC DA COSTA





Inleveren kopij voor de volgende maandbrief tot 15 december a.s.  
Via het email adres [maandbrief@ebgu.nl](mailto:maandbrief@ebgu.nl) of bij de predikant of leden van de redactiecommissie.

## EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT

Kerkdiensten JERUËLKAPEL, Ivoordreef 2 te Utrecht-Overvecht  
te bereiken met o.a. bus 3 vanaf het CS Utrecht  
Jaarbeursplein  
telefoon Jeruëlkapel (030) 2613473

Predikant Ds. Th Clemens, p.a. Zusterplein 20, 3703 CB Zeist  
Tel. 0049 179 7483091 email:theo.clemens@web.de

Voorzitter OR Zr. N. Cambridge, p.a. Ivoordreef 2, 3564 AK  
Utrecht Email: nellique54@gmail.com

Penningmeester Br. H. Harar, Hoefbladhof 26, 3991 GH Houten  
tel. (030) 273 45 64, e-mail  
penningmeester@ebgu.nl

ING bank-Nr. NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische  
Broedergemeente Utrecht

Kopij maandbrief graag naar [maandbrief@ebgu.nl](mailto:maandbrief@ebgu.nl) tot uiterlijk 15  
december a.s.

**voor meer informatie ook over alle groepen:**  
[www.ebgu.nl](http://www.ebgu.nl)