



**EVANGELISCHE
BROEDERGEMEENTE UTRECHT
MAANDBRIEF**

Oktober / November 2014/ NR. 6

Zondag 5 oktober: OOGSTFEEST



*Want de tijd om te oogsten is gekomen;
de aarde is meer dan rijp voor de oogst.*

Openbaring 14:15b

OVERDENKING: DE DEUTEROCANONIEKE BOEKEN

De afgelopen tijd hebben broeders en zusters mij vaak dezelfde vraag gesteld over de teksten die in het dagtekstenboekje vermeld staan. Het gaat om de teksten die achter de datum en dag staan, direct boven de dagtekst, daarvan gescheiden door een doorgetrokken streep. Wanneer u deze teksten dagelijks leest volgt u een leesrooster dat u door de Bijbel meeneemt, het jaar door. Nu verschijnen de afgelopen tijd op die plek ook namen van boeken die bij de meesten onder u niet bekend zijn, in september was dit 'Sirach' en augustus 'Wijsheid'. Nu ook de maandtekst van oktober genomen is uit het boek 'Sirach' en ik mijn overdenking altijd op de maandteksten oriënteer, lijkt het mij wijs om u daar iets meer over te vertellen.

De boeken komen niet voor in de Bijbel zoals wij die kennen en gebruiken. De verzameling van 66 boeken die wij kennen, wordt 'de canon' (canon=door de kerk erkende Bijbelboeken) genoemd. Nu zijn er een aantal boeken die door de kerk wel als belangrijke oude geschriften worden gezien, maar niet in die verzameling van 66 zijn opgenomen. Deze boeken worden de 'deuterocanonieke' boeken genoemd (deutero=in tweede instantie). De boeken 'Wijsheid', 'Sirach' en ook bijvoorbeeld 'Judit', 'Tobit', 'Makkabeeën' zijn boeken die tot deze deuterocanonieke boeken behoren; het zijn er elf in totaal. Dit zijn dus boeken die door de kerk als belangrijk worden gezien vanwege hun ouderdom en inhoud, maar net niet belangrijk genoeg om tot de uiteindelijke verzameling te behoren die wij Bijbel noemen. Het is aardig om te weten dat er bijvoorbeeld over het boek Esther grote discussie was of het wel tot de Bijbelboeken zou moeten behoren. De reden is dat de naam 'God' in het hele boek niet voorkomt.

De Bijbelvertaling die wij in onze erediensten lezen, is de nieuwe Bijbelvertaling die eind 2004 is verschenen. En sinds in Nederland met een bijzonder grote groep vertalers aan deze nieuwe Bijbelvertaling is gewerkt, is er hernieuwde interesse gewekt voor de deuterocanonieke boeken. Dat komt mede door het feit dat aan de vertaling niet alleen protestantse vertalers hebben gewerkt, maar ook Rooms-Katholieke theologen een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Lees verder op pagina 4 ->

K E R K D I E N S T E N T E U T R E C H T

Aanvang zondag 12.00 uur in de Jeruëlkapel, tenzij anders vermeld!

5 oktober PREEKDIENTST/ OOGSTFEEST

Voorganger: Br. M. de Vos

12 oktober PREEKDIENTST / HEILIG AVONDMAAL

Voorganger: Br. M. de Vos

19 oktober PREEKDIENTST

Voorganger: Br. Ganzevoort

26 oktober PREEKDIENTST m.m.v. Bijbelgespreksgroep

Voorganger: Br. M. de Vos

2 november SINGIKERKI

Voorganger: Zr. I. Laatst

9 november PREEKDIENTST

Voorganger: Br. M. de Vos

16 november PREEKDIENTST

Voorganger: Gastvoorganger

23 november PREEKDIENTST / BRASADEI

Voorganger: Br. M. de Vos

30 november PREEKDIENTST/ HOSIANNA (1^e advent)

Voorganger: Br. M. de Vos

Elke zondagse dienst is er zondagsschool 'KIDZ' en crèche



Voorheen was er namelijk een aparte protestantse vertaling, die ook wel ‘NBG’ of ‘NBG 51’ wordt genoemd. (NBG = Nederlands Bijbel Genootschap, en 51 verwijst naar het jaar van verschijnen, 1951). De vertaling waarmee de meeste van u vertrouwd zijn. Daarnaast werd in de Katholieke kerk een andere vertaling gebruikt, de Willibrord vertaling. Wanneer u in uw dagteksten boekje (WV) ziet staan dan komt de tekst uit die vertaling. De NBG en de WV vertalingen verschillen op een belangrijk punt: de Willibrord vertaling bevat meer boeken. Naast de bekende Bijbelboeken zijn namelijk die deuterocanonieke boeken ook opgenomen, binnen de Rooms-katholieke kerk genieten deze boeken dan ook meer bekendheid.

Met de nieuwe vertaling uit 2004 is, vanwege de nauwe samenwerking tussen protestanten en Rooms-katholieken, gekozen voor twee basisuitgaves: één mét deuterocanonieke boeken, en één zonder. Beide uitgaves zijn in een willekeurige boekenwinkel te verkrijgen, mocht u daar interesse in hebben en ze zijn vast ook via onze boekentafel te bestellen. Natuurlijk kunt u ook op zoek naar een nieuwe of tweedehands Willibrord vertaling wanneer u deze boeken zou willen lezen. En, wanneer u goed met de computer bent, alle Bijbelboeken en de deuterocanonieke boeken zijn ook te vinden op: www.biblija.net

Vraagt u mij nu of deze boeken de moeite van het lezen waard zijn, is mijn antwoord een kort ‘ja’. Vooral de twee wijsheid boeken ‘Wijsheid’ en ‘Sirach’ (voluit eigenlijk ‘De wijsheid van Jezus Sirach’, naar de schrijver) bevatten bijzonder mooie teksten die bij u ook vast herkenning zullen oproepen: de taal en inhoud vertonen veel overeenkomsten met Spreuken, Prediker en ook de Psalmen.

De andere boeken hebben een ander soort thema. De twee boeken die de naam ‘Makkabeeën’ dragen, verhalen van de opstanden en oorlogen in Israël in de laatste twee eeuwen voor het begin van onze jaartelling, de geboorte van Christus. Het zijn soms wrede verhalen, soms een eenvoudige opsomming van wapenfeiten.

‘Tobit’ en ‘Judith’ vertellen de verhalen van de personen waarnaar de titels van de boeken vernoemd zijn.

Mooie en inspirerende verhalen van gelovige mensen en hun strijd om dat geloof te behouden en in praktijk te brengen. Dan zijn er twee boeken die als een soort bijlage extra tekst geven bij twee Bijbelboeken: ‘Esther’ en ‘Daniël’. En dan zijn er nog drie korte boeken: ‘Baruch’ uit de tijd van de ballingschap, de ‘brief van Jeremia’ en het ‘gebed van Manasse’. Het zijn alle oude boeken, uit de tijd van het oude testament.

Om u een idee te geven en wellicht ook uw interesse te wekken, drukken we hieronder de eerste elf verzen af uit het boek ‘Sirach’, het tweede hoofdstuk, in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004:

1 Mijn kind, als je de Heer wilt dienen,
bereid je dan voor op beproevingen.

2 Houd het rechte spoor, wees standvastig
en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed.

3 Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los,
dan word je aan je levenseinde beloond.

4 Aanvaard alles wat je overkomt
en wees ook geduldig wanneer je wordt vernederd.

5 Want goud wordt in het vuur getoetst,
in de oven van vernedering test God de mens die hij aanvaardt.
Wanneer je ziek bent of armoede lijdt, vertrouw dan op hem.

6 Geloof in hem, dan zal hij je helpen,
bewandel rechte wegen en vestig op hem je hoop.

7 Jij die ontzag voor de Heer hebt,
zie uit naar zijn ontferming en wijk niet af,
dan val je niet.

8 Jij die ontzag hebt voor de Heer,
vertrouw op hem,
dan valt je loon je niet uit handen.

9 Jij die ontzag hebt voor de Heer,
hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde,
want eeuwige vreugde is het loon dat hij je schenkt.

10 Kijk naar de generaties van vroeger:

Was er ook maar iemand die op de Heer vertrouwde en werd teleurgesteld?

Was er ook maar iemand die volhardde in ontzag voor hem en niet werd gehoord?

Was er ook maar iemand die hem aanriep en onopgemerkt bleef?

11 De Heer heeft immers medelijden en ontfermt zich,
vergeeft zonden en redt in tijden van verdrukking.

Ds. Mark de Vos



GEHUWD

Op 22 augustus jl. zijn:

Kenneth Pinas en Sherida van den Breul

in het huwelijk getreden in de kerkzaal van de Jeruëlkapel.
Het bruidspaar wordt van harte gelukgewenst.

OVERLEDEN

Op 7 augustus jl. is overleden:

Jeanne Johanna Schaegen-Ubbergen

geboren op 29 september 1921 te Paramaribo

Moeder van zr. Sieglien Anneloes Prosetiko-Carbin

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Op 3 september jl. is overleden:

Josephina Albertina Jeanne Vrede

geboren op 1 oktober 1922 te Paramaribo

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Op 8 september jl. is overleden:

Otmar Esron Vrede

geboren op 24 november 1929 te Paramaribo

Broer van br. Kensly Vrede

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

OPROEP TOT VOORBEDE

In deze dagen wordt overal in Europa herinnerd aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar geleden. Wij zouden graag willen dat oorlog en geweld in deze omvang tot verleden tijd behoren.

Maar ook al leven wij hier in West-Europa in vrede, toch worden wij gewaar hoe dichtbij het geweld en de ellende zijn. Dat zorgt voor angst en bezorgdheid bij velen van ons. Wij, zr. Benigna Carstens en br. Johannes Welschen, zijn van mening dat wij in de gemeenten in Nederland en in Duitsland speciaal aandacht moeten besteden aan deze situatie.

Samen met de Wereldraad van Kerken roepen wij u daarom op in de voorbede in het bijzonder te denken aan de mensen in Israël en Palestina, Irak en Syrië en in de Oekraïne. Het gebed hieronder is een suggestie, snelle veranderingen maken het wellicht nodig het al weer anders te formuleren.

Als u ook financieel iets voor de mensen in de oorlogsgebieden wilt doen, bevelen we u ‘Kerk in Actie’ aan of de Duitse organisatie: ‘Diakonie Katastrophenhilfe’, beiden hebben partnerorganisaties in de getroffen gebieden.

(Rekeningnummers: Kerk in Actie NL89ABNA0457457457; Diakonie Katastrophenhilfe: DE 26210602370000502502 BIC GENODEF1EDG)

Wij groeten u met de leertekst van zondag 17 augustus:

‘Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw’. (Hebr. 10:23)

Beninga Carstens
Johannes Welschen

Suggestie voor het gebed.

Eeuwige, onze God,

wij weten, wat voor gedachten U over ons koestert: gedachten van vrede en niet van onheil. Maar: als wij de televisie aandoen of op het internet surfen dan zien wij nieuws over vertwijfelde en angstige mensen:

door anderen verdreven, vervolgd, bedreigd en gemarteld.

Wij zien beelden van families met kinderen op een kale berg, zonder voedsel en drinken.

Wij zien mensen rondwalen tussen ruïnes, families met kinderen vol van angst voor nieuwe bombardementen.

Wij horen van raketten, die dorpen bedreigen, dorpen waar families met kinderen leven.

En nog steeds hebben wij de beelden voor ogen van speelgoed en bagage van vakantiegangers in het puin van een neergestort vliegtuig.

Wij vragen ons af: Waar zijn uw gedachten van vrede, God? Wanneer maakt U een eind aan het onheil?

Ook in ons land zien wij hoe mensen de oorlogen en het geweld in onze dagen gebruiken om de angst te voeden voor de islamitische medemens, om oude vooroordelen weer op te laten leven tegenover Joodse medemensen en om verdeeldheid te zaaien tussen burens. Wij klagen voor U over al dit onheil en deze verdeeldheid, en vragen U: Ontferm U over de mensen in Irak, Israël, Palestina, en in Oekraïne, ontferm U ook over de nabestaanden van de vliegcrash – waar zij ook leven, in Nederland, Maleisië en Australië.

Laat vrede het winnen waar oorlog is; wijs ons de weg naar de toekomst waar wanhoop heerst; wek op tot verzoening waar men haat wil zaaien.

En laat ons ontdekken, wat onze mogelijkheden zijn om te helpen waar noodhulp nodig is, om mensen welkom te heten, die toevlucht zoeken bij ons, om ontmoeting en verzoening tussen religies en culturen te bevorderen in de landen waar wij leven.

Eeuwige, onze God, wij weten wat voor gedachten U over ons koestert: gedachten van vrede en niet van onheil.

Laat ons uw heil zien en help ons vrede te stichten in uw naam – daar waar wij het met onze kracht kunnen doen.

In de naam van uw Zoon Jezus Christus, die spreekt: Gelukkig de vreedstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Amen.

VERSLAG VAN DE SYNODE 2014

Van 14 tot 21 juni jl. vond de Synode van Europees Continentale Provincie (ECP) van onze Broeder Uniteit plaats. Dat is de formele naam van onze EBG of Anitrikerki zoals wij het gewend zijn te noemen. Het definitieve verslag is inmiddels gereed en gepubliceerd. Omdat het verslag veel pagina's telt, wordt het niet opgenomen in de maandbrief. Iedereen die het wil kan het verslag lezen. Daarvoor kunt u twee dingen doen.

Ten eerste kunt u het downloaden vanaf de centrale website van EBG. Het web adres is www.ebg.nl in het onderdeel actueel.

Ten tweede; u kunt altijd één van de leden van de Oudstenraad of een synodelid om een exemplaar vragen. U ontvangt deze dan uiterlijk na 14 dagen op de zondag.

Behalve het verslag zijn ook de Besluiten & Verklaringen 2014 gepubliceerd.

Mocht u hierin zijn geïnteresseerd dan kunt u dat aangeven aan zuster Nelly Cambridge.



Impressie van de Synode 2014

DRIE VRAGEN AAN: DS. MARK DE VOS

In de rubriek 3 vragen aan, deze keer dominee Mark de Vos. Hij is sinds ruim een jaar onze predikant. Een mooie gelegenheid om te vragen naar zijn ervaringen.

1) Dit is uw eerste gemeente als dominee. U bent vast met een aantal verwachtingen als dominee begonnen. Voldoet het dominee zijn aan de verwachtingen en is de EBG gemeente Utrecht zoals u had verwacht?

Ik had mij voorgenomen om niet teveel te verwachten en het maar op mij af te laten komen. En tijdens mijn stage had ik al een goede indruk gekregen wat een predikant zo de week door doet.

Maar, echt zelf aan de slag gaan is anders dan stagelopen. Er zit er elke keer veel werk in het voorbereiden voor de zondagse dienst; uitkiezen van de tweede lezing, de liederen, de liturgieboekjes maken, de preek schrijven. Het zijn allemaal dingen die ik graag en goed wil doen. En daar komt dan de nodige voorbereiding bij kijken.

Maar, het is dan ook bijzonder plezierig om terug te horen wat mensen waarderen. Dat ze blij zijn met een bepaald lied of het gebed op prijs stelden, of iets dat ik in de preek heb gezegd. Juist van onze kerkdiensten vind ik het zo belangrijk dat ze dicht bij de mensen staan.

Iets anders zijn de bijzondere diensten bij mensen thuis; de ‘bigi yari-vieringen’ de huiszegen, de ‘singi neti-bijeenkomsten’ bij overlijden. Ik vind het bijzonder om te zien hoe in onze gemeente deze vieringen iets vanzelfsprekends hebben. Dat er in de huiselijke kring, in een kleine woonkamer, maar toch gevuld met dertig mensen, ook een moment van eerbied kan zijn, van stilte en dankbaarheid, zoals bij een bigi yari. Telkens wanneer mensen mij vragen een dergelijke huisdienst te leiden, voel ik mij vereerd om deel te mogen maken van zo’n bijzonder en vaak ook intiem moment.

Wat mij is meegevallen is de hoeveelheid ‘praktische’ vergaderingen: Oudstenraad, diverse commissies rondom beheer e.d. Niet zozeer de lengte van de vergaderingen (want vaak loopt dat wel uit..) maar de hoeveelheid. Toch zal dat ook wel veranderen nu we het gebouw bezitten en er veel extra dingen op de schouders van onze gemeente terechtkomen.

Iets waar ik heel erg aan heb moeten wennen is de manier waarop ik als dominee door mensen van de gemeente op speciale manier wordt benaderd en behandeld. Als ik op een verjaardag kom is er een speciale plaats voor mij, ik krijg als eerste een bord met eten, er wordt uitgebreid aandacht aan mij besteed. En dat was echt wennen. ‘Ik kan niet stil in een hoekje gaan zitten’, zei ik onlangs tegen een vriend. Maar nu ik er wat meer aan wen, merk ik ook dat het de communicatie vaak makkelijk maakt en toegankelijk. Mensen spreken me sneller aan juist omdat ik de dominee ben. En dat helpt bij het contact maken en onderhouden.

2) *Staat er al een bezoek aan Suriname in de planning?*

Ja, wel in de planning, maar nog niet met een concrete datum. Het zal waarschijnlijk volgend jaar worden. Vanuit het Provinciaal Bestuur heeft men aangegeven dat een reis naar Suriname kan worden ingekleed als werkreis. Dat wil zeggen: contact met collega’s, bezoek aan de diverse EBG-kerken, etc. Ik kijk ernaar uit om naar Suriname te gaan. Vooral omdat ik van zoveel broeders en zusters verhalen hoor, nu wil ik het zelf zien, zelf beleven, de geluiden in Paramaribo, de geuren op de markt, de warmte voelen.

Het eerste dat Mirella zei toen ik vertelde dat ik ook naar Suriname wilde gaan, zei ze: ‘Maar ik ga wel mee, hoor!’

3) *Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor uw werk als dominee in de EBG Utrecht voor de komende tijd?*

Een grote wens is een grotere betrokkenheid van de jeugd. Dat ik nu dominee ben, heeft er ook mee te maken dat ik vroeger in een hele leuke jeugdgroep heb gezeten, en dat wens ik onze jongeren ook toe. Op een ontspannen manier kennis maken met de bijbel, met geloven. Zelf dingen organiseren in de kerk. Sociale contacten binnen de kerk opbouwen en uitbreiden. Dat zijn de sterke dingen die we hen als gemeenschap kunnen bieden.

De tweede wens geldt voor het pastoraat. Ik merk dat ik minder tijd heb dan ik zou willen om mensen te bezoeken die ziek zijn, in het ziekenhuis liggen, of in rouw zijn. Ik vind het mooi om te zien dat we in de kerk een zeer sterke sociale band hebben en dat veel mensen naar elkaar omzien en elkaar dus ook bezoeken.

Mijn wens is om dat ook wat meer gestructureerd vorm te geven. Een soort pastorale bezoekgroep, bestaande uit mensen die graag op bezoek gaan, bij de ouderen en zieken en mensen die dit nodig hebben. Zo kunnen we met elkaar voorkomen dat mensen het gevoel krijgen dat ze vergeten worden. Ik heb begrepen dat er zoiets heeft bestaan in Utrecht en ik zou dat ook graag weer vernieuwen.

Verder zijn er een heleboel andere wensen zoals goede nieuwe oudstenraadsleden en een reis met de gemeente maken (veel mensen hebben mij dit al gevraagd, maar ik heb bewust nog niets toegezegd omdat ik weet dat het heel veel voorbereiding kost) maar goed, een mens moet ook iets te wensen overhouden.

GEDICHT BIJ DE OOGST

Oogst

De velden zijn wit om te oogsten.
Heb je óók zo'n zin?
Maak je gereed en sla
de sikkel er maar in!

Breng Christus bij de mensen,
met 't woord en met de daad,
je zult je nog verwond'ren,
hoeveel je oogsten gaat ...

Maria Riksten-Brouwer



'STERKE VROUWEN' OP DE LANDELIJKE CONTACTDAG
CENTRALE VROUWENRAAD DER EBGN

De Stichting Centrale Vrouwenraad (CVR) van de Evangelische Broedergemeente Nederland viert op zaterdag 11 oktober 2014 haar 3^e lustrum (15 jaar)

Deze dag van ontmoeting en bezinning staat in het teken van
“Sterke Vrouwen”

Locatie: EBG Rotterdam /Avenue Concordia 111, 3062 LE Rotterdam
(halte Avenue Concordia Tramlijn 21 & 24 vanuit 't Centraal Station)

Deelname is gratis, alleen voor de lunch wordt een bijdrage van €3,-- gevraagd!

U bent van harte welkom!

PROGRAMMA:

10.00- 10.55 uur	Inloop
10.55 – 11.00 uur	Welkom: zr. Nadra Echteld
11.00 – 11.15 uur	Opening
11.15 – 13.00 uur	“STERKE VROUWEN”
13.00 – 14.00 uur	Lunch
14.00 – 15.00 uur	Informeel samenzijn
15.00 – 16.00 uur	Viering Liefdemaal

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de vertegenwoordigers van de diverse vrouwenkringen; in Utrecht de zrs. van Tirsia.

“Dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” 1 Joh. 5:4.



Dokter Sophie Redmond

NIEUWS UIT DE PROVINCIES

EERSTE SURINAAMSE HOOGLERAAR VAN JAVAANSE AFKOMST

Dr. Steven Samijo werd op 12 juli 2014 in Kerkrade beëdigd tot hoogleraar in de leerstoel van Humanity and Orthopedic Surgery aan de Martin Buber Universiteit, Rolduc, Kerkrade.

Deze Universiteit reikt jaarlijks een prijs uit aan personen die voor de mensheid veel betekenen of veel betekend hebben o.a. Gary Kasparov, Michael Gorbatjov, Hans-Dietrich Genscher, prinses Irene en Herman van Veen.

Met trots mogen wij de eerste Javaanse Surinaamse hoogleraar binnen onze gelederen verwelkomen. Proficiat!

Achtergrond professor Steven Samijo: Steven komt uit een onderwijzersgezin en is het oudste kind van vier. Hij is opgegroeid te Lelydorp, aan de Van Hattemweg. Uit gesprekken met zijn jongere broer komt naar voren, dat de educatieve- en pedagogische aspecten in de opvoeding door hun ouders beslissend waren voor de verdere vorming van de kinderen. Hoewel de kinderen alle vrijheid werd gegund, was er wel één ding dat hen helder en duidelijk werd bijgebracht: om tijd niet ijdel te gebruiken en altijd te geven en zich in te zetten voor de medemens. De vader van Steven, wijlen, was naast zijn werk als onderwijzer, ook leider van het internaat Taman Putro. Ook was hij sociaal coördinator van de Van Hattemweg om openbare voorzieningen voor de gemeenschap te bepleiten.

246 JAAR C. KERSTEN KLEERMAKERIJ TEN BATE VAN ZENDING

Dit feit werd herdacht in de Grote Stadskerk met een lof- en aanbiddingsdienst. De predikator, br. C. Breeveld, sprak vanuit het boek Nehemia over de bouw van de muur van Jeruzalem.

Ook de voorzitter van de actiegroep ‘stuiting verkoop Kersten’, br. C. Marica, sprak de aanwezigen toe. De opkomst was heel goed te noemen, zo meldt de Kerkbode.

VAN HET PROVINCIAAL BESTUUR

OP WEG MET DE PKN ?

Na een verkennend gesprek met afgevaardigden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft het Provinciaal Bestuur besloten om samen een proces te beginnen, waarbij beiden kerken hun betrekkingen aanhalen. Als kerken met een bijzondere relatie kunnen zij vragen bespreken als de wederzijdse erkenning van het ambt, de beroepbaarheid van predikanten in de andere kerk en de mogelijkheid tot dubbel lidmaatschap of gastlidmaatschap. Ook zullen plaatselijke gemeenten bemoedigd worden relaties met elkaar aan te gaan. Het Moderamen van de Synode van de PKN moet over het begin van dit proces eveneens besluiten.

NIEUWE VOORZITTER PROVINCIAAL BESTUUR

Per 1 september 2014 heeft broeder Johannes Welschen de functie van voorzitter in het Provinciaal Bestuur over genomen, voor de komende twee jaar, tot aan de eerstvolgende synodevergadering. Broeder Michael Schmorde blijft de plaatsvervanger van de voorzitter.



Zeister Zendingsgenootschap

TERUGBLIK OP HET ZENDINGSFEEST.

Het Zendingsfeest is weer voorbij. We kijken terug op een zeer geslaagde dag die in het teken stond van ontmoeting, samenzijn en inspirerende verhalen over Jezus.

De bruto opbrengst bedraagt € 9.522. Daar moeten nog wel kosten vanaf, maar het is € 500 meer dan vorig jaar.

De netto opbrengst gaat in z'n geheel naar het dienstwoningenproject van het ZZg.

Het is mooi dat we in de EBG dit inspirerende feest elk jaar weer met elkaar mogen vieren.

Noteert u alvast de datum voor volgend jaar in uw agenda? Het Zendingsfeest is dan op zaterdag 19 september 2015.

Foto's zijn te bekijken op : <http://www.zzg.nl/nieuws/400-zendingsfeest-2014>

KOOP EEN SCHILDERIJ VAN JAN SMIT EN STEUN DE WERKGROEP ZENDING EN DIACONAAT VAN DE VEG

Tijdens de Kerkennacht 2013 zijn er in de kapel wat schilderijen ge-exposeert, die jaren geleden gemaakt zijn door een oud VEG lid, dhr. Jan Smit. (nee, niet de zanger). Door contact te leggen met de familie van dhr. Smit hebben we informatie over hem en zijn gedrevenheid voor het schilderen gekregen. Zo is ook gebleken dat hij de schilderijen ooit ook had willen exposeren en verkopen, dat zou dan ten behoeve geweest zijn van de Werkgroep Zending en Diaconaat van de VEG. Deze schilderijen waren ook te koop met de Kerkennacht en er zijn er ook een paar verkocht, maar we hebben nog meer. De opbrengst gaat dan ook vanzelfsprekend naar het beoogde doel van dhr. Smit.

Wij willen u in de gelegenheid stellen om alsnog een mooi schilderij voor een zacht prijsje te kopen. Dat zijn dan prijzen van 10, 15 en 25 Euro per stuk.

De datum van verkoop zal zijn op zondag 9 november, na de viering. We zullen dan in de koffieruimte daarvoor een kleine expositie hebben en een stand. Bij het schilderij krijgt u ook een vel met de verkregen achtergrond informatie over de maker, z.a.de plaats waar ze gemaakt zijn en zijn binding met die plaats.

Kom zeker even langs, wij zullen er staan.

Xander van Asperen en Milli Kamperveen.

AANLEVEREN KOPIJ VOOR DE MAANDBRIEF

Beste lezers,

U denkt vast wel eens: dit is een goed onderwerp voor de maandbrief.

Geef het dan aan ons door, wij staan open voor alle suggesties.

Ook als u gedichten, foto's of andere teksten heeft voor de maandbrief kunt u dit bij ons kwijt.

Het maakt niet uit of het een geschreven tekst of een knipsel is.

U kunt u kopij insturen via het mail adres : maandbrief@ebgu.nl of inleveren bij één van de leden van de maandbrief commissie:

Zr. Yvonne Griffith, Br. Ludwig Pique, en Br. Engbert van Faassen.

De uiterste inleverdatum van kopij voor de volgende maandbrief is:
15 november a.s.

. E V A N G E L I S C H E B R O E D E R G E M E E N T E U T R E C H T	
Kerkdiensten	JERUËLKAPEL, Ivoordreef 2 te Utrecht-Overvecht te bereiken met o.a. bus 9 vanaf het CS Utrecht centrumzijde telefoon Jeruëlkapel (030) 2613473
Predikant	Ds. M. de Vos, Borneolaan 3, 3705 XG Zeist Tel. 06-39565643 email: markdevos@ebg.nl Iedere maandag tussen 17.00 en 18.00 uur telefonisch spreekuur
Voorzitter OR	Br. K.G. Vrede, Goeree 108, 3524 ZZ Utrecht tel. (030) 289 95 97, email kgchaz@hotmail.com
Penningmeester	Br. H. Harar, Hoefbladhof 26, 3991 GH Houten tel. (030) 273 45 64, e-mail penningmeester@ebgu.nl
ING bank-Nr.	NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht
Kopij maandbrief	graag naar maandbrief@ebgu.nl tot uiterlijk 15 november a.s.

G R O E P E N	
Oudstenraad	laatste zaterdagmorgen van de maand, Jeruëlkapel.
Gebedsgroep	om de twee weken op dinsdag, 20.00 uur, Jeruëlkapel.
Bijbelstudiegroep	derde donderdag van de maand.
Vrouwengroep Tirsa	eerste donderdag van de maand, 20.00 uur, Jeruëlkapel.
Mannengroep Gideon	eerste donderdag van de maand, 20.00 uur Jeruëlkapel.
Koorrepetitie	elke maandag, 19.30 uur, Jeruëlkapel.
Club Moria (55+)	elke dinsdag, 14.00 uur, Oase, Cartesiusweg 11.

VOOR MEER INFORMATIE www.ebgu.nl