



EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF

December 2014 / Januari 2015/ NR. 1

KERST 2014



Opeens stond er een engel van de Heer bij de herders en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen'.

Lucas 2 vers 9 en 10

DE VERLICHTING VAN CHRISTUS IN ONS LEVEN

De maand december wordt vanouds de “donkere maand” genoemd; de donkere dagen voor kerst staan voor de deur. En in het kerstfeest vieren we de verlossing die het tegenovergestelde biedt: het licht. Het licht breekt door in donkere nacht, het licht van de wereld is reddend verschenen, de ster van Bethlehem verschijnt in ons midden. Met de komst van Christus is het licht (weer) in de wereld gekomen. De vraag die ik u aan het begin van deze periode wil voorhouden is: op welke manier verlicht Jezus óns leven?

Is dat door de genezing die Hij ons biedt, zoals een dichter uit de Filipijnen verwoordt:

*Een Kind,
't verscheen in mijn dromen,
met kruiden in de hand,
om al de wonden te genezen
van al wie gekwetst was
door 's levens ontbering.*

Christus als heemeester, als de grote geneesheer die in ons leven de genezing schenkt die we zo hard nodig hebben.

Zien we Hem misschien eerder als degene die mee-lijdt? Als degene die naast ons staat in armoede en de afkeur van de wereld, zoals het liederenboek voor de basisgemeenschappen in Brazilië verwoordt:

<i>Hij heet Jezus Christus, en Hij heeft honger, Hij huilt door de mond van wie honger lijdt. De mensen lopen voorbij als ze hem zien en haasten zich vlug naar de kerk.</i>	<i>Hij slaapt in de goot, voorbijgangers versnellen hun pas en zeggen dat hij een dronken landloper is. Hij is onder ons, wij hebben Hem niet herkend. Hij is onder ons en wij verachtten Hem.</i>
--	--

Christus als staande aan de zelfkant van de maatschappij, naast de dakloze, naast de zwerver, de straatarme, uitgestoten met de uitgestotenen.

Zien we Hem als grote bestrijder van onrecht, zoals Zephaniah Kameeta uit Namibië Gods bevrijdende kracht verwoordt:

<i>Mijn hart prijst hoog de Heer, want Hij is het, die mij bevrijdt. Generaties lang koos Hij de kant van de onderdrukten. Als op de dag van de Uittocht strekt Hij zijn machtige arm uit,</i>	<i>om de onderdrukkers te verspreiden met al hun boze plannen. Machtige koningen stootte Hij van hun troon. En wie geminacht werd richtte Hij op. Dat doet Hij ook vandaag!</i>
--	---

Lees verder op pagina 4 ->

K E R K D I E N S T E N T E U T R E C H T

Aanvang zondag 12.00 uur in de Jeruëlkapel, tenzij anders vermeld!

**7 december 2^e Advent PREEKDIENTST/
HEILIG AVONDMAAL**

Voorganger: Br. M. de Vos

**14 december 3^e Advent KINDERKERSTFEEST
KIDS / CIA en Br. M. de Vos**

21 december PREEKDIENTST

Voorganger: Br. L. Dieling

**24 december KRISNETI AANVANG 19.30 UUR
Kerstcommissie**

25 december EERSTE KERSTDAG

Voorganger: Br. M. de Vos

28 december PREEKDIENTST - Afscheid br. Paul Macnack

Voorganger: Br. M. de Vos

31 december OUDEJAARSVIERING AANVANG 15.00 UUR

Voorganger: Oudstenraad

4 januari PREEKDIENTST – Bevestiging nieuwe OR leden

Voorganger: Br. M. de Vos

11 januari PREEKDIENTST

Voorganger: Br. M. de Vos

**18 januari OECUMENISCHE DIENST met VEG
AANVANG 11.00 UUR**

Voorganger: Br. M. de Vos / Ds. I. Spee

25 januari PREEKDIENTST/ DOOPDIENST

Voorganger: Br. M. de Vos

Elke zondagse dienst is er zondagsschool 'KIDZ' en crèche

Christus, die als zoon van God ook de macht die zijn Vader heeft in zich draagt: de macht over de wereld, de macht om onrecht en kwaad uit te roeien met wortel en stam.

Of zien we Hem als broeder, niet boven of onder ons, maar naast ons, aan onze zijde, zoals een gebed uit Guatemala onder woorden brengt:

*Heer, steeds als mensen die ons leiden
achtung hebben voor ons bestaan;
steeds als rijken samen delen,
steeds als titels of diploma's*

*niet meer eigen welzijn dienen,
maar het algemeen belang,
dan is het Kerstmis voor ons allen,
denken we aan het broederschap.*

Christus als broeder, Hij die broederschap inspireert, die inspireert om te delen, om te werken aan een wereld waar gelijkheid heerst en geen onderscheid.

De vraag die ik u voorhoud is: Op welke manier is Christus voor u een licht in uw leven? Het antwoord dat een elk van u zal geven zal anders zijn, het zal wellicht ook verschillen van tijd tot tijd, van een antwoord dat u eerder zou geven of over een jaar zal geven.

Want het bijzondere is dat Hij het ook allemaal is. Jezus Christus heeft de macht over hemel en aarde, die Hem door God zelf gegeven is. Paulus spreekt daarvan in 1 Korinthe 15. Maar Hij is ook op aarde gekomen in de etensbak van het vee in een donkere schuur, zo vertelt het kerstverhaal ons. Hij is de grote bestrijder van onrecht. Hij gebruikt zijn macht om de machtmisbruikers omver te werpen. Hij is het die recht spreekt tussen ongelijk bedeeden. Zo leren we uit de discussies die Hij had met de religieuze leiders van zijn tijd. Maar Hij is het ook die de ongelijk bedeeden bij elkaar brengt: de grootgrondbezitter en de landarbeider, de directeur en de postbezorger. De Heer die wij dienen is het allemaal: Hoofd en Heer zoals we dat met het oudstenfeest van 13 november vierden én dichtbij als een vriend (“welk een vriend is onze Jezus”) Hij komt op voor ons recht als we onderdrukt worden en geeft ons troost en steun wanneer we pijn en eenzaamheid ervaren.

Hij is dit alles omdat Hij er altijd is. Niet alleen voor een bepaald moment, maar voor elk moment, niet alleen op bepaalde plaatsen, maar overal, voor elke tijd en elke plaats. Omdat Hij niet buiten ons is, maar in ons. Omdat Hij niet in Bethlehem bleef, maar naar ons toekwam. En dat is het dat we vieren met kerst. En wensen we elkaar dat Christus deel mag zijn van ons leven, met kerst en het hele jaar door!

Ds. M. de Vos

DOOPDIENST OP 25 JANUARI A.S.

Voor zondag 25 januari staat er weer een doopdienst op het rooster. U kunt zich aanmelden bij de dominee tot twee weken daaraan voorafgaand, dus tot en met zondag 11 januari. Dan volgt er een doopgesprek waarin we spreken over de doop en waarin we de dienst samen doornemen. Om te voorkomen dat de dienst te lang zal duren is er een maximaal aantal kinderen dat gedoopt kan worden. Maar, mocht u te laat zijn, of deze datum voor u niet goed uitkomen: de volgende doopdienst zal vlak na Pasen worden gepland, dus in april.

OVERLEDEN

Op 20 september jl. is overleden:

Edwin Sparendam

geboren op 14 januari te Paramaribo

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

TARIEVEN

De Oudstenraad heeft de huur van de kerkzaal en hal vastgesteld op respectievelijk € 50,00 en € 30,00 per uur.

Voor informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de OR of de penningmeester.

GEBEDSGROEP: VANAF 2015 OP DONDERDAGMORGEN!

De gebedsgroep verandert van dag en tijd.

Vanaf 1 januari 2015 zal de gebedsgroep niet meer samenkomen op de dinsdagavonden, maar op donderdagmorgen. Iedere twee weken zullen we op donderdag vanaf tien uur in de kapel samenkomen om te bidden en te zingen.

We nodigen u van harte uit om een bijeenkomst bij te wonen. Op de bijeenkomsten van de gebedsgroep zingen we met elkaar, bidden we met elkaar en lezen we uit de Bijbel. De bijeenkomsten zijn voor alle gemeenteleden open om bij te wonen, u hoeft zich niet van tevoren op te geven. Tijdens de bijeenkomsten zijn er deelnemers die een gebed hardop uitspreken, maar ook die luisteren of in stilte bidden. Niet van iedere deelnemer wordt verwacht dat zij hardop bidden, uw deelname, ook in stilte, is voldoende. We hopen dan ook dat u zich vrij voelt om een bijeenkomst bij te wonen.

De data waarop de gebedsgroep bij elkaar komt zijn in de eerste helft van 2015: 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart, 2 april, 16 april, 30 april, 14 mei, 28 mei, 11 juni, 25 juni.

We komen om 10 uur bij elkaar, in de Jeruëlkapel. U bent welkom!

VERHUIZEN...

U hebt het vast hier of daar vernomen: wij zijn verhuisd. We hebben de zegen ontvangen een huis te kunnen kopen in Utrecht Overvecht, aan de Sjanghaidreef. We zijn inmiddels ook over en we willen via deze weg alle broeders en zusters bijzonder hartelijk bedanken voor alle hulp: de broodnodige fysieke hulp bij het sjouwen (al die boeken...), de verzorging van de innerlijke mens door maaltijden die we meekregen, de kaarten, bloemen en mondelinge wensen; aan u allen hartelijk dank daarvoor!



Een nieuw huis is wennen en Utrecht is natuurlijk anders dan Zeist, zo hebben we al een keer een verkeerde afslag van de snelweg genomen... Maar, het voelt goed om zo dicht bij de kerk te wonen. En ook voor Mirella wonen we nu een klein stukje dichterbij haar werk. Een paar keer liet het weer het al toe dat we op de fiets naar de kerk konden en dat voelt bijzonder. En zo fietsend door de wijk valt het op hoe groen en kleurrijk Overvecht is. We zullen ons hier vast snel thuisvoelen!

Mark en Mirella de Vos

NIEUWE LEDEN VOOR OUDSTENRAAD GEKOZEN

Beste zusters, broeders, jongens en meisjes,

Het jaar 2014 is een zeer bewogen jaar voor onze kerk, de Evangelische Broedergemeente binnen het Europese Continent geweest. Gebeurtenissen die veel verdriet in diverse opzichten hebben veroorzaakt, maar ook zijn er heel wat positieve ontwikkelingen geweest, waarvoor wij de Heer dankbaar mogen zijn. Om maar enkele daarvan te noemen: Jubileumvieringen bij de EBG Rotterdam en EBG Haaglanden, de aankoop van de Jeruëlkapel door de EBG Utrecht en de verkiezing van nieuwe Oudstenraadsleden in de diverse gemeenten, waaronder de EBGU.

De aanleiding voor de verkiezingen binnen EBG Utrecht ligt in het feit dat de huidige voorzitter (br. Kensly Vrede) en vice voorzitter (br. Ricardo Creepsburg) reglementair, volgens de Kerkorde, dienen af te treden. Dit vanwege het feit dat zij de maximum periode van tweemaal zes jaar in de Oudstenraad hebben gezeten. Bovendien functioneerde de Oudstenraad al drie jaar met twee leden minder. Met het op handen zijnde aftreden van genoemde leden, ontstaan er dus vijf vacatures in de Oudstenraad.

De verkiezingen vonden plaats op zondag 16 november 2014. Daarbij zijn er drie nieuwe leden voor de Oudstenraad gekozen. Het stembureau was geopend, na afloop van de kerkdienst, van 13:00 tot 14:30 uur in ons kerkgebouw, Jeruëlkapel aan de Ivoordreef 2 in Utrecht.

De lijst van kiesgerechtigde leden heeft, na bekendmaking, een week ter inzage in de hal gehangen.

Er zijn geen bezwaren tegen de kiezerslijst of de kandidaten ingediend.

De verkiezingen werden door de Oudstenraad voorbereid en geleid door een door de Oudstenraad benoemde commissie, bestaande uit:
zr. Marianne Cambridge, zr. Martha Nienhuis-Hupsel en zr. Patricia Terborg-Esajas.

De door de kiezers ingevulde stembiljetten werden in de stembus gedaan. Het uitbrengen van de stemmen werd door de leden van het stembureau vastgesteld en op de kiezerslijst aangetekend.

Nadat alle stemmen waren afgegeven, werden de stembiljetten geteld. Daarbij opende één van de leden van het stembureau de stembiljetten, de één na de ander en las de daarop voorkomende namen voor. De secretaris noteerde deze namen op een bord en het op deze namen uitgebrachte aantal stemmen. Een ander lid van het stembureau hield ook op dezelfde manier de gegevens bij op een schaduwlijst.

De gekozen leden zijn:

Zr. Nelly Cambridge	74 stemmen
Zr. Monique Lisand	74 stemmen
Br. Franklin van Ommeren	74 stemmen

Wij feliciteren deze broeder en zusters van harte en wensen hen Gods zegen en wijsheid toe.

Na goedkeuring door het Provinciaal Bestuur van onze kerkprovincie, zullen de drie nieuwe leden in een dienst door Ds. Mark de Vos worden bevestigd. Het streven is dat de bevestiging in de nieuwjaarsdienst op 4 januari a.s. plaatsvindt.

Met de verkiezing en goedkeuring van deze drie leden wordt voorzien in drie van de vijf vacatures. Dat houdt in dat de Oudstenraad het komend jaar uit zeven zusters en broeders zal bestaan.

Ik maak gebruik van deze gelegenheid u allen te bedanken voor de ondersteuning en het vertrouwen, welke br. Creebsburg en ik in de afgelopen jaren mochten ervaren, maar bovenal danken wij God, de Schepper dat wij in die hoedanigheid in zijn dienst mochten staan.

U gezegende kerstdagen en Gods zegen in 2015 toewensend, verblijf ik, uw broeder,

Kensly G. Vrede

DE MARTHA'S.

Een broodje bakkeljauw, pityel of bakabana met heerlijke pindasaus. Gele koek, bruine koek, fiadu of boyo. Kar'papa of cassave soep. Koffie, thee of limonade na een zondagse dienst of gewoon na of tijdens een gemeente bijeenkomst.

Dat alles is er dank zij de Martha's. Twaalf zusters vormen het kloppend, kokend en bakkend hart. Eén zuster verleend hand en spandiensten én één broeder, onze Martho, is als lid van onze ploeg belast met het zware werk.

Net als Martha uit het evangelie willen wij dienstbaar zijn in de gemeente. De catering werkzaamheden in de gemeente en de kapel is daarom onze taak en opdracht.

Deze doelstelling hebben de Martha's samen vastgesteld.

Praktische afspraken worden gemaakt op de zondag. De planningen voor een periode en andere belangrijke zaken worden besproken op een vergadering die minimaal twee keer per jaar wordt gehouden. De laatste vergadering van dit jaar werd gehouden op 8 november jl. Het was een prima bijeenkomst waarin naast de periode planning het volgende aan de orde kwam:

- De organisatie (wie doet wat én wanneer).
- Cateringfaciliteiten én prijzen voor de huurders van de Jeruelkapel.
- De interne communicatie (hoe gaan wij met elkaar om).
- De bestemming van de opbrengst van één zondag voor de uitbreiding van de geluidsboxen in de kerkzaal in plaats van de reguliere bestemming, het Bouwfonds.
- Het uitstapje.

Als leden van de Martha's zijn wij van mening dat wij een heel gezellige en fijne groep hebben, waarin een ieder respectvol samenwerkt ter meerdere eer en glorie van Onze Heer.

In het lied van de Martha's wordt daar zingend vorm aan gegeven.

*Wij de vrouwen van de keuken,
zorgen voor iets aangenaams.
Koffie, thee en limonade en wat dacht u van pastei.
Ook een brood, een stukje koek en diverse lekkernij.
Dit door de kracht van de Heer,
daarom zijn wij steeds paraat.*

(melodie: Di mi sabi yu feryari, ne mi kon fersteri yu)

TERUGBLIK

Wat een zomer. Een zomer boven onze stand! Heerlijk vanaf maart tot november zonder jas de straat op én op de zondag naar de kerk!

Zoals onze gemeente gewend is in de zomermaanden mochten wij vele gastpredikanten begroeten op de kansel.

Op zondag 3 augustus ging br. Age Kramer voor. In de overdenking ging hij in op het thema offeren. Offeren is niet “voor wat hoort wat”. Je geeft niet voor het oog van het volk of de gemeente, maar omdat je iemand mag en uit dankbaarheid. Zo is het ook in onze gemeente. Wij geven, offeren, uit dankbaarheid voor wat wij hebben gekregen van onze Heer. Hij gaf immers Zijn Zoon uit liefde voor ons. Als wij samen het Avondmaal vieren, vieren wij het grote feest van dankbaarheid.

*Harten, één om God te prijzen,
zoekt nu saam bij Jezus rust.
Laat uw liefdevlammen rijzen
tot Hem, onze hoop en lust.
Hij het Hoofd en wij de leden,
Hij het Licht, wij wederschijn,
Hij de Meester en wij broeders,
die in Hem geheiligd zijn.*

*Wil ons zo tezaam verbinden
als Gij met de Vader zijt,
dat niet één van uw beminden
eenzaam meer zijn dagen slijt.
Mogen wij, die naar U heten,
van uw licht de weerglans zijn,
dan eerst zal de wereld weten,
dat wij uwe jongren zijn.*

De augustus maand is Hernhutter maand overdacht br. Hessen op 10 augustus in de preek met als hoogtepunt het Avondmaal dat gevierd werd op 13 augustus 1727. De bewoners van Hernnhut kwamen bijeen in de kerk in Bertelsdorp. Die dag werd hen voorgehouden dat zij, zoals Jezus heeft opgedragen, het zout der aarde zijn en het licht voor de wereld. En zo trokken zij na die datum de wereld in om in woord en daad de liefde van Onze Heer en Zijn Zoon te vertellen en voor te leven. Tegenwoordig woont het merendeel van de leden van de Broedergemeente in de derde wereld en die gemeenten daar ver weg groeien! Slechts 2% van de leden van de wereldwijde Broeder Uniteit woont in het rijke westen. Als wij echte getuigen zijn van het woord van liefde stellen wij onszelf steeds de vraag: “Wat hebben wij terecht gebracht van de opdracht”? Als we eerlijk zijn antwoorden wij: “niet veel”, want de afstand tussen arm en rijk is groot en dreigt steeds groter te worden. Maar wij kunnen, wij moeten, luisteren naar de opdracht.

Wij kunnen het handen en voeten geven en “het zout der aarde en het licht voor de wereld willen zijn”.

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schouw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

Broeder Markus Gill verkondigde het woord op zondag 17 augustus. Wij hebben van God handen en voeten gegeven en een mond en oren en ogen om te zorgen voor al datgene dat ons is toevertrouwd. Hij heeft ons die zondag opgeroepen onze talenten te gebruiken en ze niet te begraven. Want als wij ze begraven gebeurd er niets ook al lijkt het zekerheid te geven. En zekerheid krijg je er niet mee. Onze Heer vindt dat laf, niet lui. Bij de inzet van talenten moet je moed hebben, want onze talenten krijgen wij niet onveranderd terug. Wat niet inhoudt dat wij de oude kerkelijke tradities moeten begraven. Br. Gill riep ons op te laten zien wat je ten diepste gelooft, belooft en beleeft. Daarbij moeten wij de talenten inzetten die wij hebben, ook al leidt dat tot verlies, met groot vertrouwen en liefde.

Op die zondag 17 augustus vierden wij ook samen het Liefdemaal.

En langzaam kwam een ieder terug van een welverdiende vakantie. Ook onze eigen dominee de Vos. Hij stond weer op de kansel op zondag 24 augustus. In de overdenking vroeg hij ons of wij de (bijbel) brieven van Paulus in één keer begrepen. Vaak moet je het twee keer doorlezen om echt te snappen wat bedoeld wordt. Zo ook de brief aan de Romeinen (Hfst.11, verzen 25 t/m 32).

Maar br. de Vos vatte de boodschap van Paulus zo samen; alles wat wij hebben en krijgen ontvangen wij uit God's hand. De mens is in de ogen van Onze Heer bijzonder. En dank zij Onze Heer zijn wij er. Daarom moeten we maar niet al te hoog van de toren blazen of het hoog in de bol hebben. Wij moeten dankbaar zijn voor de barmhartigheid van God want HIJ draagt ons als op adelaarsvleugelen. HE is the wind beneath our wings!

Ook leerde de broeder ons een lied dat hij met de jeugd op het zomerkamp veel gezongen heeft.

King of kings and Lord of lords, glory haleluya (2x)

Jezus, prince of peace, glory, haleluya (2x).

Het nieuwe schooljaar 2014/2015 werd gestart in de scholierendienst op zondag 31 augustus. De jongeren hadden een prominente rol tijdens de dienst. In een heuse powerpoint presentatie deden zij verslag van alles wat zij hebben beleefd tijdens het Jeugdkamp in Herrnhaag (bij Frankfurt). De jongeren vonden de ervaring geweldig, cool, fijn. En volgend jaar gaan ze weer, volgens eigen zeggen. Broeder Clarence Breeveld die de dienst muzikaal begeleidde nodigde ons bij de aanvang van de dienst uit om elkaar daadwerkelijk te begroeten met een handdruk. Want dat is zijn ervaring in de diensten die hij meemaakt op Aruba. Tijdens de dienst is een aantal liederen gezongen die aansluiten bij de leefwereld van onze jonge leden. En dat was goed! In de overdenking vertelde broeder de Vos aan de hand van het verhaal over het dochtertje van Jairus dat een ieder in de ogen van Onze Heer belangrijk is. Ongeacht wat je maatschappelijke status is. Zo genas Hij door Zijn Zoon het dochtertje van Jairus, maar ook een andere vrouw die niet om hulp durfde te vragen omdat zij zichzelf niet belangrijk genoeg vond. Door Jezus slechts aan te raken genas ook zij.

Op 7 september werkte br. de Vos het thema uit: “Laat ieder dan opletten op welk fundament men bouwt” (1 Korinthe hfst.3 vers 10). Hij vroeg zich af of wij weten met welke materialen ons huis is gebouwd. De meeste huizen zitten knap in elkaar ook al weten wij niet precies welke materialen zijn gebruikt. Maar in de brief heeft Paulus het over ons geloofshuis. Hoe staat het met ons geloofshuis? Om dat te kunnen onderhouden moeten we wel weten waar dat uit bestaat. Jezus is het fundament! De muren bestaan uit kennis van de bijbel, de verhalen van theologen en de liederen. Wij moeten weten wat ons geloof precies inhoudt en er vertrouwt mee zijn. Iedere dag opnieuw. Geloven is nl. geen hobby voor de zondag of als het leven ons te moeilijk is of wordt. De deuren dat zijn onze naasten in de gemeente, onze broeders en zusters. Deuren zijn er om te delen. Een deur openzetten maakt je ook kwetsbaar want mensen kunnen je onheus bejegenen.

Maar ... als het fundament goed is, kun je ook dat aan. De ramen staan voor openheid en nieuwsgierigheid. Met open ramen durven wij te kijken naar andere manieren van geloven. Als je weet wat je gelooft, is dat geen probleem en ook niet bedreigend. En dan tenslotte het dak. Het dak is Onze God zelf. God zelf draagt er zorg voor dat wij tegen de stormen van het leven zijn beschermd. Daarom wenst onze broeder ons tot slot grote vreugde toe bij het onderhoud én de verbouwing van het geloofshuis.

*Welzalig 't huis, o Heiland onzer zielen,
waar Gij de vreugd, waar Gij de vriend van zijt!
waar allen saam voor God als Vader knielen
en aan zijn dienst zich ieder heeft gewijd.*

*Waar aller oog blijft aan uw wenken hangen,
waar aller hart voor U van liefde slaat!
Waar aller mond U groot maakt met gezangen,
waar aller voet op Uwe wegen gaat!*

De Vredesavond, 21 september, vierden wij samen met de broeders en zusters van de VEG. Werken aan vrede in de wereld is meer dan ooit nodig. Alle brandhaarden in de wereld kennen we wel. Oorlogen in het Midden-Oosten, Afrika en Midden-Amerika. Vrede in onszelf is ook belangrijk én staat in relatie met de vrede in de wereld. Om een oorlog te voeren zijn er wapens. Om aan een oorlog een eind te maken lijkt ontwapening het beste antwoord. Er zijn eigenlijk niet veel oorzaken voor een oorlog; haat, afgunst en religieuze opvattingen tot onze spijt. Maar wapens zitten ook in ons hart: angst, kwetsbaarheid. In zo'n geval trekken wij een muur op rond ons hart en de verleiding is groot om je terug te trekken in je eigen wereld. Al vanaf de profeet Jesaja werden we opgeroepen om de Geest van boven niet te negeren en moedig de vrede uit te dagen. Zo overdacht broeder De Vos het thema van de dienst, "Laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor Zichzelf afzondert en dat uw hele wezen, geest, ziel en lichaam, zuiver blijft tot de komst van onze Here Jezus Christus" (1 Thessalonicenzen hfdst. 5 vers 23).

*Geef vrede Heer geef vrede, de wereld wil
slechts strijd
al wordt het recht beleden, de sterkste wint
het pleit.
Het onrecht heerst op aarde, de leugen
triumfeert,
ontluistert elke waarde o, red ons, sterke
Heer.*

*Geef vrede Heer, geef vrede, bekeer ons
felle hart.
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid
tart.
Die onze mond leert spreken en onze
handen leidt.
Maak ons een levend teken, Uw vrede wint
de strijd.*

Broeder Ray Wimpel was de “predicator” (zo had hij het zelf op de liturgie laten drukken) in de dienst van 28 september. Hij was niet alleen de predicator, maar ook de producent en de regisseur van dienst. De broeder was de gastpredikant uit Suriname en hij maakte van de dienst een feest in een volle kerk. Zijn familie en vrienden waren van heinde en verre gekomen om zijn dienst bij te wonen die werd opgeluisterd door de Jaffo Gate Quartet. Hij hield ons voor dat er twee dingen zijn die ons echt bezig houden. geld en eten. Zittend aan de maaltijd denken we al aan de volgende maaltijd. Geld en bezittingen geven ons zekerheid. Maar het leven is meer dan voedsel alleen. God heeft ons het leven gegeven. Hij zorgt voor ons. Maar ... we moeten werken om te leven. De hemelse waarden raken niet versleten en we moeten niet opgaan in onze bezittingen. Wij moeten tevreden zijn want de mens is de kroon van de schepping. Wij zijn een wonder van Gods schepping en moeten die schepping, ons lichaam, goed onderhouden. Het is een tempel van God. Maar we plegen roofbouw. We verzamelen een hoop rommel om welvarend te zijn. Laten we bedenken dat God naar ons hart kijkt. Jezus wil niet dat wij onthecht raken van het aardse leven. Wij zijn belangrijk voor HEM. Wij mogen genieten van de goede, mooie en nuttige dingen van het leven want dan geniet Onze Heer ook. Maar wij hebben de neiging om voor de mammon te kiezen. Laten we niet te veel piekeren over de dag van morgen. God zorgt en laten wij samen de toekomst voor ogen houden en de oprechte zorgen omzetten in daden. Laten wij blijven bidden en werken! Dat moeten wij samen doen en de ander niet vergeten; zo preekte br. Wimpel.

Voor de jarigen stond er een voor onze gemeente een onbekend lied in de liturgie.

*Wan yari moro har' pasa, mi libi wak aso.
Son sani no ben waka bun, ma dei fu dei ai go.
Mi ati nomo mu ferstan wan Masra Gado dè.
Di ' e tiri ala dei, fut ego alapé.*

*Den bun di En ben grani mi, mi teri wan fu wan.
Té mui ti tu ben trobi mi, na ondro En frè m'tan.
Mi n'afu kibri no wan pè, tè Gado è skriki mi
Mi wani tya mi libi bin dan blesi En sa go.*

*Den san mi dè dya ètè, na di grontapu wé.
Mi begi krakti na En nen, fu win d'alibi stré.
Ke, tangi, Masra grantangi mi wan tan na yu sé.
Primisi mi, m'è begi yu, yu anu ala dé.*

Oogstfeest, 5 oktober. Als gemeente hebben wij samen gedankt voor wat wij allen uit Gods hand hebben ontvangen in het voorgaand jaar: voor Zijn hulp, de kracht en de bescherming die hij geeft. Het koor raakte de juiste snaar in de dienst met “Celtic Laud”.

*For fruit of the vine, for harvest of wheat,
For bread and for wine, the gift of feast,
The cup of thanksgiving I gratefully raise,
O Lord of my living, my love and my praise.
For dove in the sky, for wind in the trees,
For coal in the fire, Your spirit in me.
The cup of thanksgiving I gratefully raise,
O Lord of my living, my love and my praise.
For springtime's green earth, for morning's first light,
For every new birth, for grace and for life,
The cup of thanksgiving I gratefully raise,
O Lord of my living, my love and my praise.*

Wij vierden op 12 oktober het Avondmaal. Broeder Paul Macnack was op deze dag ook 50 jaar “organist in dienst van Onze Heer”. Bij dit jubileum zullen wij als gemeente op een ander moment stilstaan. Voorafgaand aan het Avondmaal hield br. de Vos een korte overdenking met als thema; “Ik vraag u dringend de weg te gaan bij de roeping die u hebt ontvangen” (Efeziërs 4 vers 1). De samenvattende opdracht van de bijbel kan zijn: God roept de mens. God roept ieder persoonlijk. Wij moeten onze best mogelijke zelf zijn en niet een ander imiteren. Wij kunnen geen Obama of Mandela worden. Wij worden niet geroepen om een ander te zijn. Wij zijn gemaakt en geroepen om gebruik te maken van onze eigen talenten. Maar wij moeten ze ontwikkelen, gebruiken en uitdagen.

Het gedicht “De moerbeitoppen ruisten” (van Nicolaas Beets) voor de jarigen paste in de sfeer van de preek en de dienst en het gaat zo.

De moerbeitoppen ruisten;

*God ging voorbij;
Nee, niet voorbij, Hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
en sprak tot mij;*

*Sprak tot mij in stilte,
de stille nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
vervolgden en ontstelden,
verdreef Hij zacht.*

*Hij liet Zijn vrede dalen
op ziel en zin;
'k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.*

*De morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.*

Broeder Ganzevoort vertelde ons op zondag 19 oktober over het thema “Wandelen met God” het volgende.

Abraham wandelde met God op reis naar het beloofde land. Al wandelend kwam hij er achter dat het op reis met Onze Heer er om gaat dat je het goede doet. Dat je recht doet aan de mensen om je heen door ze goed te behandelen. Het gaat om het belangrijke gebod “je naaste lief te hebben als jezelf”. Het zijn leefregels en we weten hoeveel kapot kan gaan als we elkaar slecht behandelen. Wandelend met God zal het goed gaan in de wereld. Het is ook een uitdaging. Maar het is ook Gods belofte dat Hij ons draagt en dat is een genadegave. Laten we daarom voortgaan vol vertrouwen aan Zijn hand met ons hoofd hoog geheven en onze naaste bijstaan.

Het koor “The Revivals” luisterde de dienst van 26 oktober op. Een dienst die was voorbereid door de leden van de Bijbelgroep. Het was fijn om te zien dat leden en/of groepen uit onze gemeente zo een mooie dienst hadden voorbereid en uitgevoerd. Br. Halfhuid was liturg van dienst en zr. Terborg hield de overdenking. “God is liefde” hield ze ons voor. En dat zouden wij mensen best ook kunnen hebben; liefde voor elkaar. Niet alleen voor je familie en vrienden. Maar juist ook voor hen die je niet echt ziet zitten. Jezus heeft het ons voorgeleefd en Paulus heeft het vooral aan de gemeente in Korinthië verteld. Laten we daarom trots zijn op elkaar en Gods voorbeeld daarin volgen.

Baya Singikerki, 2 november. Zuster Laatst had weer een heerlijke liturgie samengesteld en broeder Macnack speelde de sterren van de hemel! Wat zullen we hem missen als hij met pensioen is.

Er werden Oudstenraad verkiezingen gehouden op 16 november en zuster Harry die voorging in de dienst hield ons voor dat 13 november een belangrijke feestdag is in de Broeder Uniteit omdat dan het Oudstenfeest

wordt gevierd. Op de synodevergadering in 1741 in Londen werd Jezus Christus als Oudste van de Broeder Uniteit gekozen. Voor die tijd waren het altijd leden van de gemeente en dat gaf gedoe. Want lid zijn van de Oudstenraad is niet altijd fijn. Eigenlijk veel te vaak niet. Maar Jezus zelf geeft ons de opdracht in de preektekst, namelijk; *“Ambtsdrager (oudstenraadslid) zijn in de kerk is prachtig werk. Verlang ernaar.”* Daarom is het eigenlijk geen taak om af te wijzen. Ze geeft aan dat het voortreffelijk werk is omdat je door dit werk te doen zusters en broeders wil toerusten en kennis wil laten maken met de liefde van onze Heer. Het is ook mooi werk. Werken in dienst van onze Heer. Christus zelf zorgt voor Zijn gemeente en Hij wil dat je die prachtige taak als oudstenraadslid met vreugde uitvoert. Laten we dat voor ogen houden en net als de psalmist Gods naam groot maken en Hem elke dag opnieuw prijzen.

Die zomer die zo lang heeft geduurd was heerlijk en wij hebben die heerlijke tijd samen gevierd. Soms stil, vaak uitbundig. Gastvrij en nieuwsgierig. Maar vooral dankbaar omdat wij samen gemeente kunnen zijn in een eigen (t)huis. Dankbaar en blij kunnen wij slechts zingen.

*Groot is Uw trouw, O Heer, mijn God en Vader,
er is geen schaduw van omkeer bij U,
ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu!*
*Groot is uw trouw , O Heer,
Groot is uw trouw , O Heer,
ledere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
Groot is uw trouw , O Heer, aan mij betoond!*

EEN WITTE KERST

Een kort kerstverhaal van Godfried Bomans

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen.

"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen."

Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan.

"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, "we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is."

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld.

"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord.

"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur.

Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door een grote drift bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden." En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat."

Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was.

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst.

Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.



DE CENTRALE BROEDERRAAD EBGN IS VAN START

Op zondag 2 november werd in een dienst, die door de broedergroep “Nathanaël” van de EBG Rotterdam was voorbereid, de Centrale Broederraad Nederland geïnstalleerd en het eerste bestuur van deze vereniging bevestigd.

Dank aan allen, die deze dienst hebben voorbereid. Het was een feestelijk gebeuren. Wat een mooi gezicht om voorin de kerk 5 rijen broeders te zien zitten.

De Centrale Broederraad (CBRN) is een onzelfstandig onderdeel van de EBG-Nederland. Leden zijn op dit moment de broedergroepen uit Amsterdam-Stad & Flevoland, Amsterdam- Zuidooost, Haaglanden e.o., Rotterdam en Utrecht. De CBRN heeft als doel: de broedergroepen in hun werk te steunen, hun stem te laten horen in het geheel van de EBG-Nederland en ook contacten met andere organisaties en instellingen te onderhouden.

In zijn toespraak wees br. Johannes Welschen namens het Provinciaal Bestuur erop, dat de regio Nederland door de broedergroepen en de CBRN een voortrekkersrol in het geheel van onze kerkprovincie heeft.

Het eerste bestuur van de CBRN bestaat uit

Marcel Doorjé (voorzitter),
John Hiwat (vice-voorzitter),
Engbert van Faassen (secretaris),
Freek Kruisselbrink (penningmeester)
en Erik- Jan Stam.

Wij feliciteren de broeders en wensen hen God's zegen voor het werk, dat wacht.



NIEUWS UIT DE PROVINCIES

DUBBELJUBILEUM IN NOORD-HOLLAND

Op 2 december 1744, 270 jaar geleden, werd in Haarlem de eerste oudstenraad ingevoerd. De Broedergemeente Noord- Holland viert dit belangrijke jubileum met een open huisdag op 29 november.

En 30 jaar geleden, op 16 december 1984, werd in de deelgemeente Hoorn voor de eerste keer kerkdienst gehouden; dit zal tijdens een kerstdienst op 23 december gevierd worden.

De Broedergemeente Noord-Holland bestaat uit vier deelgemeenten, naast Haarlem en Hoorn nog Alkmaar e.o. en Zaanstad.

Gemeentepredikant en pastorale medewerkster zijn broeder en zuster Stefan en Assol Bernhard

UIT DE OECUMENE

VOLKSKERSTZANG: DAAR HOORDEN ZIJ ENGELEN ZINGEN

Zing mee op zaterdagmiddag **20 DECEMBER 2014** in de Jeruëlkapel!

Eind december organiseert de Vrije Evangelische Gemeente de jaarlijkse Volkskerstzang in Overvecht, voor jong en oud. Ook dit keer mogen we rekenen op de medewerking van het koor 'Looft den Heer' uit De Meern.

Het programma bestaat uit samenzang van traditionele kerstliederen en een optreden van het koor. Verbindende teksten

zorgen voor een echt kerstgevoel!

Op zaterdag 20 december 2014 bent u 's middags van 16.00 – 17.00 uur van harte welkom in de Jeruëlkapel, Ivoordreef 2, 3564 AK Utrecht.

De toegang is gratis.





Zeister Zendingsgenootschap

REORGANISATIE BIJ ZZG

Bij het ZZg zijn we samen met het bestuur al een tijdje bezig met het voorbereiden van de volgende beleidsperiode, die loopt van 2016 t/m 2018. Een spannend proces, want er staan ingrijpende veranderingen op stapel. Het ZZg zal moeten reorganiseren en dat betekent: veranderingen in ons werk en onze werkwijze. Het betekent ook pijn, want er zullen minder arbeidsplaatsen overblijven.

Waarom dit nodig is

Er zijn enkele duidelijke redenen:

- De subsidie die het ZZg nu van de overheid krijgt (€ 650.000 per jaar - MFSII) stopt per 1 januari 2016. Opnieuw een dergelijke subsidie krijgen zit er niet in, gezien de andere wind die is gaan waaien in Den Haag.
- De donateursinkomsten van het ZZg (het totaal aan giften dat we ontvangen van onze donateurs) dalen structureel. Gezien de gemiddelde hoge leeftijd van onze achterban en de huidige economische situatie in Nederland is het verstandig om in de nieuwe beleidsperiode te rekenen met structureel lagere inkomsten.
- Onze kerkelijke partnerorganisaties overzee blijken niet goed in staat om grote projecten te ontwikkelen waarvoor in Nederland relatief eenvoudig royale steun te verwerven is van stichtingen en fondsen.

Hoe nu verder?

Er is geen reden om het totale werk van het ZZg te stoppen, alleen wordt de omvang kleiner en zal de inhoud van het werk andere accenten krijgen. Onze rol in de samenwerking met partnerorganisaties overzee zal veranderen en we willen een nieuwe rol gaan vinden in het verbinden en inspireren van Broedergemeenten in het Zuiden en die in Europa. Het zal meer gaan om contact en wederzijdse betrokkenheid dan om geld.

Het ZZg blijft bestaan en onverminderd geldt dat we u als achterban nodig hebben om ons zendingswerk te kunnen doen. Uw betrokkenheid, gebed en financiële steun zijn voor ons essentieel.

AANLEVEREN KOPIJ VOOR DE MAANDBRIEF

Beste lezers,

U denkt vast wel eens: dit is een goed onderwerp voor de maandbrief. Geef het dan aan ons door, wij staan open voor alle suggesties.

Ook als u gedichten, foto's of andere teksten heeft voor de maandbrief kunt u dit bij ons kwijt.

Het maakt niet uit of het een geschreven tekst of een knipsel is.

U kunt u kopij insturen via het mail adres: maandbrief@ebgu.nl of inleveren bij één van de leden van de maandbrief commissie:

Zr. Yvonne Griffith, Br. Ludwig Pique, en Br. Engbert van Faassen.

De uiterste inleverdatum van kopij voor de volgende maandbrief is:
15 januari a.s.

. E V A N G E L I S C H E B R O E D E R G E M E E N T E U T R E C H T

Kerkdiensten	JERUËLKAPEL, Ivoordreef 2 te Utrecht-Overvecht te bereiken met o.a. bus 9 vanaf het CS Utrecht centrumzijde telefoon Jeruëlkapel (030) 2613473
Predikant	Ds. M. de Vos, Sjanghaidreef 17, 3564 JN Utrecht Tel. 06-39565643 email: markdevos@ebgu.nl Iedere maandag tussen 16.00 en 17.00 uur telefonisch spreekuur
Voorzitter OR	Br. K.G. Vrede, Goeree 108, 3524 ZZ Utrecht tel. (030) 289 95 97, email kgchaz@hotmail.com
Penningmeester	Br. H. Harar, Hoefbladhof 26, 3991 GH Houten tel. (030) 273 45 64, e-mail: penningmeester@ebgu.nl
ING bank-Nr.	NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht
Kopij maandbrief	graag naar maandbrief@ebgu.nl tot uiterlijk 15 januari a.s.

G R O E P E N

Oudstenraad	laatste zaterdagmorgen van de maand, Jeruëlkapel.
Gebedsgroep	om de twee weken op donderdagmorgen, 10.00 uur, Jeruëlkapel.
Bijbelstudiegroep	derde donderdag van de maand.
Vrouwengroep Tirsa	eerste donderdag van de maand, 20.00 uur, Jeruëlkapel.
Mannengroep Gideon	eerste donderdag van de maand, 20.00 uur, Jeruëlkapel.
Koorrepetitie	elke maandag, 19.30 uur, Jeruëlkapel.
Club Moria (55+)	elke dinsdag, 14.00 uur, Oase, Cartesiusweg 11.

VOOR MEER INFORMATIE www.ebgu.nl

**DE MAANDBRIEF-COMMISSIE WENST U GEZEGENDE
KERSTDAGEN EN EEN GOEDE JAARWISSELING TOE**